

Een vreemde vogel?! (Jona 5) Jona 3:4-10, tekst vers 10

“Wakker worden in Benidorm”

(Gez.319:1,4,5, Ps.111:1, Rom.13:8-10, 11:3, 72:2,4, Gez.75:1, 75:2, bed. H.A., 75:3, 291:1,2, 456:3)

Benidorm. Een mooie naam. Letterlijk kan het betekenen: *heerlijk slapen*. En ik hoop dat u dat doet. Op een stille camping. In een geluidsarm appartement. In een rustig hotel. Benidorm. Heerlijk slapen. Zo heet het al eeuwen. Misschien dat ze **nu** die naam niet meer zouden geven. Nu er 70.000 mensen wonen. Binnenkort halen ze de half miljoen overwinteraars en vakantiegangers. Overdag en 's nachts veel geluiden, alleen al die vuilnisophaal dienst en die eindeloze hekken. Maar vroeger. Ja, een passende naam. Benidorm. Tot 1950 woonden hier in het toen nog kleine vissersdorp nog geen 3.000 mensen. Hoe grierfelijk. Hoe rustig. Hoe stil. Hoewel, natuurlijk gebeurde er toen ook wel eens wat. Een vissersboot, die niet meer terugkwam. Een storm, die de kust en de huizen beukte. Een oorlog, waar maar geen einde aan kwam. Benidorm. Ach, of je nu klein bent of groot, of het stil is om je heen of druk, als je moe bent kun je overal wel slapen. Benidorm.... Maar soms, waar je ook bent, wie je ook bent, een diepe slaper of niet zo diep..... soms zijn er van die momenten, dat er plotseling *een alarm* afgaat, *een sirene*. Dat gebeurt hier tegenwoordig 's nachts en overdag. Weer een senior, die met spoed wordt opgenomen. Of een telefoontje uit Ned. 't Is toch beter, dat je naar huis komt. Een *alert*. Zo heet dat nu. We hebben het standaard op ons telefoontje!

Zoiets moet het geweest zijn. Die dag. Toen Jona begon in het grote Ninevé. Een soort *ALERT*. Een noodoproep. Ninevé. Het heette toen eigenlijk *Benidorm*, want wat slapen de mensen er lekker. 's Nachts en overdag. Alles mocht, alles kon. Geen God en geen Meester. Geen normen en waarden. Ver van God, van hun naasten, van zichzelf. Wie doet me wat? Ikke, ikke, ikke... en de rest... Alles wat God verboden heeft... En toen ineens dat alert. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd! U kent het verhaal. Wat het met Jona heeft gedaan, dat horen we de komende twee weken. Wat het met Ninevé heeft gedaan. Dat horen we vandaag. Je zult maar zo'n *alert* krijgen. Dan maakt het echt niet uit of je nu groot of klein woont, in een camper of een caravan, in een appartement of ergens in de bergen met een prachtig uitzicht... dan staat toch even je leven helemaal op z'n kop. Nog veertig dagen. Maar, na de eerste schrik: nog *veertig*.....? dat is eigenlijk nog een aardig poosje. Die mensen vorige week tijdens die kerkdienst in Texas, die kregen geen 40 dagen, zelfs geen 40 minuten meer. En mensen onder ons, die getroffen worden door een infarct... Dát is dan alvast *het eerste lichtpuntje* in deze sombere, zware preek. Niet onmiddellijk voltrekt zich het oordeel van God over het kwaad. Niet gelijk worden mensen die wakker hadden moeten zijn vanwege al het kwaad dat er geschiedt, weg geduwd. Er is nog tijd. Nog veertig dagen..... Lichtpuntje één in dit sombere verhaal.

Zijn er nog meer van die lichtpuntjes? Jazeker, ook al ligt zo'n zware preek ons niet....., je schrikt er van wakker, je ingedommelde geweten, de woorden van God, die zo ver van je hart waren, die je zo weinig deden. Soms is een *ALERT* ook heilzaam! Soms is het niet verkeerd, wakker geschud te worden... zelfs niet in Benidorm.... wat denkt u van ouders, die alles wat hun kinderen doen, ook al is het fout, toch maar goed vinden? Nooit bijsturen, nooit waarschuwen, nooit hun kinderen wakker schudden? Zulke ouders? Gemakzuchtig en vooral: liefdeloos. Zo zijn ook profeten en zo zijn ook onze preken. Als we alles maar goed en mooi vinden en gladstrijken... dat is liefdeloos. God wil het kwaad in deze wereld niet. En ook in ons leven niet. Daarvoor houdt Hij te veel van ons. Dát moest Jona nog leren! Ninevé, grote stad, *stad van God*. Staat er letterlijk. Ook al zijn ze het vergeten, al leven ze er niet naar, kunnen mensen het niet aan hen zien..... God roept! Zijn alert! Word wakker! Een heilzaam *ALERT*. God wil niet dat je leven dood loopt!

Nog meer lichtpuntjes? Jazeker. De boodschap slaat aan. Mensen worden wakker. Dat had Jona niet verwacht. Dat verwachten wij ook vaak niet. Want van onszelf leven we toch allemaal net als de mensen in Ninevé in ons eigen *Benidorm* ? Gerust slapen, in je eigen patronen, in je eigen vastgeroeste gewoonten en gebruiken, zonder je af te vragen: sta ik wel recht t.o God, t.o. mijn naaste? Zijn er ook in mijn leven

dingen (neen, ze zullen de krant niet halen: *me too*....), maar toch... Gods beloften, Zijn geboden... ben ook ik niet ingedommeld? Kan ik zó voor God verschijnen? De inwoners van Ninevé bekeren zich. Er zou veel over te zeggen zijn hoe dat ging. Daarvoor is nu de tijd te kort. Mag ik u nog op één ding wijzen?

Als ouderen hebben we het vaak over de 'slechte tijd' waarin we leven. Dan gaat het over de regering..... ze doen maar wat.... over de politie..... ze treden niet meer op... over de justitie.... ze straffen niet meer... over de politiek.... ze schuiven maar voor zich uit... over Trump en Erdogan en al die andere slechteriken...over de linkse media...**dáár** moet het veranderen. Die moeten zich bekeren! Weet u, waar de grote verandering begon in Ninevé? Niet boven in de top. Maar beneden bij Jan Rap en zijn maat. Bij de mensen in de straat. Bij de minimumlijders en bij de middleclass, de gewone mensen en toen, langzaam maar zeker drong het ook door tot in de top, in het paleis. En wat dáár gebeurde...? Dat was ongehoord. De koning (wat een pracht en praal in zó'n Oosters paleis toen!) stond op van zijn gouden troon.... trok zijn prachtige koninklijke mantel uit....*en boog zich diep voor God en mensen*. Wakker geworden uit een diepe slaap. Voorlopig zal Ninevé geen Benidorm meer zijn! Wakker geworden voor de strijd, de goede strijd van het geloof...

Vandaag vieren wij hier het Heilig Avondmaal. In die koning, die van zijn prachtige troon komt, zijn mooie mantel aflegt, zie ik ineens iets van Jezus in de zaal van het Pascha, toen het eerste Avondmaal werd gevierd... Jezus legt ook Zijn mantel af, wast de voeten van Zijn discipelen, en dient hen, als de minste van de mensen.... Van dat paleis in Ninevé gaan mijn gedachten vanmorgen naar Golgotha, de kruisheuvel. Daar ligt ook een mantel. Er wordt om gedobbeld. Een kleed zonder naad, zo was Hij.... Jezus. Zonder zonde... Als Zijn discipelen slapen, waakt Hij.... Hij legt niet alleen Zijn mantel, maar ook Zijn leven af...omdat u en ik, die zo vaak geslapen hebben, waar we wakker hadden moeten zijn, niet zonder Zijn zegen kunnen. Dat belijden we, als we deelnemen. Als de schaal rond gaat, de beker van hand tot hand... We noemen Zijn Naam: Jezus, mijn Heiland. U maakt mij wakker! Ook vanmorgen weer:

*Het woord van steun en troost, dat ik niet sprak,
de hand die ik in trots niet reiken kon,
de vriendschap die in drukte onderging.
Ik leg het neer.*

*In deze kring ziet Christus Zelf mij aan.
Ik vraag en schenk vergeving, ieder hier,
dat alles wat Zijn vrede tegenwerkt wordt neergelegd.*

*Heer' Jezus, deelgenoot aan deze dis,
ik maak mij leeg en strek mijn handen uit
naar U, naar alles wat U geven wilt
in brood en wijn. **Amen***

Ds. P. Vermaat v.d.m.