

## Het Hogepriesterlijk Gebed (Joh 17)

Het is 33 na Chr, de nacht van het Paasfeest, even buiten de poort van Jeruzalem. Aan de diepblauwe hemel staat de maan vol te stralen en twinkelen de ontelbare sterren. De schepping houdt als het ware de adem in.

Uit de poort aan de kant van de Olijfberg komt een gezelschap, Jezus, Zoon van God én Zoon des mensen, met 11 discipelen. Ze hebben het Avondmaal gevierd. De betekenis van deze maaltijd van de uittocht uit het slavenhuis is door Jezus in de hemel verheven: Neem, dit is mijn lichaam, neem dit is mijn bloed.

Het gezelschap stopt vlak voor de beek Kidron. Daar, tussen het Avondmaal en de worsteling in Gethsémané, spreekt Jezus met de Vader van aangezicht tot aangezicht. Een gesprek tussen God en de God-Mens Jezus. God-Mens ja, want spreekt Jezus niet uit: “verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld was”? Eer de wereld was! Dus al vóór er iets geschapen was, was de Zoon des Mensen, de Zoon van God al bij de Vader. Een regenboog van Hoop staat zo tussen deze twee: de aanwezigheid bij God vóór de schepping én de aanwezigheid bij zijn discipelen, in onze tijdrekening 33 na Chr. Liefde en lijden verenigen zich om de mens te verlossen, te verzoenen en te verheffen tot het kindschap van God.

Jezus bidt voor de 11 discipelen die daar in een halve kring achter Hem staan. Hoor in vs 20: “En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven” Het Gebed van Jezus is dus ook voor u en mij, als wij door de verkondiging gaan geloven in Jezus. Dan mogen wij ons eerbiedig aansluiten bij die 11 discipelen. Als het ware “gelijktijdig” worden met hen, die het Hogepriesterlijk Gebed horen en in zich opnemen. Het is een gebed van openbaring, waarin de levensdraad van uw leven door Jezus wordt saamgevlochten met zijn levensdraad van liefde en lijden in één. En dan is er sprake van eeuwig leven, van geloof, van Godskennis, van volmaakt zijn tot één en van heiliging in de Naam.

Het is niet te begrijpen, maar het is in ootmoed te ontvangen.

Als het gebed is uitgesproken zegt Jezus: “Komt, laten wij van hier gaan”. Honderd meter verderop wacht Gethsémané .....