

Kerkdienst Bonifatiuskerk Elden

Liturgie 2 juni 2019

Welkom en mededelingen

Zingen Gezang 445 : 1, 2 en 3

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 92 : 1 en 2

Gezongen geloofsbelijdenis

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 12 : 20 - 36 (vertaling HSV).

Zingen Gezang 235

Verkondiging n.a.v: Johannes 12 : 32 Thema: "Er wordt aan ons getrokken".

Zingen Gezang 232 : 1 en 4

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven De eerste collecte is bestemd voor Yad Elie. Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. Marion Kunstenaar, Nederlandse van oorsprong, heeft in 2002 de organisatie Yad Elie ([www.yadelie.org](http://www.yadelie.org)) opgericht. Deze organisatie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners die dat nodig hebben op school een maaltijd krijgen. Het mooie is dat zowel Joden als Palestijnen worden geholpen. Iedere dag krijgen zo'n 550 kinderen op 15 scholen een maaltijd. Maar wat is nu gezonder en misschien ook wel lekkerder dan voedsel uit de eigen tuin? Vandaar dat Yad Elie op een aantal scholen is begonnen met een schooltuintjesproject, waar kinderen uit achterstandswijken leren zelf groente te verbouwen en klaar te maken. ☑ De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. ☑ De derde collecte (bij de uitgang) is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen

Zingen Gezang 327

Zegen

Orgelspel

**Tekst en uitleg.** Ds Romein preekte over Joh 12:32 "Er wordt aan ons getrokken"

In het lijden, sterven en de begrafenis, zien we de vernedering van Christus. Zijn verhoging is de opgaande lijn van opstanding en hemelvaart en zijn zitten aan Gods rechterhand. Hoe merkwaardig, dat in het Evangelie al vóór Jezus' lijden spreekt over zijn verhoging Het kruis hoort dus niet tot de neerwaartse, maar de opgaande lijn van Christus' leven. Het kruis op Golgotha hoort bij zijn verhoging, hoe vernederend ook voor de toeschouwers. De leiders keken vol afkeer naar Hem, de discipelen in wanhoop, de romeinse soldaten in onverschilligheid. Zo ook de mensen van vandaag. Men ziet in Hem van alles: inspirator, partijgenoot der armen, deelgenoot in lijden, mislukte revolutionair, stervende idealist. Velen hebben een kritische, negatieve relatie met de verhoogde Heer. We zien dus dat daar, waar Jezus roept en aan mensen trekt, een diepe scheidingslijn ontstaat. Tussen mensen die zich door hem laten meetrekken en mensen die zich tegen Hem schrap zetten. Na de bittere kruisdood verhoogt Jezus En dan, vanuit de hemel, zal Hij een geweldige aantrekkingskracht uitoefenen op mensen. Zo zegt Hij dat: "Als Ik verhoogd ben zal ik allen tot mij trekken". Dat is, gemeente, het doel wat Christus voor ogen staat. Mensen trekken. God kijkt naar ons hart, of dat klopt voor Hem, helemaal aan Hem toebehoort. God weet wel, dat wij zijn afgefallen en ons levensdoel ver buiten Hem om zoeken. De bijbel spreekt helder en duidelijk van zonde, ongerechtigheid, verkeerdheid. Wil je dat zien en bekennen: Here, ik heb U zo nodig, om mij op te trekken uit de diepte naar U toe. Kent u dat gebed, gemeente? Weet u: als Christus verhoogd is via het kruis, dan geldt dat ook voor de verhoging van zijn kinderen. Onze verhoging gaat niet zonder lijden. Dat is kruisiging van ons hoge ik, jezelf inleveren. Zo'n 'verhoging' is niet aantrekkelijk, want je wil jezelf overeind houden. Dat is oermenselijk. Maar een mens kán geen christen zijn met behoud van al z'n eigen pretenties. We gaan met Christus door lijden – aan onszelf, aan onze tijd en wereld – tot heerlijkheid. Door bekering heen tot het heil. Christus levert zichzelf niet uit aan mensen die

zichzelf niet bij Hem inleveren. Wie kan Christus weerstaan? Christus brengt alles mee wat wij zo hard nodig hebben: liefde, vergeving, heil, troost, levensperspectief, hoop op toekomst. Vrede met God. Christus is de magneet, die allen tot Zich trekt, weg uit de gebondenheid aan de wereld, uit de vervreemding van God, uit de onmenselijkheid van de mens, uit de duisternis van de schuld, uit de schaduwen van de dood. Gemeente, voelt U hoe Hij aan u trekt? Uitnodigend, met aandrang: geloof in Mij, geef je aan Mij over, leef met Mij, heb Mij lief.

In principe trekt Christus allen, dat is iedereen. Dat is zeer wijd en universeel. Hij trekt de kring van de zijnen uiterst breed, eigenlijk grenzeloos. Daar zit Gods enorme verkiezende liefde achter, die kiest voor mensen. In de praktijk, ook van onze tijd, zien we, dat velen deze uitnodiging afslaan. Het is uw en mijn verantwoordelijkheid ja of nee tegen Christus te zeggen. Wij moeten wel zelf kiezen. je mag er bij horen, bij Hem en bij al die anderen die Hem liefhebben. Als iemand er buiten staat, dan is het omdat hij zichzelf heeft buitengesloten. De oudere broer van de 'verloren zoon' staat er buiten, niet omdat hij moet, maar omdat hij het zo wil. Daarbinnen triomfeert een genade die hij niet kan noch wil erkennen. Is dat tragiek? Ja, maar ook schuld. 'Ik zal ze allen tot Mij trekken...' Waar brengt ons dat uiteindelijk? Paulus weet dat: bij Christus en, zegt hij: dat is verreweg het beste.

(Ds Romein heeft inmiddels een eigen website: [www.arieromein.nl](http://www.arieromein.nl). Daarop een aantal van zijn preken)