

Liturgie 7 juli 2019 Ds Groeneveld uit Lunteren

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 27 : 1

Stil gebed Votum en Groet

Zingen Psalm 27 : 4 en 7

Wetslezing

Zingen Psalm 130 : 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Matth. 25 : 1-13

Zingen Gezang 262 : 1

Verkondiging n.a.v: Matth.25 : 13 Thema: "Wachten op de Bruidegom..."

Zingen Gezang 63

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 130 : 3 en 4

Zegen

Orgelspel

Tekst & uitleg. Ds Groeneveld preekte over Matth. 25:1-13. "Wachten op de Bruidegom..."

Er wordt ons een bruiloft in het vooruitzicht gesteld. Jezus heeft het hier over een toekomst feest. En dit toekomstige bepaalt je verwachtingen in het hier en nu. 10 bruidsmisjes bereiden zich voor. In het getal 10 wordt de gemeente gerepresenteerd. De 10 bruidsmisjes brachten de avond vóór de huwelijksdag de bruid in het huis van de bruidegom. De bruidegom is er dan nog niet. Die komt later. Vergezeld van zijn vrienden, die zullen roepen: "De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet!" Dan zullen de misjes de bruidegom tegemoet gaan met een brandende lamp. In deze gelijkenis waren 5 van de 10 wijs, want zij hadden olie bij zich. De andere 5 hadden geen olie. Jezus noemt hen : "dwaas". Dit woord wordt ook gebruikt voor de man, die zijn huis op zand bouwde. Toen de regen kwam en de wind er tegenaan sloeg stortte het huis in. "Onverstandig man" zegt Jezus van hem. En de man die zijn huis op de rots bouwde, noemt Jezus "Verstandig man". Wijs en verstandig zijn in de Griekse grondtekst hetzelfde woord. Dat geldt ook voor dwaas en onverstandig. "Verstandig" zegt Jezus "is de mens die mijn woord hoort en ook doet". Onverstandig is de mens, die het woord alleen maar hoort, maar zich er verder niet door laat veranderen. Dat zijn de 5 dwaze maagden. Op het moment dat ze, te laat, bij de bruiloftszaal aankloppen en roepen "Heer, heer, doe ons open!" zal Jezus, de bruidegom antwoorden: "Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet". Dat betekent niet dat Jezus niet wist wie zij waren. Maar daarmee bedoelt Jezus, dat Hij geen band met hen heeft. Anders is het bij de 5 wijze maagden. Het woord van God heeft verbreding en verdieping gebracht in hun leven. Ook in de verwachting van het eeuwige leven. Als de wijsheid bestaat in het horen en doen van het woord van God, dan is duidelijk dat je dat niet met een ander kunt delen. Het is persoonlijk. Daarom zeggen de wijzen tegen de dwazen: "gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf". Bij je doop en je belijdenis krijg je de lamp in handen. Maar waar is de olie? Als u straks het feest van de Koning wil meevieren moet u nu, en elke dag. Leven voor de Koning. Dat betekent de lamp van het geloof hoog houden. In je woorden en in je daden. Getuigenis af leggen van de hoop die in je is op een toekomst die ons wacht. Wat dit concreet inhoudt? Verderop in Matth 25 maakt Jezus dat duidelijk: Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.