

Liturgie 9 juni 2019 Voorganger Ds Vermaat uit Veenendaal

Welkom en mededelingen

Zingen Gezang 239:1,2,3 en 7 (Wijs Psalm 134)

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 33:2,8

Gods beloften en geboden

Zingen Psalm 33:5

Gebed

Schriftlezing: Hand.2:1-13, 37,38. Zingen Psalm 87:1,2,3 Verkondiging n.a.v: Hand. 7b,8,13,37,38

Thema: : "Pinkstervuur: uitblussen of aanwakkeren ?" Zingen Psalm 143:8,9 Dankgebed en

voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen WKL 194: Heer, ik hoor van rijke zegen

1. Heer, ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer, laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer, ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.

2. Ga mij niet voorbij, o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart.

Trek mij met Uw koorden nader, stort Uw liefd' ook in mijn hart. Ook in mij, ook in mij, stort Uw liefde ook in mij.

5. Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij. Ook in mij, ook in mij, o verheerlijk U in mij.

6. Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and'ren, maar ook mij. Ja, ook mij, ja ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.

Zegen

Zingen Gezang 456:3

Orgelspel

Rondom het Woord

In Hand. 2 had ik drie reacties gevonden op de uitstorting van de Heilige Geest. En daar stonden we vervolgens met elkaar bij stil, nadat we eerst hadden stilgestaan bij het standbeeld van een oude vrouw, die met haar vasthoudend gebed in Bastenaken zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het einde van de Tweede wereldoorlog. Zij hield dat gebed vier dagen en vier nachten vol en we vergeleken dat met de 10 dagen en nachten van de discipelen, voorafgaand aan Pinksteren.

De drie reacties op het Pinkstervuur, die we vonden in Hand. 2 en die we ook vinden in onze tijd waren:

1. De verwondering leidde niet onmiddellijk tot geloof en bekering, maar de mensen liepen niet weg en hebben daardoor de preek van Petrus gehoord en dat bleef niet zonder gevolgen.

2. De spot van veel mensen maakte de discipelen niet sprakeloos en dat is voor ons allen wel een leerpunt, zeker in deze tijd, waarin er zoveel met God en Zijn Woord wordt gespot. De discipelen sloegen niet dicht, maar spraken vrijmoedig over de grote werken van God. Waarom zwijgen wij daar toch zo vaak over, is een vraag, die mij niet meer loslaat.

3. De verslagenheid van velen leidde tot geloof en bekering en dat was op die eerste Pinksterdag heel massaal, zoals dat ook nu nog is op heel veel zendingsterreinen.

We gingen naar huis met de woorden van een lied, dat ons als een gebed (hoop ik) deze week heeft vergezeld;

"Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen anderen, maar ook mij". Zo hoop ik dat we ook aan deze dienst het nodige hebben overgehouden.