

Liturgie 23 juni 2019 Ds Vermaat uit Veenendaal

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 111:1,2

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 111:3,6 Gods beloften en geboden Zingen

Psalm 51:5 Gebed

Schriftlezing: Psalm 39

Zingen Psalm 27:2

Verkondiging n.a.v. Psalm 39:14 Thema: "Hij verkwikt mijn ziel" Zingen Gezang 446:1,2

Formulier voor de bediening van het Heilig Avondmaal

Zingen Gezang 446:3,4

Bediening Heilig Avondmaal Zingen

Gezang 446:5,6

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Psalm 118:3,5

Zegen

Zingen Gezang 456:3

Orgelspel

Rondom het Woord

Het is een Psalm, die we zelden zingen en daarom is hij ook niet zo bekend. Toch past hij wel bij de leeftijd van velen van ons, hoewel hij ook zeer geschikt is om er als jongeren bij stilgezet te worden.

In de verschillende vertalingen, die ik van deze Psalm raadpleegde, zijn de opschriften ook nogal verschillend. En dat heeft vooral te maken met de vraag welk vers je het meest aanspreekt. Bij mij was dat vooral het slot van Psalm 39. Als David in de laatste fase van zijn leven is aangekomen, stelt hij vast: hoeveel er ook gebeurd is, het is allemaal voorbij gevlogen. Tweemaal komen we het woordje SELA tegen en dat is precies bij de verzen, waarin gezongen wordt over de korthed van het leven. En SELA betekent: dit vers moet je tweemaal of op verhoogde toon zingen.

Dat laatste vers vond ik merkwaardig. David bidt of God even niet naar hem wil kijken, omdat er in zijn leven ook zoveel dingen fout zijn gegaan. Zonden tegenover God en zijn medemens. Wie herkent dat ook niet bij zich zelf?

Bij nader inzien ontdekte ik dat je eigenlijk moet lezen: "wend Uw toornende blik van mij af, opdat ik mij verkwikke".

In het Avondmaalsformulier lezen we dat de toorn van God om onze zonden door Jezus aan het kruis gedragen is.

En zo mochten we in deze dienst het Heilig Avondmaal vieren. In een meer bekende Psalm (23) zingt David over de Goede Herder, Die ons leven leidt en hoeveel er ook gebeurd is en hoe snel het ook gaat: "Hij verkwikt mijn ziel".

Van deze 'verkwikking' mocht in deze dienst iets worden ervaren en daarom kijk ik er ook met stille dankbaarheid op terug, verrast als we ook nog werden door een aantal onverwachte, maar zeker ook hartelijk welkome gasten.