

Voorganger Ds. R. van Laar
Rhenen

Ouderling Hans Boer

Diaken Ali Spang

Gastheer Arie de Jonge

Organist Jacques Ros



Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard
De Rank

BONIFATIUSKERK te ELDEN

Zondagsbrief 11 augustus 2019

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 251 "Gij die alle sterren houdt"

1. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward, leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
3. God, is dan wat U verliet uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe één ster in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!
4. Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der onze schreden richten,
geef ons moed; 't is ons goed U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk t' aanschouwen.

Liturgie 11 augustus 2019

Welkom en mededelingen

Zingen Intochtslied: Gezang 448: 1 en 2

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 403: 1

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 139: 1-24

Zingen Psalm 139: 1, 2 en 14

Verkondiging over Psalm 139: 1

"Gij kent mij"

Zingen Psalm 138: 1 en 3

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

- **De eerste collecte** is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

- **De tweede collecte:** Het lijkt er op dat het kerkenwerk in de zomer stil ligt. Maar ondertussen zijn er velen bezig met het voorbereiden van het nieuwe seizoen. Of het om het opzetten van cursussen gaat, het voorbereiden van de startdienst of de bevestigingsdienst van een predikant, velen zijn ook in de zomer voor de kerk druk bezig. Hiervoor is de tweede collecte bestemd.

- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Zingen Gezang 445: 1 en 3

Zegen

Orgelspel

Voorganger 18 aug. ds. J.B. Kamp, Arnhem

Koffiedrinken na de dienst!



Na afloop van de dienst bent u welkom in het ds. Van Oosterzeehuis voor een kopje koffie, thee of een glas fris. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Als groet van de gemeente en ter felicitatie gaan de bloemen naar:

mw de Vries die morgen, 12 augustus jarig hoopt te worden.

En naar ds Vermaat, die 17 augustus jarig hoopt te worden.



Verantwoording ontvangen offeranden:

28 juli: 1^e collecte € 71,75; 2^e collecte € 64,00; 3^e collecte € 74,55

4 aug.: 1^e collecte € 106,64; 2^e collecte € 71,72; 3^e collecte € 74,50

Verantwoording ontvangen giften:

Pastoraat: € 50 van N.N., € 200 van H.M., € 100 van A.R., € 30 van M.V., € 200 van D.M. en € 40 van S.K.; Verjaardagsfonds: € 5 van J.B., € 15 van A.E., € 20 van J.H., € 25 van J.R., € 13,50 van J.G., € 20 van J.B., € 10 van J.T. en € 25 van W.W.; Diaconie: € 25 van W.W. en € 20 van J.V.; Giften: € 75 van W.T., € 8 van M.P., € 350 van H.J. en € 60 van A.S.; Melkbus: € 7,50



Tekst en uitleg

Ds K. de Vreugd preekte over Matteus 14:13-21. De wonderbare spijziging

Als Herodes Johannes de Doper vermoordt gaat in vervulling de woorden: van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen ernaar. Als reactie op dit geweld trekt Jezus zich terug. Jezus vertrekt per schip – de mensen horen ervan en volgen Hem, te voet. Ze zijn als schapen zonder herder (Markus 6) en hier is de Messias, een Herder

voor Zijn volk. Hij geneest de zieken. De discipelen maken zich zorgen om eten en drinken voor de mensen. Het is een onoplosbaar probleem: er zijn slechts 5 broden en 2 vissen. Maar Jezus neemt de 5 broden en de 2 vissen, kijkt omhoog, naar de hemel. Dat wil zeggen: naar God. Jezus spreekt de Joodse dankzegging uit, die een gelovige Jood nog altijd uitspreekt als hij brood eet – want brood is de essentie van een maaltijd: “Gezegend Gij, HEERE onze God, Koning van het universum (of: eeuwige Koning) die brood uit de aarde doet opkomen.”

De graankorrel die gezaaid wordt, in de aarde valt en sterft, een nieuwe aar voortbrengt die vrucht draagt, het is de weg van Jezus zelf – de graankorrel die gezaaid wordt om te sterven en na drie dagen op te staan, de weg die Hij gaat voor ons en die Hij ook ons wijst: sterven aan onszelf, om te leven met Hem. Er hebben ongeveer 5000 mannen gegeten, behalve de vrouwen en de kinderen. Vrouwen en kinderen, ze tellen wel degelijk mee in Israël. De vrouw heeft een stem in het kapittel en het kind – daar draait het eigenlijk om in het hele godsdienstige leven, de feesten, de sabbat: je zult het je kinderen leren. Maar die 5000 mannen, dat wijst op een strijdbare menigte.

Het verhaal krijgt nu een heel andere glans. Jezus kan een strijdbare menigte in de eenzaamheid te eten geven. Het rijk van de Messias kán met geweld baan breken. Maar Hij voedt ze met vijf broden en twee vissen. Brood staat naar Joods verstaan voor het Woord van God. De vijf broden staan voor de Thora – Gods onderwijs. Dat op 2 manieren is geopenbaard: opgeschreven in de vijf boeken van Mozes én van geslacht op geslacht mondeling doorgegeven.

Al Jezus' volgelingen zijn geroepen tot een overvloediger gerechtigheid, die niet alleen gericht is op het behoud van het volk, maar ook op het herstel van de volkeren en de schepping. Het antwoord op het geweld van Herodes, is geen kracht of geweld. Het gaat om een geestelijke strijd. En die kan alleen met geestelijke middelen worden gestreden. Niet bij brood alleen zal Israël leven – Israël, waarvan deze geschiedenis een vooruitblik geeft hoe het hersteld wordt. Maar van alles wat uit de mond des HEEREN komt.

ouderling Hans Boer

Rondom het Woord

Vakantiegangers

Ook in de kerkdiensten is te merken, dat het vakantie is. We missen een aantal kerkgangers, die elders zijn en misschien ook wel heel bijzondere ervaringen opdoen in andere gemeenten, waarover zij ons wellicht ook eens iets kunnen vertellen.

Maar tegenwoordig zijn er ook vakantiegangers, die de weg naar onze kerk weten te vinden. En daardoor zijn er bij ons soms **niet minder, maar meer** kerkgangers. Dat is natuurlijk prachtig. Als ze er deze vakantiezonntag ook weer zijn, dan heet ik hen ook op deze plaats hartelijke welkom.

Natuurlijk hoop ik, dat ook zij een gezegende dienst met ons zullen hebben en dat ze ook nog wat informatie over onze gemeente, bijvoorbeeld via de nieuwe Schakel, mee naar huis nemen. En.... een goed gerucht over onze gemeente verspreiden, vinden wij absoluut niet bezwaarlijk....

De kerk en het Internet

Standaard worden onze diensten ook uitgezonden via het Internet. Ook dat is een prachtig middel om het Woord van God in deze tijd te 'vermenigvuldigen'. Een aantal gemeenteleden, die niet meer ter kerke kunnen komen, blijven op deze manier ook nog wekelijks met onze gemeente verbonden en her en der hoor ik, dat dat ook op prijs wordt gesteld en tot zegen mag zijn. Bij mijn door de weekse bezoeken hoor ik daarover her en der het nodige.

Bovendien biedt dit ook de mogelijkheid om een dienst nog eens rustig **opnieuw** te luisteren, vooral als je er door geraakt werd, of als niet alles, wat in de dienst aan de orde kwam, voor je duidelijk was.

Helaas was er in de afgelopen weken een **STORING**, waardoor de diensten op het Internet niet te vinden waren. Dat is natuurlijk heel jammer, maar er wordt hard aan gewerkt en er is goede hoop, dat het deze zondag weer in orde is.

Vroeger maakte ik nog wel eens mee, dat er vóór de dienst naar een consistorie werd gebeld met de oproep 'jullie zijn vergeten om de kerkradio aan te zetten'. Tegenwoordig hebben wij op onze liturgie standaard de mededeling staan 'als het orgel speelt, gaat het Internet aan, dus....ssttt....'.

Of is dat zinnetje per ongeluk weggevalen? In een kerk zo dicht bij een stadion willen we natuurlijk ook graag gebruik blijven maken van de moderne communicatie middelen!

Meeleven

Eindelijk was het zover. In de afgelopen week heeft **zr Tilly de Vries** in het Rijnstate de hernieuwde heupoperatie gekregen. Het is allemaal goed verlopen en ze kon ook alweer naar huis. Voor haar en voor br Wout hopen we dat ook de revalidatie goed gaat verlopen en dat er verder geen onverwachte strubbelingen zullen zijn.

Onze diaken **zr Joke Schoonderwaldt** wordt deze week in het ziekenhuis verwacht voor een operatie aan haar hand. Daarnaast heeft ze nóg een operatie tegoed, waarover de komende weken meer duidelijkheid komt. Ook om haar staan we bid-dend heen.

Voor **br Walter Geldof** is het nog steeds moeilijk om te gaan met de lege plaats op het adres Teteringenstraat 75, 6844 DB. Hoeveel liefdevolle handen van zijn familie en van hulpverlenende instanties ook naar hem zijn uitgestrekt, het blijft voor hem moeilijk om met de lege plaats, die het heengaan van zijn ouders (voor wie hij jarenlang zoveel zorgtaken heeft verricht !) te leren omgaan.

Ik weet zeker dat het hem zal verrassen en ook goed doen, als hij **zomaar** eens van mensen uit onze kerk **een kaartje** ter bemoediging krijgt.

Zr Wytske Weenk-Noordhof hoort al jaren tot onze trouwe gemeenteleden met haar vaste plaatsje in de kerk en haar bescheiden deelnemen aan alle activiteiten. We hebben in onze gemeente (nog?) niet een officiële autodienst en toch kan ze iedere zondag met iemand meerijden (meestal br Hans Boer en als die niet kan, zijn er ook reserves!).

Het lijkt me goed om hiervan ook eens openlijk op deze plaats melding te maken! En dat niet alleen, omdat zij daarvoor zo dankbaar is, maar ook omdat deze trouwe dienstverlening wellicht ook anderen op een luisterrijk idee kan brengen.

Met **br Koos Quartel** gaat het 'naar omstandigheden' redelijk goed. Toch vinden de artsen het nodig, dat hij binnenkort weer eens voor een groot onderzoek en tevens een behandeling voor een dagje naar het ziekenhuis komt. De hoop, dat hij nog weer kan gaan fietsen en wandelen, wordt toch wel wat kleiner, hoezeer hij ook wel-gemoed probeert zijn levensweg te vervolgen.

Zending

In Namibië is **ds Daan van der Kraan** via de GZB verbonden aan de theologische opleiding NETS. Ook zijn vrouw Judith zet zich in voor pastorale psychologische ta-ken. We bidden dat hun werk, ook als dit jaar hun periode afloopt, zegenrijk mag worden voortgezet.

Tot besluit

De zoektocht naar **versjes uit een oude Poëzie album** heeft al aardig wat opge-leverd. Sommige vonden oude vergeelde boekjes en ontdekten daardoor ook weer mooie dingen uit en over het leven van 'mensen van voorbij'.

Wat denkt u van het volgende versje, geschreven door de moeder van ons huidige gemeentelid **br Ton van der Rande** in het boekje van een ander huidig gemeentelid?

*“Leer op Jezus’ Naam vertrouwen,
ook als het leven moeite geeft.
Trudy, ‘t zal je nooit berouwen,
als je dicht bij Jezus leeft”*

Wat mooi als je zó ook nog weer eens herinnerd wordt aan een vorige generatie en hoe toen het geloof beleden werd in een eenvoudig ‘vrienden boekje’.

De moeder van br Ton, **Helena Nijland**, was indertijd de beste vriendin van de moeder van zr Trudy!

Uiteraard blijf ik van harte uitzien naar mooie versjes en mooie verhalen, die dan soms ook nog tot totaal onverwachtse verrassingen kunnen leiden!

Met een hartelijke groet aan een ieder, ver weg of dichtbij, met vakantie of weer terug en ook mede namens Leni een gezegende zondag en een goede nieuwe week toegewenst,

Uw P.Vermaat, v.d.m.

Doppen

Zoals jullie weten staat er een doos in het ds van Oosterzeehuis om de doppen in te doen die we sparen voor de opleiding van blindengeleide honden.

Ik heb dit nu een aantal jaar bijgehouden om de doppen te sorteren en weg te brengen naar een inzamelpunt.

Maar nu wil ik deze taak graag overdragen aan iemand anders.

Dus wie wil ongeveer 1x per maand de doppen sorteren en wegbrengen naar een adres in de wijk Rijkerswoerd?

Wil je dan contact met me opnemen?

Dit kan als je me ziet in de kerk of ook via telefoon of mail (d.vos24@telfort.nl)

En voor degenen die doppen inleveren: super bedankt. Wees alert op de goede doppen dus niet van de jampotten/wasmiddelen/insulinenaalden. Bedankt!

Groetjes Diane Vos.

Zondagsbrief digitaal ontvangen

Mocht u de zondagsbrief elke week digitaal willen ontvangen, maak dit kenbaar via een mail naar zb@gemeentederankarnhem.nl.

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Zondag 33

88. *Waaruit bestaat de ware bekering van de mens?* Uit twee dingen: de oude mens sterft, de nieuwe mens staat op.

89. *Wat betekent het dat de oude mens sterft?* Dat ik oprecht bedroefd ben omdat ik God door mijn zonden toornig gemaakt heb, en dat ik mijn zonden hoe langer hoe meer haat en ontvlucht.

90. *Wat betekent het dat de nieuwe mens opstaat?* Dat ik door Christus van harte blij ben in God, en ernaar verlang om heel mijn leven goede werken te doen, zoals God het wil.

91. *Wat zijn goede werken?* Alleen die dingen die we uit een waar geloof, volgens de wet van God en tot Zijn eer doen, niet die op ons eigen inzicht of op regels van mensen gebaseerd zijn.

Hartelijk welkom in deze dienst! In het bijzonder als u voor het eerst onze kerk bezoekt.

Iedere kerkganger met vragen of opmerkingen kan na de dienst één van de leden van de kerkenraad aanspreken. U kunt dan ook aangeven of u bezoek wilt ontvangen van een wijkouderling of van de voorganger.

Onze voorganger is ds Vermaat, tel. (0318)-510161.

Vragen over kerkelijke of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba, de heer P.Rosseel, tel. (026)-3636335.

Of via ons e-mailadres: info@gemeentederankarnhem.nl.

Website: www.gemeentederankarnhem.nl.

Rekeningnummer van de wijkkas: IBAN NL54 INGB 0001 5599 72