

Zondagsbrief 8 september 2019

Voorganger	Ds. J.F. Leeflang Veenendaal
Ouderling	Piet Rosseel
Diaken	Rene Vos
Gastheer	Jaap Franken
Organist	Jacques Ros



Hervormde Gemeente De Rank
Bonifatiuskerk te Elden

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 258

“Wat zou ik zonder U geweest zijn”

1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

4. Gaat uit in wegen en in velden
en breng verdwaalden bij ons thuis.
Reikt hun de broederhand en meldt hun:
De Koning noodt u in zijn huis'.
Door het geloof zien wij het ware:
de eeuwigheid vervult de tijd.
En iedereen mag dat ervaren
die Christus' naam met ons belijdt.

Liturgie 8 september 2019

Welkom en mededelingen

Zingen Aanvangslied: Psalm 66: 1

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 66: 3 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 136: 1, 3 en 12

Gebed

Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1-10

Zingen Psalm 118: 5 en 8

Preek "Het huis van God"

Zingen Gezang 321: 1, 2 en 3

Voorbede

Inzameling van de gaven

- **De eerste collecte** is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.
- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.
- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Zingen Slotlied: Gezang 303: 1, 2 en 5

Zegen

Orgelspel

Voorganger 15 sept. Ds. C.A. van der Graaf, Heerde

Koffiedrinken na de dienst!



Na afloop van de dienst bent u welkom in het ds. Van Oosterzeehuis voor een kopje koffie, thee of een glas fris. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Als groet van de gemeente en ter bemoediging gaan de bloemen

naar: mw Mentink



Verantwoording ontvangen giften:

Pastoraat: € 25 van N.N., € 200 van H.M., € 25 van N.N. en € 30 van M.V.;

Giften: € 60 van A.S., € 8 van M.P. en € 50 van H.M.; Melkbus: € 2.



Rondom het Woord

Wat was het bijzonder dat we elkaar zondagmorgen rond Psalm 16:8 mochten treffen op weg naar het Heilig Avondmaal.

Zonder dat ik daarover al te emotioneel wil zijn, zal ik in de komende maanden nogal eens moeten denken: 'dit wordt/was de laatste keer'. Ik dwing me ertoe om dat niet telkens weer te zeggen of te denken, maar af en toe is het toch goed, ook om daarmee van elkaar los te raken en open te gaan staan voor een nieuwe fase in het gemeente leven en in mijn eigen leven.

Tegelijk nodigt dit mij althans ook uit om dankbaar vast te stellen dat we met elkaar, ondanks moeilijke momenten, heel veel zegeningen hebben ontvangen in deze jaren.

In Psalm 16 bladert David ook terug in zijn leven. Wat heeft hij in zijn overheids-taak, maar ook in huwelijk en gezin en in zijn vriendenkring veel meegemaakt. En hoe kon het, dat hij ondanks al die stormen toch overleefd is gebleven?

In vers 8 ligt hij een tipje van de sluier op. *De HEERE was aan zijn rechterhand.* Vroeger droegen de soldaten hun schild links en hun zwaard rechts. Dat wil zeggen, dat je aan de **rechterkant** (hoe sterk je zwaard ook was) toch het **meest kwetsbaar** was. Daar kon jouw schild niet alle klappen opvangen. En daarbij heeft ieder mens, als het over je eigen geloof gaat ook zijn of haar 'zwakke kanten'.

De God van het verbond, die in Jezus Christus onze Heiland wil zijn, en die ook al onze zwakheden kent, kwam in het Heilig Avondmaal heel dicht naar ons toe. Hij maakt ons 'het pad ten leven' bekend. Laten we dicht bij Hem en Zijn Woord blijven, dan ontvangen we ook 'blijdschap' en 'lieflijkheden'.

Het is niet voor niets, dat deze Psalm eindigt met ons te wijzen op **Zijn Rechterhand!** Want daarmee heeft Hij zelfs de grootste vijand (die van de dood, vers 10) verslagen. Ziende op Hem kunnen we moedig en gesterkt verder gaan, ook als ons geloof weleens zwak is.

Vandaag is er ook weer een Veense voorganger. Van harte wens ik u allen een gezegende dienst toe.

Meeleven

Zr Mien Jansen uit Rheden is in de Maartenskliniek in Nijmegen geopereerd aan haar heup. Door de ziekte en het overlijden van haar man Piet was dat telkens uitgesteld, maar nu ze ook aan zichzelf kon toekomen, was dit het eerste dat op haar to-do lijstje stond. Gelukkig kan ze bij haar dochter in Huissen nu verder revalideren. We wensen haar daarbij Gods zegen toe en hopen, dat het even voorspoedig mag gaan als bij haar nicht en plaatsgenoot **zr Tilly de Vries-Ruitenbeek**.

Een teleurstelling was het voor **zr Gerie Elzinga**, dat zij ondanks haar gebrekkige lopen toch nog niet in aanmerking komt voor opname in een Zorgcentrum. Van harte hopen en bidden we dat ze toch nog een poosje op de been kan blijven en de moeilijke gang naar haar slaapkamer kan blijven maken.

Bijbelkring

Het was goed elkaar dinsdagmiddag weer op de Bijbelkring te ontmoeten, ook al waren er nog een aantal met vakantie. Wat we ze natuurlijk van harte gunnen. Sommige hadden nog vergeelde poëziealbums meegebracht met heel veel mooie herinneringen. Die konden we ook met elkaar delen en er ons door verrijken.

Dat gold ook van het begin van Romeinen 2. We lazen de eerste 11 verzen en vonden daarin heel wat dat ons tot ootmoed stemde.

Hoe gemakkelijk hebben we een oordeel over andere mensen, terwijl we over ons eigen leven minder kritisch zijn.

Wat is de liefde (goedertierenheid) van God toch groot, dat Hij ons vergeving en vernieuwing wil schenken door Zijn Heilige Geest en wat hebben we allemaal 'bekeering' nodig, in die tweërlei zin van dat woord.

We spraken af om op D.V. **1 oktober** weer bij elkaar te komen en hopen, dat de vakantiegangers dan ook weer veilig terug zijn.

Jongerenkring

Dinsdagavond hadden we ook weer onze jongerenkring, die ditmaal heel feestelijk begon door de aanwezigheid van de kleine Kasper Arend, die zich keurig gedroeg en zich maar een enkele keer openlijk in het gesprek mengde.

Jordi en Merel hadden ditmaal de Bijbelstudie voorbereid. Die ging over 'verleiding, verzoeking' en welke plaats dat in de Bijbel heeft en hoe we er ons tegen kunnen wapenen.

Hun voorbereiding was zo grondig, dat we deze avond pas halverwege hun Bijbelstudie kwamen. Maar, we spraken af, dat we die tweede helft de volgende keer gaan bespreken.

De avond begon met een verrassing en eindigde ook met een verrassing, want Jordi en Merel nodigden ons uit om die volgende keer bij hen, in hun nieuwe huis, Ameideplantsoen 12, samen te komen.

Zo zien we nu al uit naar **1 oktober** en het weidse uitzicht, dat zij daar hebben.

Gemeenteavond

Donderdagavond hadden we onze gemeenteavond. Ik kan daar nu nog niets over schrijven, omdat de copy voor de Zondagsbrief donderdagavond, aan het begin van de avond moet worden ingeleverd.

Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat het een inspirerende avond was, die ook voor de kerkenraad een bemoediging is voor de komende periode.

Zending

Een aantal jongeren (en ook ouderen!) zijn in september begonnen met hun opleiding tot zendingswerker.

Ik vind het heel bijzonder dat er nog steeds zoveel mensen worden gevonden, die zich tot deze moeilijke, maar ook mooie taak geroepen weten om straks door de GZB te worden uitgezonden.

Laten we bidden voor hen én..... danken voor hen!

Doppen welkom

Nog steeds worden de (geschikte!) plastic doppen voor de opleiding van blinden geleide honden ingezameld en doorgegeven. Dus: hartelijk aanbevolen in de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis. Diane (of haar opvolger) zorgt voor transport.

Tot besluit

Vanuit oude Poëziealbums kreeg ik mooie gedichten en herinneringen aangeeikt. Nog eenmaal wil ik daaruit citeren. Het is uit het album van één van onze oudere gemeenteleden. Ruim 75 jaar oud, dus is het ook oud Nederlands. Haar grootvader, die jarenlang heel negatief was, als het ging over kerk en geloof en met een door een hond aangedreven Broodkar door Arnhem reed, werd door een heel bijzondere gebeurtenis in zijn leven tot een radicale verandering geleid en schreef aan haar als kleinkind van zeven jaar:

*"Ik stierf en werd geboren weer, geboren in mijn dierbare Heer,
En dat is nu mijn leven! Den wijnstok werd ik ingeplant,
in Christus werd ik God verwant, dit weten doet mij beven.
Van diepe ontroering, wonderzoet, ja, hemelvreugd in 't stil gemoed,
Dat, dat is nu mijn leven! Niet meer ik leef, maar in mij leeft,
de Christus Gods, Die 't al mij geeft: licht, liefde en eeuwig leven!"*

En hij voegde daar nog aan toe: "Dit Nellie te mogen beleven is de wensch van Uw Opa".

Bij zo'n indrukwekkend verhaal denk ik zelf (en misschien anderen ook): 'wat schrijf ik aan mijn (klein)kinderen in hun vriendenboekjes?'

Met een hartelijke groet aan een ieder, ver weg of dichtbij, met vakantie of weer terug en ook mede namens Leni, een gezegende zondag en een goede nieuwe week toegewenst,

Uw P. Vermaat, v.d.m.

Dankbetuiging

Met grote dankbaarheid mochten wij op 28 augustus ons 45-jarig huwelijksfeest vieren. Ter gelegenheid hiervan kregen wij prachtige bloemen uit de kerk.

Ook werden we verrast door de vele felicitaties, telefoontjes, kaarten en e-mails.

Hiervoor hartelijk bedankt.

Hennie en Piet Rosseel.

Zondagsbrief digitaal ontvangen

Mocht u de zondagsbrief elke week digitaal willen ontvangen, maak dit kenbaar via een mail naar zb@gemeentederankarnhem.nl.

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Zondag 37

101. Maar mag je wel gelovig bij Gods naam een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt, of als het om een andere reden nodig is, mag je zweren, om duidelijk te maken dat je trouw bent en de waarheid spreekt. Dat is tot Gods eer en tot heil van de naaste. Want zo'n eed is op het Woord van God gebaseerd, en de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament maakten er terecht gebruik van.

102. Mag je ook een eed zweren bij heiligen of bij andere schepselen? Nee. Een rechtmatige eed zweren betekent dat we God aanroepen, of Hij de waarheid wil bevestigen en mij wil straffen als ik vals zweer, want alleen Hij kent ons hart. Deze eer mogen we niet aan een schepsel geven.

Hartelijk welkom in deze dienst! In het bijzonder als u voor het eerst onze kerk bezoekt. Iedere kerkganger met vragen of opmerkingen kan na de dienst één van de leden van de kerkenraad aanspreken. U kunt dan ook aangeven of u bezoek wilt ontvangen van een ouderling, een diaken of van de voorganger.

Onze voorganger is ds. P. Vermaat, telefoon (0318) 51 01 61.

Vragen over kerkelijke of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scribe de heer P. Rosseel, telefoon (026) 363 63 35

Of via ons e-mailadres: info@gemeentederankarnhem.nl.

Website: www.gemeentederankarnhem.nl

Rekeningnummer van de wijkkas: IBAN NL54 INGB 0001 5599 72