

# Zondagsbrief 1 december 2019

Voorganger	Ds. J. Leeftang Veenendaal
Ouderling	Jan Kramp
Diaken	Rene Vos
Gastvrouw	Jaap Franken
Organist	Jack Blok



Hervormde Gemeente De Rank  
Bonifatiuskerk te Elden

---

## Als het orgel speelt begint ook de uitzending op internet: graag Psstt!!

---

### Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 465

**“U is altijd mijn hart gewijd”** (Mel.: God enkel licht)

1. U is altijd mijn hart gewijd,  
o God van liefd' en zegen!  
Gij bent mijn geest tot heil geweest  
en leidt m'op 's levens wegen.
2. Want door uw trouw zal vreugd noch rouw  
mij ooit van U doen wijken;  
en hoe mijn hart ook lijd' in smart,  
mijn hart zal niet bezwijken.
3. U is altijd mijn hart gewijd,  
eens door uw Geest herboren!  
De klacht verstomt, de vreugde komt,  
waar U uw stem doet horen.
4. Laat 's vijands kracht, geen enk'le macht  
mij nimmer U ontroven;  
Heer, U bewaart op deze aard  
hen, die in U geloven.

### **Liturgie 1 december 2019**

Welkom en mededelingen

**Zingen** Aanvangslied Psalm 33: 1

Stil gebed

Votum & Groet

**Zingen** Psalm 33: 5 en 7

Geloofsbelijdenis

**Zingen** Gezang 488: 1, 3 en 4

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 49: 1 – 7

**Zingen** Psalm 27: 1 en 2

Preek "Jezus, licht voor de volken"

**Zingen** Gezang 167: 1, 2 en 3

Inzameling van de gaven

- **De eerste collecte** is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. Bij eigen kerkenwerk gaan we vaak voorbij aan de kosten van het voeren van de kerkelijke administratie. Zonder inzet van onze wijkadministrateurs en de medewerkers van het Kantoor der Kerkelijke Administraties kunnen we ons werk in de gemeente niet uitvoeren. Onder andere daarvoor wordt de opbrengst van de tweede collecte besteed.

- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

**Zingen** Slotlied: Gezang 126: 1 en 2

Gebed om de zegen

Orgelspel

---

**Voorganger 8 december** Ds. J.B. Kamp, Arnhem

---

### **Koffiedrinken na de dienst!**



Na afloop van de dienst bent u welkom in het ds. Van Oosterzeehuis voor een kopje koffie, thee of een glas fris. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

---

### **Als groet van de gemeente gaan de bloemen deze week naar:**

mevrouw Wagenaar, die vrijdag jl., haar verjaardag vierde.

En naar de familie Eleveld, die op 23 november hun 45-jarige bruiloft vierde.



### **Verantwoording ontvangen offeranden:**

24 nov.: 1<sup>e</sup> collecte € 137,65; 2<sup>e</sup> collecte € 91,65; 3<sup>e</sup> collecte € 98,30

---



---

## Tekst en uitleg

Ook op de TV was er in het vorige weekend veel aandacht voor de eeuwigheidszondag. In de NIGB in Benidorm heb ik het ook een paar keer meegemaakt en dat was ook daar altijd heel indrukwekkend. Dus hebben we ook daar meegeleefd, ook al lukt het daar nog niet via het Internet.

Wij lazen met elkaar de eerste verzen van Openb. 21, die ook vaak bij begrafenissen worden gelezen. Daarbij was voor ons het slot van vers 4 leidend: *"Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan"*.

We probeerden ons in te denken onder welke omstandigheden Johannes deze woorden heeft moeten schrijven en vergeleken die met de persoonlijke omstandigheden van ons nu.

Na al het aangrijpende nieuws, dat Johannes in de 7x7 visioenen, die aan dit hoofdstuk vooraf gaan, heeft moeten opschrijven (hij behoort dus duidelijk tot de schrijvende pers, hoewel de visioenen ook zeer beeldend zijn!) kozen we voor het thema: **'Het allerlaatste laatste nieuws'**, in de hoop dat voortaan ook voor ons als een cliffhanger bij elke (extra) nieuwsuitzending déze Bijbelverzen weer boven komen.

Het nieuwste boek van Geert Mak *"Grote verwachtingen"* (over de 21<sup>e</sup> eeuw) is na zijn vorige grote werk *"In Europa"* (over de 20<sup>e</sup> eeuw) nogal somber van inhoud. In allerlei grote vraagstukken nu, zoals de klimaat verandering, het vluchtelingenvraagstuk, het gistende Midden Oosten en de eenzame positie van Israël, ziet Geert Mak geen oplossingen.

Zelf moet ik vaak denken aan zijn eerste boek: *"Hoe God uit Jorwerd verdween"*. Dat is naar mijn mening de verklaring voor zijn somberheid.

Daarom zijn de barre omstandigheden, waarin Johannes verkeerde, toen hij zijn laatste Bijbelboek schreef voor ieder, die net als hij, gelooft zo'n troost en bemoediging! En daar zochten we naar op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Het allerlaatste nieuws is, dat God alle tranen van de ogen zal afwissen en dat rouw en verdriet meer zal zijn.

Daarover zongen we ook met elkaar in deze dienst, noemden we de 9 namen van hen die ons dit jaar ontvielen en zochten we in ons gebed naar een begaanbare weg voor hun naasten en voor ons als gemeente nu. Moge de Here God dát ons allen geven.

## Rondom het Woord

### Meeleven

Het was fijn, dat we in de dienst van de afgelopen zondag ook allerlei familieleden mochten ontmoeten met wie we in het afgelopen kerkelijk jaar meeleeften in het verdriet dat hen trof.

Het was goed om hen na afloop in het ds van Oosterzeehuis te kunnen ontmoeten en herinneringen op te halen aan de plaats die zij hadden en hebben, ook in hun en in ons midden.

Soms zijn daar mensen bij, die voor het eerst in onze kerk waren en verwonderd, dat we hier nog altijd elke zondag bij elkaar komen.

Natuurlijk heb je dan achteraf het gevoel, dat je ook nog graag met die en die had willen spreken en dat je verwonderd was, dat die en die er óók waren.

Tot mijn verwondering trof ik ook verschillende mensen, die op hun zoektocht naar een nieuw kerkelijk onderdak ook onze gemeente (soms al meerdere keren) aandoen.

Natuurlijk vind ik het dan jammer dat ik vanwege mijn komend vertrek geen nader contact met hen meer kan opbouwen. Maar ik verheug me er op, dat er binnen de kerkenraad en de gemeente altijd weer mensen zijn, die daar oog voor zullen hebben.

En dat zal zeker ook de opdracht zijn, die de kerkenraad aan de nieuwe predikant zal meegeven. Ook deze kant van de bijzondere gemeente de Rank heeft mij vele malen bemoedigd en gesterkt in het verrassend mooie werk dat ik mocht doen.

### Bijbelkring

Afgelopen dinsdagmiddag hadden we onze laatste 'gewone' Bijbelkring. We waren toe aan Romeinen 4. Dat ging over Abraham als de 'vader der gelovigen'.

Op welke manier hij dat is geworden en in welke dingen hij ons daarin is voorgegaan bespraken we met elkaar. Over besnijdenis en doop, over de sterren en de sterrenkinderen, over Sara's kleingeloof, maar ook dat van Abraham. Er komt in dit hoofdstuk veel aan de orde.

Natuurlijk moesten we het ook hebben over Ibrahim in de Islam en Abraham in Jodendom en Christendom. Kortom ook dit stukje uit de Romeinenbrief geeft heel wat stof tot nadenken en brengt ons ook bij Luther en andere grote theologen die door deze brief tot Het Licht zijn geleid.

Dat Licht zochten we ook bij deze ontmoeting, daar zongen we over en dat willen we ook in de laatste maand van dit kalenderjaar doen.

## **Jongerenkring**

Op dezelfde dinsdag, maar dan 's avond kwamen we met de jongerenkring bijeen. René was ditmaal onze inleider en hij zette ons stil bij Psalm 51. Van de 150 is dat één van de zeven boetepsalmen.

In deze Psalm worden nogal wat verschillende woorden voor 'zonde' genoemd. We wogen ze met elkaar, stelden vast aan welke David gedacht moet hebben (zie het begin) en vroegen ons af of er voor God 'kleine' en 'grote' zonden bestaan.

We spraken over het 'eerste en grote' gebod en over 'het tweede, daaraan gelijk', over ons vergeven en over Gods 'uitdelgen'.

En misschien spraken we wel te weinig over Hem, Die door het offer van Zijn leven verzoening heeft gebracht en ook ons wil leren vergevingsgezind te zijn. Maar Golgotha en het verschil tussen die twee andere zondaars kwam wel aan de orde.

En daardoor werden we er toch aan herinnerd, dat vergeving vragen en ontvangen de mens in het paradijs brengt, niet straks, maar nu al!

Als datum voor de volgende bijeenkomst spraken we dinsdagavond 14 januari af. Dankbaar zie ik niet alleen op deze avond, maar op alle avonden, waarop ik jongeren mocht ontmoeten, die ook mij hebben geïnspireerd tot het mooie werk in Gods Koninkrijk.

## **Kerstmiddag**

Op dinsdag 17 december hebben we onze jaarlijkse Kerstmiddag. Via René hoorde ik dat de voorbereidingen in volle gang zijn en dat al aardig wat gemeenteleden zich hebben opgegeven. Maar dat mag nog blijven doorlopen. Onze diakenen noteren graag de namen om ook voldoende bordjes te kunnen neerzetten.

Dan hoop ik dat ook mijn wederhelft er weer bij kan zijn, als ze zich zonder stoken door het grind kan bewegen.

We zien uit naar een gezegende ontmoeting in de kerk en in het ds van Oosterzehuis, waar de vloer op steeds meer plaatsen wordt versterkt.

## **Zending**

Slechts 1% van de bevolking van Bulgarije is protestant. Foka van de Beek uit Veenendaal is in juni uitgezonden om een bijdrage te gaan leveren aan de groei van de kleine huisgemeenten daar.

Laten we danken, dat er al twaalf van zulke gemeenten zijn ontstaan en dat ook 'eigen mensen' zijn begonnen op de verdere opbouw.

### **Doppen blijven welkom**

Nog steeds zijn de (geschikte, hard plastic) doppen hartelijke welkom voor **de actie blinden geleide hond**. De echtgenoot van Tineke Logtmeijer zorgt er voor, dat ze worden ingezameld en op het goede adres worden bezorgd.

### **Tot besluit**

Er waren mooie Psalmen en liederen, die we afgelopen zondag passend bij het Bijbelgedeelte en bij het speciale karakter van deze zondag hebben gezongen.

Er zijn ook mooie gedichten, die mij bij de voorbereidingen troffen, maar die ik niet allemaal kon gebruiken. Niet iedereen houdt van gedichten, hoewel ze met weinig woorden soms veel zeggen. Daarom eindig ik ditmaal met één van de mooiste van Willen de Merode en:

*Er mag geen rouw meer wezen  
want sterven is niets dan genezen  
van aards geluk en hemels goed.  
De tijd valt lang voor hen die waken  
maar God zal zeker wakker maken  
die Hij gescheiden tot Zich riep.*

Met een hartelijke groet, ook mede namens Leni, wens ik u allen, dichtbij en verder weg, een gezegende adventszondag en een goede nieuwe week toe,

Uw P.Vermaat, v.d.m.

### **Cadeau voor ds Vermaat en Leni**

Op 25 december zal ds Vermaat afscheid nemen. De kerkenraad stelt aan de gemeenteleden voor dat zij als persoonlijk afscheidscadeau een bedrag overmaken naar de wijkkas onder vermelding "Cadeau ds. Vermaat". Het totaalbedrag zal op 25 december aan het echtpaar Vermaat worden overhandigd.

Het gironummer van de wijkkas is: NL54INGB0001559972.

## Kerstversiering

Zoals ieder jaar willen wij het van Oosterzeehuis en de kerk weer mooi aankleden voor de kerstvieringen. Iedereen die wil helpen (met of zonder groene vingers) is op **zaterdag 14 december om 10.00 uur** welkom in het van Oosterzeehuis. Voor vragen of aanmelden kun je terecht bij de diakenen. Ook zonder opgaven ben je van harte welkom.

De diaconie.

## Zondagsbrief digitaal ontvangen

Mocht u de zondagsbrief elke week digitaal willen ontvangen, maak dit kenbaar via een mail naar [zb@gemeentederankarnhem.nl](mailto:zb@gemeentederankarnhem.nl).

### UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

#### Zondag 49

*124. Wat is de derde bede? "Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde." Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen loslaten wat we zelf willen, en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan wat U wil, want alleen wat U wilt is goed. Dan zal iedereen het werk waartoe hij geroepen is net zo gewillig en trouw vervullen als de engelen in de hemel dat doen.*

Hartelijk welkom in deze dienst! In het bijzonder als u voor het eerst onze kerk bezoekt. Iedere kerkganger met vragen of opmerkingen kan na de dienst één van de leden van de kerkenraad aanspreken. U kunt dan ook aangeven of u bezoek wilt ontvangen van een ouderling, een diaken of van de voorganger.

Onze voorganger is ds. P. Vermaat, telefoon (0318) 51 01 61.

Vragen over kerkelijke of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba

de heer P. Rosseel, telefoon (026) 363 63 35 e-mail: [prosseel@hotmail.com](mailto:prosseel@hotmail.com)

Of via ons e-mailadres: [info@gemeentederankarnhem.nl](mailto:info@gemeentederankarnhem.nl).

Website: [www.gemeentederankarnhem.nl](http://www.gemeentederankarnhem.nl)

Rekeningnummer van de wijkkas: IBAN NL54 INGB 0001 5599 72