

WEEKBRIEF

Week 38

13 sept. t/m 19 sept. 2020



Hervormde Gemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk te Eiden

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 13 september 2020

Voorganger: drs. C. Hendriks, Ede
Ouderling: Jack Theunissen
Diaken: Jannie Mentink
Organist: Harm Stoffers

Zondag 20 september 2020

Voorganger: ds. A. Groeneveld, Lunteren
Ouderling: Hans Boer
Diaken: Joke Schoonderwaldt
Organist: Leen Voogt

Let op: voor deze diensten dient u zich op vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 19.00 uur aanmelden. Dit kan alleen bij Jannie Mentink, telefoon: 026 – 3618422.

Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, meldt u zich dan even bij Jannie af, dan kan een ander uw plaats innemen. Wilt u na afloop van de dienst onmiddellijk doorlopen naar het parkeerterrein, zodat iedereen de kerk veilig en snel kan verlaten? Daar kunt u ook op veilige afstand een praatje met elkaar maken.

De dienst van zondag is LIVE te beluisteren via Kerkomroep:
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

Voor aanvang van de dienst zingen we lied 445 (Weerklank)

1. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga
ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U, en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming.
Ik bouw op U, en ga in Uwe naam.
2. Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens weer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U, en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U, en ga in Uwe naam.
3. Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd,
de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U, Die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U, Die mij hebt voortgeleid.

Orde van dienst 13 september 2020

Welkom en Mededelingen

Zingen: Gezang 435: 1, 3 en 4 (LvdK.)

Votum en groet

Zingen: psalm 8: 3, 4 en 5 (LvdK.)

Gebed

Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 4

Handelingen 11: 27 – 30

Romeinen 8: 12 – 30

Zingen: psalm 42: 7 (LvdK.)

Verkondiging n.a.v. Romeinen 8: 8

Zingen: psalm 43: 3 en 5 (LvdK.)

Geloofsbelijdenis

Zingen: gezang 257 (LvdK.)

Dankgebed en voorbeden

Zingen: lied 432 (Weerklank)

1. Groot is Uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt,
kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Zegen

BLOEMEN

De bloemen gaan, met een hartelijke felicitatie, namens de gemeente, naar mevrouw Roeland, die 15 september haar verjaardag hoopt te vieren.



TEKST EN UITLEG

Ds. van Noort preekte n.a.v. 2 Kron. 30 over het thema 'Laat u met God verzoenen'.

2 Kron. 30: 6 - 8: de ijlboden nu gingen met de brieven van de koning en zijn oversten door geheel Israel en Juda, en zeiden overeenkomstig het gebod des konings: "Israëlieten, keer weder tot de HERE, de God van Abraham, Isaäk en Israël, dan zal Hij wederkeren tot de ontkomenen, die u overgebleven zijn uit de macht van de koningen van Assur. Wees dan niet als uw vaders en als

uw broeders, die ontrouw geweest zijn jegens de HERE, de God hunner vaders, zodat Hij hen maakte tot een voorwerp van ontzetting, zoals gij ziet. Wees thans niet hardnekkig zoals uw vaders, geef de HERE uw hand en kom tot Zijn heiligdom, dat Hij voor altijd geheiligd heeft, en dien de HERE, uw God, opdat Zijn brandende toorn zich van u afkere".

2Kron 30: 11 - 13: toen de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse trokken en tot Zebulon toe, lachte men hen uit en bespotten men hen. Maar enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook in Juda bewerkte de hand Gods, dat zij één van zin waren, om het gebod des konings en der oversten naar het woord des HEREN te volbrengen. En er kwam veel volk te Jeruzalem bijeen, om het feest der ongezuurde broden in de tweede maand te vieren, een zeer talrijke gemeente.

Hizkia werd koning toen hij 25 jaar oud was. Hij volgde zijn vader op, de goddeloze koning Achaz. De Bijbel vermeldt de naam van Hizkia's moeder: Abia. Is zij haar zoon Hizkia voorgedaan in het geloof, zodat Hizkia, door Gods genade, een totaal andere weg kiest dan zijn vader? Hizkia heeft namelijk één groot verlangen: het herstel van de tempeldienst zoals die door God is bedoeld. Onreinheid werd uit de tempel verwijderd, priesters en Levieten moesten zich heiligen. Centraal in de tempeldienst staat het Pascha. Daarmee wordt de wonderbare bevrijding uit Egypte in gedachtenis gehouden. Dit Pascha moet op een voorgeschreven datum in het jaar worden gevierd. Die datum was voorbij, maar Hizkia haast zich om dit Pascha toch te vieren. Hij wil daar alle stammen van Israël in betrekken. Ook de 10 stammen van het Noorden, die

waren weggevoerd door de Assyriërs. Ijlboden worden uitgestuurd. Hun boodschap: verschuil je achter het bloed van het lam van het Pascha, kom naar de tempel in Jeruzalem. In de boodschap van de ijlboden staat: "Geef de HERE uw hand..." Dat houdt in: je moet met God verzoend worden. Wij horen deze woorden terug bij Paulus, als hij in 2 Cor. 5:20b zegt: "In naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen". Het begint bij Gods trouw, dat Hij niet laat varen wat Zijn hand begonnen is. "Wat Ik beloofd heb, dat doe Ik". "Geef Mij uw hand". Het kan moeilijk zijn om die Hand aan te pakken. Er kan zoveel gebeurd zijn in je leven. Ook wat mensen je hebben aangedaan. En God heeft er geen stokje voor gestoken. Misschien zegt u ook wel: "De Here een hand geven, dat wil ik eigenlijk niet. Het leven bevalt mij wel zo". Maar iedereen moet bedenken dat in Hem, Die de heerlijkheid van de hemel achter Zich liet en stierf aan het kruis voor onze zonden, dat in Hem, God Zijn Hand naar u uitsteekt. In dié Hand jouw hand leggen betekent: Hem je hart geven, Hem Koning laten zijn over je leven. Afzien van de afgoderij en beeldendienst in deze wereld, waar ontrouw, geldzucht en streven naar macht regeren. Nee, heb het ernstig voornemen om in liefde en eensgezindheid met je naaste te leven. Radicaal leven, heilig en rein bij God komen. Dat kan, omdat ik mijn hand kan leggen in Zijn doorboorde handen. Handen die mij vertellen dat alles is volbracht. Wij lezen in onze tekst dat er op twee manieren werd gereageerd op de boodschap van de ijlboden. De ene is: ".....lachte men hen uit en bespotten men hen". Ten diepste is dit: tegen beter weten in je hart verharderen, een muur om je heen bouwen. Het bloed van het Paaslam onrein achten (Hebr. 10:29). De andere reactie op de ijlboden is van mensen die gehoor

geven aan de uitnodiging, zij verootmoedigen zich. Dat is, dat het hun niet gaat om hun positie, maar dat zij de minste willen zijn. Het "ik" er aan willen geven. Zij komen naar Jeruzalem. "Veel volk" staat er in vers 13, "een zeer talrijke gemeente". In onze tijd, naar het woord van Paulus: niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dan leeft, dat de toorn van God op Golgotha is geblust en dat je mag leven van genade. De Zoon van God werd tot zonde gemaakt opdat wij zouden zijn rechtvaardig voor God.

Leg maar stil je hand in Zijn handen,
zeg maar stil "amen" op Zijn woord.
Laat Zijn licht in je hart zo branden,
Voor Hem die je "ja" heeft gehoord.
Kom maar steeds met de moeilijkste vragen,
Tot de God die het antwoord weet.
Hij, Die jouw lasten ook wil dragen,
Is het Die je nimmer vergeet.
Geef Hem maar je volste vertrouwen,
weet ook dat je Zijn kind mag zijn.
Je mag zijn kerk mee helpen bouwen,
zing maar mee, heel zacht, het refrein,
In onze gedachten, in ons hart.
Leg maar stil je hand in Zijn handen,
zeg maar stil "amen" op Zijn woord,
op weg naar de hemelse landen,
naar de stad met de gouden poort.

Ouderling Hans Boer

OMZIEN NAAR ELKAAR

Zr. Blijenberg en br. Akkerman herstellen beide van hun verwondingen.

De één met gips, de ander zonder. We hopen met hen dat het herstel blijft vorderen en dat het einde in zicht komt.

Zr. Tempelman revalideert in "De Biesdel" in Velp, hopelijk ook met goed resultaat. Laatste nieuws is dat mevr.

Tempelman weer is opgenomen in het ziekenhuis.

U en alle anderen, die met ziekte of letsel te maken hebt, wensen we kracht en zegen van onze God toe.

HUWELIJK

Aanstaande vrijdag, 18 september, is het zover: de grote dag waar Tristan Lunenberg en Eline Hazeleger naar hebben uitgezien en toegeleefd. Op die dag gaan ze trouwen en hun huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend, onder verantwoordelijkheid van onze gemeente, in de Oude Kerk van Bennekom.

De dienst begint om 14.00 uur en is rechtstreeks te volgen via Kerkdienst Gemist (doorklikken naar Bennekom / Oude Kerk).

We wensen Eline en Tristan een heel mooie huwelijksdag en een gezegend huwelijksleven toe, onder de hoede van de barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus.

GROET

Gezegende zondag, goede week!

Een hartelijke groet van ons beiden,

Ds. Johan Kamp

VANUIT DE KERKENRAAD

Aangaande het nieuwe winterseizoen.

Normaal in deze tijd is de kerkenraad druk met alle plannen voor het komende winterseizoen. Natuurlijk denken wij ook nu na over wat wij wel kunnen doen en wat niet.

Veel is erg onzeker. Hoe gaat het coronavirus zich ontwikkelen? Komen er daardoor meer of minder mogelijkheden voor het gemeentewerk en de wekelijkse eredienst? Hoe heeft de gemeente zich gehouden in deze moeilijke tijd? Keert iedereen terug of blijven er mensen weg? Hoe houden wij de leden betrokken bij de gemeente? Ook komt de vraag op ons af: hoe houden wij de kerkenraad op sterkte? En welke taken kunnen wij laten doen door niet-kerkenraadsleden? Daar komt bij dat wij moeten nadenken over wat er mogelijk is in het Ds. van Oosterzeehuis na de verbouwing.

Het lijkt de kerkenraad een goede zaak om samen met een aantal gemeenteleden na te denken over bovengenoemde zaken. Daarom zou de kerkenraad graag een aantal vrijwilligers willen vragen om samen met enkele kerkenraadsleden over deze zaken na te denken. In het bijzonder wil ik de jongeren uitnodigen om zich hiervoor aan te melden, maar uiteraard zijn ook ouderen van harte uitgenodigd om mee te denken.

Aanmelden kan bij Wim Hesselink tel. 06-57334854 of e-mail voorzitter@derankarnhem.nl

Met vriendelijke groeten, namens de kerkenraad,
Wim Hesselink, voorzitter.

COLLECTE-AFKONDIGING

De eerste collecte is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. De sociale wijkteams van de gemeente Arnhem doen regelmatig een beroep aan de diaconie met bv. een verzoek om bij te dragen in het levensonderhoud van een familie, die soms al jarenlang onder het bestaansminimum leeft, een tweedehands fiets om naar het werk te gaan of geld voor een bed en matras. Zomaar een paar voorbeelden die het mogelijk maken dat iemand weer verder kan. Uw bijdrage aan de eerste collecte maakt dit werk mogelijk.

Nu slechts een beperkt aantal mensen bij de zondagse viering aanwezig mag zijn, is het ook mogelijk om uw bijdrage (voor de eerste collecte) over te maken op rekeningnummer NL43 RABO 0373 7369 83, t.n.v. College van Diakenen Arnhem, onder vermelding van 'collecte 13 september'.

De tweede collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0373 7154 47, t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem, onder vermelding van '2^e collecte 13 september'.

De derde collecte is bestemd voor de aanschaf van nieuwe zenders voor de kerkradio met daarbij een camera waardoor we tegelijk beeld en geluid kunnen uitzenden van de kerkdiensten in de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) overmaken op rekeningnummer NL97 RABO 0373 7154 47, t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem, onder vermelding van '3^e collecte 13 september'.

GIFTEN

Verjaardagsfonds: €10 van W.G., €25 van J.K. en €100 van H.M.

Diaconie: €50 van E.J.

Pastoraat: €40 van S.K., €30 van M.V. en €100 van A.R.

Algemeen: €100 van W.S., €2,50 van M.S., €60 van A.S. en € 15 van M.P.

Collecten: €75

Contactgegevens

Onze bijstand in het pastoraat is ds. J.B. Kamp

e-mail: dominee@derankarnhem.nl / tel. 026-4721796,

Vragen over kerkelijke - of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba mevr. Jannie Mentink.

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / Tel: 026- 3618422

Vragen over lidmaatschap of 'vriend van onze gemeente' (gastlid) via dhr. Piet Rosseel

e-mail: ledenadministratie@derankarnhem.nl / Tel: 026-3636335

Vragen over bloemendienst via dhr. Hans Boer

e-mail: kerkrentmeester-hans@derankarnhem.nl /

Tel. 026-4437934

Vragen over corona-protocollen en vrijwilligerswerk kunt u stellen aan Jack Theunissen

e-mail: kerkrentmeester-jack@derankarnhem.nl /

tel. 026-3115164

Vragen over renovatie ds. Van Oosterzeehuis via dhr. Wim Hesselink

e-mail: voorzitter@derankarnhem.nl / Tel. 06-57334854

Financiële zaken via e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze wijkkas:

IBAN NL54 INGB 0001 5599 72

Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze website: www.derankarnhem.nl

De weekbrief digitaal ontvangen

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of niet meer ontvangen?

Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar:

wb@derankarnhem.nl