

Weekbrief

Week 12

19 t/m 25 maart 2023



Hervormde Wijkgemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk van Elden (gem. Arnhem)

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 19 maart 2023

Voorganger: Prop. H. Krooneman, 't Harde
Ouderling: Hans Bleijenberg
Diaken: Tineke Logtmeijer
Ontvangst: Mary Roeland
Beeld en geluid: Piet Rosseel
Organist: Dik Berkhout
Oppas: Jannie Mentink en Bregje van Oosten
Koffie en thee: Jannie Mentink en Hennie Rosseel

Zondag 26 maart 2023

Voorganger: Dhr. J. Biersteker, IJsselmuiden
Ouderling: Wim Hesselink
Diaken: Jan van Beek
Ontvangst: Geesje Albertus
Beeld en geluid: Huib van de Mel
Organist: Klaas van Hal
Oppas: ?
Koffie en thee: Marijke en Hans Bleijenberg

AGENDA

De diensten zijn ook **LIVE** te beluisteren en te bekijken via
Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

ORDE VAN DIENST 19 MAART 2023

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank 141: 3 en 4
“**Jezus, uw verzoenend sterven**”

3 Jezus, uw verzoenend sterven
blijft het rustpunt van ons hart.
Als wij alles moeten derven,
staat uw liefd' ons bij in smart.
Als ik eenmaal sterven moet
en de angst mij beven doet,
laat uw bloed mijn hoop dan wekken
en mijn schuld voor God bedekken.

4 Vader, vol van mededogen,
zie ons arme zondaars aan,
sla op ons uw vriendlijk ogen:
Jezus heeft voor ons voldaan.
Ja, Hij heeft voor ons voldaan,
God neemt ons als zondaars aan.
De verdienste van zijn sterven,
doet ons 't eeuwig leven erven.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 95: 1 en 3

Stil gebed

Votum

Zingen: Gezang 187: 1 en 2

Lezing van de wet en de samenvatting

Zingen: Psalm 119: 14

Gebed

Schriftlezingen: Psalm 49: 6 – 16

Markus 8: 27 - 9: 1

Zingen: Psalm 49: 2 en 5

Preek tekst: Markus 8: 37

thema: 'Wie gaat dat betalen?'

Meditatief orgelspel

Zingen: Psalm 30: 1, 4 en 5

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 217: 1, 2, 3 en 4

Zegenbede; 3x amen

Orgelspel

BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mw van der Rande, die op 16 maart haar verjaardag vierde, en naar mw van der Harst, die op 21 maart haar verjaardag hoopt te vieren.



VANUIT DE KERKENRAAD

Paasmiddag.

Zoals gebruikelijk zijn we weer een paasmiddag aan het voorbereiden,

Deze wordt gehouden op dinsdag 4 April.

De middag begint om twee uur; inloop vanaf half twee.

Voor u naar huis gaat is er ook een gezamenlijke broodmaaltijd, daarom is het voor de inkoop prettig als u zich van te voren opgeeft.

Voor de degene die digitaal onze diensten beluisteren kunt u zich opgeven bij:

Jannie Mentink 026-3618422

Tineke Logtmeijer 026-3814111

Natuurlijk kunt u zich ook zondag tijdens het koffiedrinken opgeven bij één van de diakenen. Iedereen is welkom!

Eierdoosjes

We zoeken lege eierdoosjes voor zes eitjes. Zou u deze willen afgeven in het ds. van Oosterzeehuis bij één van de diakenen? Alvast bedankt!

De Diakenen.

TEKST EN UITLEG



Ds Hendriks preekte over 1 Sam 16: 1-13

Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; ik zend u naar Isaï,

de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de HEERE een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet: u moet voor Mij zalven die ik u zeggen zal.

En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede? Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde. Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De HEERE heeft dezen niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.

Het volk Israël heeft, tegen de zin van God in, gevraagd om een koning. Dan krijgt Samuel opdracht om Saul tot koning over Israël te zalven. Saul is lang en goed gebouwd. Heeft dus uiterlijk alles mee om koning te zijn. Maar eenmaal koning stijgt de macht hem naar het hoofd. Saul gaat voor eigen eer en niet voor de eer van God. Saul vervalt van koning bij de gratie Gods naar zelfvergoddelijking. Daarom wordt Saul door God verworpen. Het is alsof God zegt: "Je hebt nu gezien waar het op uitloopt. Ik heb jullie nog zo gewaarschuwd om het niet te doen. Nu ben Ik aan de beurt om Mijn keuze te maken".

Samuel moet naar Isaï gaan. En één van diens zonen tot koning zalven, want, zegt God: "Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen". Samuel ziet de zonen van Isaï, één voor één. Samuel, net als wij zouden doen, beoordeelt de zonen op geschiktheid op basis van hun uiterlijk. Maar God wijst Samuel terecht: "*Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan*". Wat zit er van binnen, in welke richting staat mijn leven? Is daar een hart dat op God gericht is? Bij David blijkt dit de basis waarom zijn talenten op God gericht zijn: David speelt de harp, hij dicht de psalmen, hij handelt in de strijd onder de zegen van de Here.

Letten wij nu even op het feit, dat de 7 zonen van Isaï niet in aanmerking komen, maar wel de achtste. De acht staat voor een nieuw begin. Zo wordt een Joodse jongen door de besnijdenis op de achtste dag opgenomen in het verbond. Zo krijgt hij door dit fysieke teken symbolisch deel aan een andere realiteit.

De mens kijkt naar het haalbare, dat wat realistisch is. In de 40-dagentijd, waarin we ons voorbereiden op het lijden en sterven, en de opstanding van Jezus, leren we anders. Niet wat de mens voor

ogen ziet is bepalend voor de heilsgeschiedenis. Want dan blijven wij steken bij het vers "Is dat, is dat mijn koning"? Dat is de 7. Maar God scheidt de 8^{ste} dag, de dag van de opstanding, die wij elke zondag vieren. Dat kleine stukje brood en die slok wijn van het Avondmaal, het is klein. Maar God doet ons door het Avondmaal delen in het heil dat door Christus Jezus is gekomen. Wij smaken in het Avondmaal een voorproefje van Gods grote feestmaal. De smaak van een Leven zonder einde.

Hans Boer

COLLECTE-AFKONDIGING

- **De eerste collecte** is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. Het is ook mogelijk om uw bijdrage (voor de eerste collecte) over te maken naar rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 19 maart.
- **De tweede collecte** is bestemd voor missionaire vorming en toerusting. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 19 maart.
- **De derde collecte** (bij de uitgang) is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 19 maart.

BIJBELLEESROOSTER VOOR DE KOMENDE WEEK

“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.”

Romeinen 15:4 (Herziene Statenvertaling)

Het bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt voor elke dag van 2023 een tekst uit de Bijbel.

zo 19 maart	Romeinen 8:1-11	Beheerst door de Geest
ma 20 maart	Romeinen 8:12-21	Abba, Vader
di 21 maart	Romeinen 8:22-30	Gered door hoop
wo 22 maart	Romeinen 8:31-39	Onafscheidelijk
do 23 maart	Numeri 20:1-13	Water uit de rots
vr 24 maart	Numeri 20:14-21	Toegang geweigerd
za 25 maart	Numeri 20:22-29	Aäron gestorven

VERANTWOORDING ONTVANGEN OFFERANDEN

5 mrt: 1e collecte € 54,10; 2e collecte € 48,60; 3e collecte € 44,10

8 mrt: 1e collecte € 41,60; biddag 1 collecte

12 mrt: 1e collecte € 49,65; 2e collecte € 38,60; 3e collecte € 35,00

CONTACTGEGEVENS

- Voor kerkelijke- of administratieve zaken kunt u terecht bij onze scriba mevr. Jannie Mentink
e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422
- Contact met de kerkenraad, ook voor algemene vragen, via voorzitter dhr. Wim Hesselink
e-mail: voorzitter@derankarnhem.nl / tel. 06-57334854
- Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl
- Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl
- Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl
- Aanvragen voor pastoraal bezoek via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335
- Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de gemeente') via dhr. Piet Rosseel
e-mail: ledenadministratie@derankarnhem.nl / tel. 026-3636335
- Contactpersoon bloemendienst is dhr. Hans Boer
e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934
- Ook met vragen over geluid en uitzending van de kerkdiensten kunt u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl
- Contactpersoon vrijwilligerswerk is Jan van Beek, e-mail: j.vanbeek6@upcmail.nl / tel. 06-52077825
- Onze websitebeheerders zijn te bereiken via: websitebeheer@derankarnhem.nl
- Alles rondom financiën via dhr. René Vos
e-mail: financien@derankarnhem.nl
- Het rekeningnummer van onze wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72
- Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl
- Onze website: www.derankarnhem.nl

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?
Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:
weekbrief@derankarnhem.nl