

Weekbrief

Week 18 - 28 apr t/m 4 mei 2024



Hervormde Wijkgemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk van Elden (Arnhem)

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 28 april 2024

Voorganger: Dhr. J. Biersteker, IJsselmuiden
Ouderling: Piet Rosseel
Diaken: Rianne
Collectant: Hennie Rosseel
Ontvangst: Jack Theunissen
Beeld en geluid: Hans Boer
Organist: Dik Berkhout
Oppas: geen oppas deze zondag
Koffie en thee: Riekie en Geurt Kramp

Zondag 5 mei 2024

Voorganger: Prop. P.J. Lok, Wezep
Ouderling: Arie de Jonge
Diaken: Jannie Mentink
Collectant: Geesje Albertus
Ontvangst: Jaap Franken
Beeld en geluid: Piet Rosseel
Organist: Jack Blok
Oppas: Annelien Frentz en Jurian
Koffie en thee: Truus en Jack Theunissen

AGENDA

Er zijn geen geplande activiteiten deze week.

ORDE VAN DIENST 28 APRIL 2024

Voorganger in deze dienst is dhr. J. Biersteker uit IJsselmuiden.

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst zingen we Weerklank 280: 1 en 2
“Heer, het Woord, door U gegeven”

1

Heer, het Woord, door U gegeven, vol van schatten, nieuw en oud,
spreekt van eeuwig, zalig leven, is meer waard dan 't fijnste goud.
Al uw plannen en gedachten, kostbaar en verheven t' achten,
heel uw hart waar liefde woont, hebt U mij in 't Woord getoond.

2

Eén ding is slechts nodig, Here, nee, U vraagt van mij niet veel:
boven alles te begeren 't eeuwig blijvend, goede deel.
Ja, het Woord door U gegeven, is de waarheid, geest en leven:
't is een lamp die helder straalt, mijn voet bij uw pad bepaalt.

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 409: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Psalm 119:18 “Ontsluit mijn ogen en laat mij
aanschouwen de wonderen van Uw wet.”

Zingen: Loflied Psalm 89: 9

10 geboden

Zingen: Psalm 1: 1

Gebed

Schriftlezing: Lucas 24: 36 – 49, tekst 45 - 49

Zingen: Psalm 119: 13 en 17

Prediking: “Met hoofd en hart! “

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 237: 1 t/m 4

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Weerklank 280: 3 en 4

3 Vader, dank voor deze gave:
levensvoedsel, hemelbrood,
koele drank om mij te laven,
zielsverkwikking in de nood.
Dank voor deze kracht der moeden,
wijsheid Gods om op te voeden.
Dank voor deze pelgrimsstaf,
voor de steun, die 't Woord mij gaf.

4 Trotse bergen zullen wijken,
al wat zichtbaar is, vergaan;
maar wat wankel moge blijken:
eeuwig blijft uw Woord bestaan.
Uw gedachten, wond're schatten,
zijn door mensen niet te vatten,
maar uw Geest leert z'ons verstaan.
Heer, 't geloof bidt zwijgend aan.

Zegen

Zingen: Wilhelmus (Gezang 411: 1 en 6)

Orgelspel

BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie namens de gemeente naar:

mw Kamp, zij vierde 25 april haar verjaardag.

mw Mentink, die op 28 april haar verjaardag viert.

mw Jacobs, die op 29 april haar verjaardag hoopt te vieren.



GEZOCHT

Oppassen

We zijn dankbaar voor een aantal extra vrijwilligers voor de oppasdienst, echter het lukt nog niet om het rooster structureel compleet te krijgen.

Daarom zoeken we met klem mensen die zich aan de kinderoppas willen wijden. Dan kan er weer een vol rooster worden gemaakt. Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij een van de kerkenraadsleden of via weekbrief@derankarnhem.nl.

Bediening van het geluid

Niet compleet is nog de bediening van het geluid. Zo'n heksentoer is het nou ook weer niet om geluid- en beeld te regelen.

Om te voorkomen dat er straks gaten in het rooster vallen hebben we toch echt nieuwe mensen nodig.

Voor vragen of aanmelden kunt u zich melden bij Hans Boer.

Organist

Momenteel zijn er nog maar drie organisten die bij toerbeurt onze erediensten muzikaal begeleiden. We zijn dankbaar voor hun onvermoeibare inzet, maar we zijn dringend op zoek naar organisten die met enige regelmaat het orgel willen bespelen tijdens de diensten.

Bij onverwachte afwezigheid van één van de organisten is er een grote kans dat de zang zonder muzikale begeleiding zal plaatsvinden.

Als u nog iemand weet of kent die ons hiermee kan helpen, geeft u dat alstublieft door aan scriba@derankarnhem.nl.

Website

Momenteel wordt de website bijgehouden door één persoon. Ook dit vinden we erg kwetsbaar en we zoeken dringend iemand die interesse heeft in de digitale omgeving van 'De Rank'.

Een klein beetje computer vaardigheid, maar vooral nieuwsgierigheid en interesse zijn voldoende. Bij interesse graag contact opnemen via websitebeheer@derankarnhem.nl.

TEKST EN UITLEG



Ds Kamp preekte over 1 Joh 5:1-13

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.

En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.

Eeuwig leven, wat is dat?

“God heeft ons het eeuwige leven gegeven; en dit leven is in Zijn Zoon”. Dit is de kern van het evangelie. *“Eeuwig”* betekent hier niet eindeloos, maar het is een kwaliteit van leven, die past bij de komende eeuw. Dat is de tijd waarin al Gods beloften vervuld worden. En de dood niet meer zal heersen.

De tekst getuigt: *“Wie de Zoon heeft, heeft het leven”.* Dit geldt de mens die gelooft! Die gelooft in de verzoening. De verzoening die verankerd is in de kruisdood en de opstanding van de Zoon. Hij, Jezus, die gekomen is. Dat water verwijst naar de doop van Johannes, die Jezus wilde. Daarin wordt openbaar dat Hij wil delen in ons, door de zonde geschonden, leven. Het bloed verwijst naar de altijd durende verzoening van onze zonden. Zó is Gods heilsplan voor jou en mij.

Het Geloof, zoals in onze tekst bedoeld, is bij de gelovige als Levenskracht. Het verbindt je met de hoop op een eeuwig leven, bevrijdt van de moeiten van het leven in deze wereld.

“Wie de Zoon heeft.....” spreekt van een geloofsrelatie. Met God de Vader en met Jezus de Zoon. Wie dit wil beredeneren, werpt voor zichzelf een blokkade op. Een belemmering om het geloof te zien als een zaak van het hart. Dat hart bereikt God niet via het verstand.

Nee, God stuurt je 3 getuigen die de het geloof een zaak van het hart maken: *“Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één”.* Vs 7.

De Geest werkt het getuigenis van de Vader uit in mijn hart. Hij getuigt van het andere leven waaraan ik deel krijg, het leven dat direct voortvloeit uit kruis en opstanding van Christus Jezus. Het is de bron van eeuwig leven, elke dag dat ik in geloof de weg ga. Dit alles komt tot je door het woord. Want zegt de Bijbel niet, dat Gods woord levend en krachtig is, en dat de Geest van God erin werkt en erdóór werkt? Zitten we niet omwille van de prediking van het woord op zondag in de kerk? En richten we onze smeekbeden en lofzangen omhoog, naar de Vader? En lezen we in de Bijbel, om dat woord in verootmoediging aan te nemen als de waarheid die van God komt?

De tweede getuige die God zendt, is het water. De doop als teken van Gods eeuwige trouw. En dat ik met Christus mag delen in zijn dood om voortdurend op te staan tot een nieuw leven.

De derde getuige is het bloed. Het vergoten bloed, dat z'n teken vindt in de wijn van het Avondmaal. Sprekend van een volkomen verzoening van onze zonden. Volkomen, dat is eeuwig.

Het aannemen van het getuigenis van onze tekst, het getuigenis van Jezus, de Zoon van God, is een daad van gehoorzaamheid en verootmoediging. Want, zegt onze tekst, wie niet geloofd, heeft de Zoon niet, en daarom ook het leven niet. Dat is ongehoorzaamheid.

We leggen, soms aarzelend, onze hand op Gods woord. En nemen Jezus aan, die gezegd heeft: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". Wie niet anders verlangt dan z'n bevende hand op deze woorden van Jezus te leggen en zo zijn belofte te omarmen, die heeft eeuwig leven.

Hans Boer.



COLLECTE-AFKONDIGINGEN

- **De eerste collecte** is bestemd voor Sudan, de vergeten oorlog. De ZOA geeft daar hulp naar wederopbouw.

Menselijke nood in Sudan is groot.
Drinkwater, voedsel en hygiëne,

Sudan kent een lange geschiedenis van conflicten. Honderdduizenden mensen in het land lieten het leven door geweld en misdaden tegen de menselijkheid. Even leek er hoop op verandering, tot in april 2023 hevige gevechten uitbraken tussen rivaliserende groepen en het nationale leger. Sindsdien gaan beschietingen en plunderingen onverminderd door, en zijn miljoenen Sudanese op de vlucht geslagen. Zowel in het oosten als in het westen van Sudan komen lange periodes van droogte voor, maar ook overstromingen. Dit is een uitdaging voor de landbouw; en daarmee een bedreiging voor de voedselzekerheid. ZOA werkt aan verbeterde drinkwatervoorzieningen en het terugbrengen van het voedseltekort. Ook probeert ZOA bij te dragen aan het wegnemen van de oorzaak van vele conflicten.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer:
NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: **de Rank en collecte 28 april.**

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 28 april.

- **De derde collecte** is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 28 april.

VERANTWOORDING ONTVANGEN OFFERANDEN

14 apr: 1e collecte € 58,50; 2e collecte € 45,55; 3e collecte € 40,80
21 apr: 1e collecte € 40,60; 2e collecte € 48,60; 3e collecte € 38,35

COLLECTEBONNEN

Collectebonnen kunt u bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op de wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72, onder vermelding van collectebonnen en de kleur.

Er is de keuze uit:

Wit € 0,50 per stuk (20 bonnen van €0,50 = €10,-)

Geel € 1,00 per stuk (20 bonnen van €1,00 = €20,-)

Groen € 2,00 per stuk (20 bonnen van €2,00 = €40,-)

De bonnen krijgt u de eerstvolgende zondag van Piet Rosseel. Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Rosseel of René Vos

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2024

De jaarlijkse Dodenherdenking in Elden op 4 mei wordt dit jaar weer georganiseerd door de Historische Kring Elden.

Het programma ziet er als volgt uit:

- 19.25 uur: verzamelen voor de stille tocht bij Huize Voorburg - aan de Drielsedijk
- 19.30 uur: bloemlegging en korte overdenking bij het monument van de omgekomen Palestinapioniers van Huize Voorburg
- 19.35 uur: vertrek stille tocht via de Rijksweg-West naar het monument aan de Klapstraat onder begeleiding van tamboers van muziekvereniging Crescendo
- 19.55 uur: aankomst bij het Oorlogsmonument in de Klapstraat
- 20.00 uur: 2 minuten stilte
- 20.02 uur: herdenkingsplechtigheid met toespraken, krans- en bloemleggingen - met medewerking van muziekvereniging Crescendo
- 20.30 uur einde herdenkingsplechtigheid

NB.

- De beide scholen in Elden hebben het monument geadopteerd.
- Twee schoolkinderen lezen tijdens de herdenkingsplechtigheid een gedicht voor. Twee andere kinderen leggen (namens de beide basisscholen) een krans.
- Voor alle aanwezige kinderen zijn er bloemen om bij het monument neer te leggen.

DE CATECHISMUS VOOR KINDEREN



In 2022 verscheen bij Uitgeverij Groen het door emeritus-hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond dr. W. Verboom geschreven boekje *De catechismus voor kinderen*. Hij bewerkte daarvoor de Heidelbergse Catechismus tot korte en eenvoudige teksten.

De auteur eindigt zijn voorwoord met de woorden: *“Het is mijn wens en gebed dat de Heere dit boekje als een middel in Zijn werkplaats wil gebruiken.”*

Wij sluiten ons van harte bij die woorden aan als wij in 2024 wekelijks een gedeelte uit dit boekje publiceren.

Wij zijn de uitgever erkentelijk voor de hiervoor verkregen toestemming.

Zondag 17: De dood overwonnen en de duivel verslagen

Vraag: Wanneer is Jezus opgestaan?

Antwoord: Op de derde dag na zijn sterven.

Vraag: Op welke dag is dat?

Antwoord: Op zondag, onze rustdag.

Vraag: Met welk feest vieren wij dat Jezus is opgestaan?

Antwoord: Met het Paasfeest.

Vraag: Wat betekent het dat Jezus is opgestaan?

Antwoord: Hij heeft de dood overwonnen en de duivel verslagen.

Vraag: Wat gebeurt er als je in de opgestane Heiland gelooft?

Antwoord: Dan wordt mijn leven helemaal nieuw.

UW WOORD IS EEN LICHT OP MIJN PAD

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Zondag 28 april 2024	Psalm 22:23-32
Maandag 29 april 2024	Deuteronomium 4:21-31
Dinsdag 30 april 2024	Deuteronomium 4:32-40
Woensdag 1 mei 2024	Psalm 107:1-9
Donderdag 2 mei 2024	Psalm 107:10-22
Vrijdag 3 mei 2024	Psalm 107:23-32
Zaterdag 4 mei 2024	Psalm 107:33-43

“CONTACTGROEP DE RANK”

Binnen onze wijkgemeente ‘De Rank’ hebben wij vrijwilligers die graag met regelmaat een bezoekje brengen bij mensen die dat op prijs stellen.

Sommige gemeenteleden worden meerdere keren bezocht door 1 of meer mensen. Anderen echter zien zelden of nooit iemand. Dat is erg jammer. Om het een beetje overzichtelijk te maken, hebben we “Contactgroep De Rank” opgericht. Dat betekent dat iedereen die dat op prijs stelt zich kan aanmelden voor een bezoekje.

Wilt u zelf ook wel bezoekjes afleggen? Dan zouden we het erg fijn vinden als u zich bij ons aanmeldt!

Let wel: het zijn geen bezoekjes van een ouderling!!! Daarvoor kunt u zich melden bij een van de ouderlingen.

Onze bezoekjes gelden meer voor de gezelligheid, maar kunnen ook diepgang hebben.

U kunt u melden bij:

Tineke Logtmeijer tel 026 3814111

Hennie Rosseel tel 026 3636335

CONTACTGEGEVENS

Voor **kerkelijke- of administratieve zaken** kunt u terecht bij onze scriba mevr. Jannie Mentink

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422

Contact met de **kerkenraad** via info@derankarnhem.nl

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl

Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl

Aanvragen voor **pastoraal bezoek** via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335

Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de gemeente') via ledenadministratie PGA e-mail:

ledenadministratie@pgarnhem.nl / tel. 026-3030437

Contactpersoon **bloemendienst** is dhr. Hans Boer

e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934

Ook met vragen over **geluid en uitzending** van de kerkdiensten kunt u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl

Contactpersoon **vrijwilligerswerk** is vacant, e-mail:

Onze **websitebeheerders** zijn te bereiken via:

websitebeheer@derankarnhem.nl

Alles rondom **financiën** via dhr. René Vos

e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze **wijkkas**: NL54 INGB 0001 5599 72

Ons **algemene** e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze **website**: www.derankarnhem.nl

De **dienst LIVE** beluisteren en / of bekijken via Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?

Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:

weekbrief@derankarnhem.nl