

Weekbrief

Week 32 - 4 t/m 10 aug 2024



Hervormde Wijkgemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk van Elden (Arnhem)

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 4 augustus 2024

Voorganger: Dhr. J.P. Bredenhoff, Wierden
Ouderling: Hans Bleijenberg
Diaken: Ali Spang
Collectant: Rien Pranger
Ontvangst: Jaap Franken
Beeld en geluid: Hans Boer
Organist: Jack Blok
Oppas: geen oppas deze zondag
Koffie en thee: Truus en Jack Theunissen

Zondag 11 aug 2024

Voorganger: Ds. A.D. Hees, Apeldoorn
Ouderling: Arie de Jonge
Diaken: Jannie Mentink
Collectant: Jack Theunissen
Ontvangst: Jack Theunissen
Beeld en geluid: Gerjan Snippe
Organist: Klaas van Hal
Oppas: Marian en Hans Boer
Koffie en thee: Marijke en Hans Bleijenberg

AGENDA

ORDE VAN DIENST 4 AUGUSTUS 2024

Voorganger in deze dienst is dhr. J.P. Bredenhoff uit Wierden.

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst zingen we Weerklank 440: 1 en 3
“Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad”

1 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
o trouwe gids.

Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan volg ik U, gerust in 't veilig spoor.

3 Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!

't Zij door woestijn, of ook langs heg en steg
leidt mij mijn gids.

Licht, vriend'lijk licht straalt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1

Stil gebed

Votum & Groet

Zingen: Psalm 84: 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 291: 2

Gebed

Schriftlezing: Psalm 121

Zingen: Psalm 121: 1 en 2

Prediking: Op Reis

1. De reiziger

2. De reis

3. De Reisgenoot

Meditatief orgelspel

Zingen: Psalm 121: 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 68: 7

Zegen

Orgelspel

BLOEMENGROET



De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mw Akkerman en dhr Akkerman.

De eerste hoopt haar verjaardag te vieren op 6 augustus, dhr Akkerman op 8 augustus.



Ds Kamp preekte over:

1 Petrus 1: 3-5 en 1 Petrus 3:13-15

1 Petrus 1: 3-5

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

1 Petrus 3: 13-15

En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

Thema: Hebben we hoop of houden we de moed er in?

Als ouders hun kind een cadeau beloven, dan is het kind er bijna zeker van, maar nog niet helemaal. Bij de Here God is dat anders: Hij is wie Hij zegt dat Hij is, en Hij doet wat Hij belooft.

Daarom kan Petrus spreken over de hoop die in-je-is; en noemt dit in één adem met *“heilig God, de Heere, in uw hart”*. De Here God neemt bij jou een aparte plek in in je hart. *“Ja, je bent een levende hoop”* zegt Petrus, *“omdat God je opnieuw geboren heeft doen worden”*. *“Overeenkomstig zijn barmhartigheid”* voegt Petrus hier

aan toe, en: *“door de opstanding van Jezus Christus uit de doden...”*.

Hierom kan je, al of niet bewust, laten zien in je leven wat er van binnen in je leeft. Er komt een getuigenis van deze concrete hoop naar buiten, naar de kringen waarin je verkeert, in de maatschappij. Want de hoop, die in je is, is van een andere orde dan die zich vanuit de maatschappij aan je opdringt: beloftes van politici bijvoorbeeld. Die beloftes zijn gericht op het tijdelijke.

Maar wat Petrus ons mag verkondigen is, dat onze hoop is als een erfenis die ons te wachten staat. *“een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u”*.

Over deze geweldige dingen mogen we binnen de gemeente met elkaar spreken. Daar worden deze beloftes van God gevoed in de prediking, op Bijbelkringen. En klinken door in onze gebeden. De Heilige Geest biedt door deze middelen de versterking van onze hoop. De Geest vormt ons, als wij ons daarvoor openstellen, tot een open, gastvrije gemeente.

Daar blijft het niet bij. Want ook in je werk, op school, verenigingen mogen we met woorden en daden, maar soms ook onuitgesproken, uitdragen dat er een einddoel is in het leven. Dat is het thuiskomen bij God de Vader, in zijn Koninkrijk dat dan voltooid zal zijn. Petrus vult dit aan met de woorden: *“en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag”*.

Dit alles overwegende herkent u in ons thema: *“Hebben we hoop of houden we de moed er in?”* dat wij leven van de eerste 3 woorden.

Hans Boer.

UW WOORD IS EEN LICHT OP MIJN PAD

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Zondag 4 augustus 2024	Marcus 7:1-13
Maandag 5 augustus 2024	Marcus 7:14-23
Dinsdag 6 augustus 2024	Psalm 29
Woensdag 7 augustus 2024	Efeze 4:17-5:2
Donderdag 8 augustus 2024	Efeze 5:3-20
Vrijdag 9 augustus 2024	Deuteronomium 8:1-6
Zaterdag 10 augustus 2024	Deuteronomium 8:7-20

COLLECTE-AFKONDIGINGEN



- **De eerste collecte** is voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd.

Overmaken kan op rek.nr: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 4 augustus.

- **De tweede collecte** is voor het plaatselijk kerkenwerk.

Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 4 augustus.

- **De derde collecte** is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 4 augustus.

DE CATECHISMUS VOOR KINDEREN



In 2022 verscheen bij Uitgeverij Groen het door emeritus-hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond dr. W. Verboom geschreven boekje *De catechismus voor kinderen*. Hij bewerkte daarvoor de Heidelbergse Catechismus tot korte en eenvoudige teksten.

De auteur eindigt zijn voorwoord met de woorden: *“Het is mijn wens en gebed dat de Heere dit boekje als een middel in Zijn werkplaats wil gebruiken.”*

Wij sluiten ons van harte bij die woorden aan als wij in 2024 wekelijks een gedeelte uit dit boekje publiceren.

Wij zijn de uitgever erkentelijk voor de hiervoor verkregen toestemming.

Zondag 30: Brood blijft brood en wijn blijft wijn

Vraag: Wat leert de Rooms-Katholieke Kerk over het avondmaal?

Antwoord: Dat brood en wijn veranderen in het lichaam en het bloed van de Heere Jezus.

Vraag: Is dat zo?

Antwoord: Nee, het brood blijft brood en de wijn blijft wijn.

Vraag: Hoe wil de Heere dat het avondmaal gevierd wordt?

Antwoord: Hij wil dat we berouw hebben over onze zonden.

Vraag: Wat wil Hij ook?

Antwoord: Dat wij erop vertrouwen dat Hij onze zonden vergeeft.

Vraag: Wat wil de Heere nog meer?

Antwoord: Dat we verlangen om tot Zijn eer te leven.

Zondag 31: Sleutels van de hemel

Vraag: Wat gebeurt er als de dominee preekt?

Antwoord: Dan wordt het evangelie verkondigd.

Vraag: Hoe wordt de verkondiging van het evangelie genoemd?

Antwoord: Een sleutel van de hemel.

Vraag: Waarom?

Antwoord: Omdat de ingang van de hemel voor ons wordt geopend als we het evangelie geloven.

Vraag: En als we het evangelie niet geloven?

Antwoord: Dan is de ingang van de hemel voor ons gesloten.

Vraag: Is er nog een sleutel van de hemel?

Antwoord: Ja, de tucht in de kerk.

(Door straf wil de kerk iemand terugbrengen bij de Heere.)

Vraag: Wat betekent dat?

Antwoord: Dat mensen die heel zondig leven, gestraft worden zodat ze berouw krijgen.

Vraag: Wat gebeurt er als ze berouw hebben en zich bekeren?

Antwoord: Dan is de ingang van de hemel weer open voor hen.

N.b. vorige week stond de verkeerde "zondag" in de weekbrief.

VERANTWOORDING ONTVANGEN OFFERANDEN

21 juli: 1e collecte € 45,05; 2e collecte € 40,75; 3e collecte € 34,20

28 juli: 1e collecte € 56,15; 2e collecte € 51,45; 3e collecte € 50,20

WIE

Wie heeft er interesse in een doos met postzegels en -albums. Heb ze jarenlang gespaard maar wil ze nu kwijt.

Roelie van der Harst, tel. 0622839560

"CONTACTGROEP DE RANK"

Binnen onze wijkgemeente 'De Rank' hebben wij vrijwilligers die graag met regelmaat een bezoekje brengen bij mensen die dat op prijs stellen.

Onze bezoekjes gelden meer voor de gezelligheid, maar kunnen ook diepgang hebben.

Wilt u zelf ook wel bezoekjes afleggen? Dan zouden we het erg fijn vinden als u zich bij ons aanmeldt!

U kunt u melden bij:

Tineke Logtmeijer tel 026 3814111.

Hennie Rosseel tel 026 3636335.

GEZOCHT

Er worden nog steeds helpende handen gezocht voor:

Oppassen

Organist

Website

CONTACTGEGEVENS

Ds. Den Admirant is te bereiken via pjdenadmirant@upcmail.nl of telefonisch via 06-49777722.

Voor **kerkelijke- of administratieve zaken** kunt u terecht bij onze scriba mevr. Jannie Mentink

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422

Contact met de **kerkenraad** via info@derankarnhem.nl

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl

Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl

Aanvragen voor **pastoraal bezoek** via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335

Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de gemeente') via ledenadministratie PGA e-mail:

ledenadministratie@pgarnhem.nl / tel. 026-3030437

Contactpersoon **bloemendienst** is dhr. Hans Boer

e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934

Ook met vragen over **geluid en uitzending** van de kerkdiensten kunt u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl

Contactpersoon **vrijwilligerswerk** is vacant, e-mail:

Onze **websitebeheerders** zijn te bereiken via:

websitebeheer@derankarnhem.nl

Alles rondom **financiën** via dhr. René Vos

e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze **wijkkas**: NL54 INGB 0001 5599 72

Ons **algemene** e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze **website**: www.derankarnhem.nl

De **dienst LIVE** beluisteren en / of bekijken via Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?

Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:

weekbrief@derankarnhem.nl