

Weekbrief

Week 38 - 15 t/m 21 sept 2024



Hervormde Wijkgemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk van Elden (Arnhem)

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 15 september 2024

Voorganger: Prop. C. van Dijk uit Oldenbroek
Ouderling: Hans Boer
Diaken: Jannie Mentink
Collectant: Geesje Albertus
Ontvangst: Geesje Albertus
Beeld en geluid: Piet Rosseel
Organist: Klaas van Hal
Oppas: Tristan en Eline Lunenburg
Koffie en thee: Truus en Jack Theunissen

Zondag 22 september 2024

Voorganger: Ds. A.D. Hees uit Apeldoorn
Ouderling: Piet Rosseel
Diaken: Rianne
Collectant: Rien Pranger
Ontvangst: Marry Roeland
Beeld en geluid: Kees van Oosten
Organist: Klaas van Hal
Oppas: Marian en Hans Boer
Koffie en thee: Riekie en Geurt Kramp

AGENDA

Geen geplande activiteiten deze week.

ORDE VAN DIENST 15 SEPTEMBER 2024

Voorganger in deze dienst is prop. C. van Dijk uit Oldenbroek

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst zingen we Weerklank 48

“Lof aan de God van Israël...”

1 Lof aan de God van Israël,
de HERE, die zijn volk gedenkt
en in zijn liefderijk bestel
ons aanziet en verlossing schenkt.
Hij komt tot ons met grote kracht
en wat reeds eeuwen werd verwacht,
dat wil Hij nu bewerken:
in 't huis van David, zijn verkoren knecht,
verrijst een hoorn van heil en recht,
zoals het vroeger reeds was toegezegd.

2 Van oudsher deed God ons verstaan
door heilige profetenmond,
dat Hij de vijand neer zou slaan
en naar de trouw aan zijn verbond
ons redden zou van tegenstand,
bevrijden uit de wrede hand
van allen die ons haten,
terwijl Hij steeds weer met beloften kwam,
die eens zijn dienaar Abraham
als eed van God de Here zelf vernam.

3 Hij gaf ons uitzicht op de tijd
dat ons geen vrees meer kwellen zou,
en dat, van 's vijands juk bevrijd,
ons leven zich dan stellen zou
tot dienst aan God, in heiligheid,
oprecht van hart, Hem toegewijd.
En God de Allerhoogste
roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan,
bereidend Hem een vlakke baan.
Zo treedt ge als profeet des HEREN aan.

4 Dan hoort Gods volk van zaligheid,
als alle schuld vergeven wordt
en kent het de barmhartigheid
waartoe Gods hart gedreven wordt,
waarmee ons nu bezoeken gaat,
verschijnend als de dageraad,
de Opgang uit de hoogte.
Wie neerzit in de doodse donkerheid,
ziet door dit licht zich overspreid,
zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 66: 5

Stil gebed

Votum, Groet en bemoediging

Zingen: Psalm 84: 1

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 66: 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing OT: 1 Samuël 1: 1 - 21

Zingen: Psalm 71: 1

Evangelielezing: Lukas 1: 5 - 7 / 24 - 25 / 39 – 55

Zingen: Psalm 71: 13 en 14

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Weerklank 5 (beurtzang)

1 Allen

Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoode spreken.

2 Mannen

Niemand ter wereld is van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig. Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt, is in zijn hoede veilig.

3 Vrouwen

Waartoe dat loos gepraat van eigen hoge staat,
die trots van kloeke mannen! De Heer die alles weet
beoordeelt lief en leed en weegt der mensen plannen.

4 Alleen Orgelspel

De boog valt uit de hand van wie hem pochend spant
om nedrigen te treffen. Maar wie versaagde wordt
met nieuwe kracht omgord en zal zich blij verheffen.

5 Allen

Wie breed aan tafel zat en lekkernijen at
leert schamel brood te prijzen. Maar wie gebrek leed, is
gezetten aan een dis vol uitgelezen spijzen.

6 Mannen

Een vrouw die wordt gesmaad om haar vergeefse staat
krijgt rijke kinderzegen. Maar wie zich heeft beroemd,
daar men haar moeder noemt, staat eenzaam en verlegen.

7 Vrouwen

De Heer, zijn naam zij lof, werpt levenden in 't stof,
doet doden weer herleven. De trotsen slaat Hij neer.
Geringen wordt de eer van edelen gegeven.

8 Alleen Orgelspel

Het is de Heer die doodt en die de donkre schoot
van 't graf weer kan ontsluiten. Waar Hij het leven geeft,
die zelve waarlijk leeft, daar is het niet te stuiten.

9 Allen

De Here God regeert. Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen. Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil zal in de nacht verdwijnen.

10 Allen

Des Heren woord beslist der volken oude twist.
De laatsten worden eersten. Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer. Zijn vredevorst zal heersen.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 66: 6 en 7

Gebed om de zegen 3x Amen

Orgelspel

BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mw Roeland.

Zij viert vandaag, zondag 15 september, haar verjaardag.



VAN DE KERKENRAAD

Avondmaal

De kerkenraad heeft in de laatste vergadering gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal. Niet dat er voor de gemeente iets gaat veranderen, maar vooral de dienstdoende diakenen hebben behoefte aan duidelijkheid.

Omdat we elke keer een andere dominee hebben tijdens de viering van het Heilig Avondmaal leidt dat weleens tot misverstanden tussen hem en de diakenen en zorgt soms voor wat onrust. Daarover zijn afspraken gemaakt en op papier gezet. De dominee die de dienst zal leiden krijgt deze afspraken ruim van te voren toegezonden, zodat we vanaf nu hopelijk geen misverstanden of onduidelijkheden hebben tussen de predikant en de dienstdoende diakenen.

Nieuwe ambtsdragers

In het komende jaar treden er ambtsdragers af. We moeten dus opzoek naar vooral diakenen. Daarom nu al een oproep aan de gemeente om namen voor te dragen van gemeenteleden die zij geschikt achten om een ambt te gaan vervullen.

De namen kunnen doorgegeven worden aan de scriba van de kerkenraad, maar u mag ook namen persoonlijk doorgeven aan een lid van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Arie de Jonge.

HOERA, WE GAAN WEER EEN DAGJE TOEREN MET DE BUS!

Op woensdag 25 september is het zover, dan herstelt De Rank een lange traditie, namelijk een gemeente uitje met de bus.

Een aantal gemeenteleden hebben er hun schouders onder gezet en het georganiseerd.

De bus komt rond 10.00 u aan boven op de dijk. Het is dus prettig als we ons rond **half tien verzamelen** in het Oosterzeehuis.

We gaan naar Garderen, waar we ontvangen worden met koffie, thee en iets lekkers. Na de koffie is er gelegenheid een beeldentuin te bezoeken.

Naast die beeldentuin kunnen we ook naar de beroemde zandsculpturen, ook heel mooi, echter is de entreprijs voor de zandsculpturen niet bij ons reisje inbegrepen. We zullen ter plekke inventariseren wie de zandsculpturen wil bezoeken.

De entree bedraagt 12,50. Voor wie dat bedrag een bezwaar, is laat het een diaken weten. Dan lossen we dat op.

Rond twee uur verlaten we Garderen en gaan we op weg naar Hemmen. Daar gaan we gezamenlijk wat drinken en daar is ook gelegenheid om een rondje te lopen door het mooie stadje Hemmen.

Tot slot eten we pannenkoeken en zijn we rond **zes uur** terug op de dijk, bij de ons zo vertrouwde Bonifatiuskerk.

Namens de organisatie,
Ali Spang.

COLLECTE-AFKONDIGINGEN



- Door de wijk diaconieën wordt gedurende het jaar aandacht besteed aan mensen die het moeilijk hebben: langdurig zieken, werklozen, mensen die een partner verloren hebben. Een bezoekje, bloemetje of gift wordt erg op prijs gesteld.

Uw bijdrage voor **de eerste collecte** maakt dit diaconale werk in uw eigen wijk mogelijk.

Overmaken kan op rek.nr. NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van 15 september.

- **De tweede collecte** is voor het plaatselijk kerkenwerk. Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 15 september.

- **De derde collecte** is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 15 september.

TEKST EN UITLEG



Dhr Biersteker preekte over Hand 15:1-29

En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat zij dan door de gemeente

uitgeleide gedaan waren, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen, en zij bezorgden al de broeders grote blijdschap.

Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen; en zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen.

En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: Mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het Evangelie zouden horen, en zouden geloven. En God, de Kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons; en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Welnu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen dat onze vaders en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij.

En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna

zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet. Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed, enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië: Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. En zij schreven door hun dienst het volgende: De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. Wij hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan zijn gekomen, u met woorden in verwarring hebben gebracht en uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goedgeacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefden, Barnabas en Paulus, mensen die hun leven overhebben voor de Naam van onze Heere Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgeacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel.

Preek

In de jonge gemeente te Antiochië zitten ze in één christelijke gemeente: Oud-testamentische Joden, die Jezus als de Messias hadden aangenomen, en heidenen, die zich bekeerd hadden en het heidendom hadden afgelegd. Eén basis verenigt hen: ze zijn gered door genade: De kruisdood van Jezus, hun Messias, betekent de redding en verlossing door Christus alleen.

Toch vinden de Joodse christenen, dat de christenen uit de heidenen zich moeten laten besnijden. Anders kunnen ze niet bij Christus horen. Hoe gaat de jonge gemeente met deze vraag om? Zij sturen Paulus en Barnabas naar Jerusalem om deze vraag aan de gemeente daar voor te leggen. Er wordt een vergadering gehouden. Samen standpunten delend, en luisterend naar de verschillende standpunten.

Petrus' standpunt steunt op het visioen waarin God hem laat zien dat de heidenen die zich bekeren, niet langer onrein zijn. Zij ontvangen de Heilige Geest. Petrus voegt daaraan toe, "Bovendien" zegt Petrus "de Wet als strakke regel hebben onze voorvaders ook niet kunnen dragen".

Als Paulus en Barnabas verhaald hebben over de wonderbare bekering van heidenen, neemt Jacobus, de broeder van Jezus, het woord. Hij citeert o.a. uit de profeet Amos: "Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de HERE, die dit doet". In het gesprek wordt dus onderkend, dat het ontstaan van de gemeente in Antiochië het werk is van Jezus Christus, door de Heilige Geest; en wordt deze overtuiging getoetst aan de Heilige Schrift.

Er wordt besloten dat de heidenen zich niet hoeven te laten besnijden. Wel moeten ze er rekening mee houden dat hun Joodse

broeders en zusters het eten van vlees, dat offervlees kan zijn geweest, niet zullen kunnen verdragen vanuit hun Joodse achtergrond. De jonge gemeente, en ook de gemeentes van nu, leren hiervan dat we naar elkaar moeten luisteren. Elkaar de vrijheid moeten geven en gevoelens niet mogen kwetsen. Over één ding valt niet te discussiëren: de fundamentele geloofswaarheden, die wij vanmorgen ook weer met de geloofsbelijdenis hebben beaamd. Waar de verzoening met God, door genade alleen, centraal staat, is er ruimte en vrijheid voor het persoonlijk geloof.

Gezang 305: 1

*Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.*

Hans Boer

VERANTWOORDING ONTVANGEN OFFERANDEN

1 sept: 1e collecte € 74,10; 2e collecte € 66,95; 3e collecte € 89,20
8 sept: 1e collecte € 57,60; 2e collecte € 50,90; 3e collecte € 36,62

DE VOEDSELBANK

Ook deze herfst en winter willen we uw aandacht vragen voor de Voedselbank.

Helaas is dat nog steeds hard nodig!

De producten die u meebrengt, kunt u achterlaten in de daarvoor bestemde doos, die in de hal van het van Oosterzeehuis staat. Hij staat onder het tafeltje!

De producten waar grote vraag naar is, zijn:

- Zonnebloem- of olijfolie
- Groentenconserven
- Vis in blik
- Soep in blik / pak
- Zilvervliesrijst; couscous
- Houdbare melk
- Koffie en thee
- Haverhout
- Dameshygiëne
-

En mocht u nog DE punten hebben liggen waar u niets meer mee doet? Dan kunt u die ook meenemen en in de doos doen. De Voedselbank koopt daar weer koffie voor!

Alvast hartelijk bedankt!

GEZOCHT

Er worden nog steeds helpende handen gezocht voor:

Oppassen

Organist

Website

DE CATECHISMUS VOOR KINDEREN



In 2022 verscheen bij Uitgeverij Groen het door emeritus-hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond dr. W. Verboom geschreven boekje *De catechismus voor kinderen*. Hij bewerkte daarvoor de Heidelbergse Catechismus tot korte en eenvoudige teksten.

De auteur eindigt zijn voorwoord met de woorden: *“Het is mijn wens en gebed dat de Heere dit boekje als een middel in Zijn werkplaats wil gebruiken.”*

Wij sluiten ons van harte bij die woorden aan als wij in 2024 wekelijks een gedeelte uit dit boekje publiceren.

Wij zijn de uitgever erkentelijk voor de hiervoor verkregen toestemming.

Zondag 37: Een eed afleggen

Vraag: Wat betekent het als iemand een eed aflegt?

Antwoord: Dat zo iemand wil zeggen: “God is mijn getuige dat het waar is wat ik zeg.”

Vraag: Hoe wordt een eed afgelegd?

Antwoord: Men steekt twee vingers omhoog en zegt: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Vraag: Wanneer wordt er een eed afgelegd?

Antwoord: Bijvoorbeeld in een rechtszaak

COLLECTEBONNEN

Collectebonnen kunt u bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op de wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72 tnv De

Rank Hervormde wijkgemeente, onder vermelding van collectebonnen en de kleur.

Er is de keuze uit:

Wit € 0,50 per stuk (20 bonnen van €0,50 = €10,-)

Geel € 1,00 per stuk (20 bonnen van €1,00 = €20,-)

Groen € 2,00 per stuk (20 bonnen van €2,00 = €40,-)

De bonnen krijgt u de eerstvolgende zondag van Piet Rosseel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Rosseel of René Vos.

UW WOORD IS EEN LICHT OP MIJN PAD

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams

Bijbelgenootschap biedt iedere dag een Bijbeltekst om ons te voeden en te inspireren.

Zondag 15 september 2024	Marcus 9:14-29
Maandag 16 september 2024	Handelingen 13:1-12
Dinsdag 17 september 2024	Handelingen 13:13-25
Woensdag 18 september 2024	Handelingen 13:26-43
Donderdag 19 september 2024	Handelingen 13:44-14:7
Vrijdag 20 september 2024	Handelingen 14:8-20
Zaterdag 21 september 2024	Handelingen 14:21-28

“CONTACTGROEP DE RANK”

Binnen onze wijkgemeente 'De Rank' hebben wij vrijwilligers die graag met regelmaat een bezoekje brengen bij mensen die dat op prijs stellen.

Onze bezoekjes gelden meer voor de gezelligheid, maar kunnen ook diepgang hebben.

Wilt u zelf ook wel bezoekjes afleggen? Dan zouden we het erg fijn vinden als u zich bij ons aanmeldt!

U kunt u melden bij:

Tineke Logtmeijer tel 026 3814111.

Hennie Rosseel tel 026 3636335.

CONTACTGEGEVENS

Ds. Den Admirant is te bereiken via pjdenadmirant@upcmail.nl of telefonisch via 06-49777722.

Voor **kerkelijke- of administratieve zaken** kunt u terecht bij onze scriba mevr. Jannie Mentink

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422

Contact met de **kerkenraad** via info@derankarnhem.nl

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl

Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl

Aanvragen voor **pastoraal bezoek** via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335

Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de gemeente') via ledenadministratie PGA e-mail:

ledenadministratie@pgarnhem.nl / tel. 026-3030437

Contactpersoon **bloemendienst** is dhr. Hans Boer

e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934

Ook met vragen over **geluid en uitzending** van de kerkdiensten kunt u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl

Contactpersoon **vrijwilligerswerk** is vacant, e-mail:

Onze **websitebeheerders** zijn te bereiken via:

websitebeheer@derankarnhem.nl

Alles rondom **financiën** via dhr. René Vos

e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze **wijkkas**: NL54 INGB 0001 5599 72

Ons **algemene** e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze **website**: www.derankarnhem.nl

De **dienst LIVE** beluisteren en / of bekijken via Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?

Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:

weekbrief@derankarnhem.nl