

WEEKBRIEF

Week 39

25 sept t/m 1 okt 2022



Hervormde Gemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk te Elden

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 25 september 2022

Voorganger: Dhr. J. Biersteker, IJsselmuiden
Ouderling: Jack Theunissen
Diaken: Jan van Beek
Ontvangst: Jaap Franken
Beeld en geluid: Gerjan Snippe
Organist: Harm Stoffers
Oppas: Jannie Mentink en Bregje van Oosten
Koffie en thee: Jannie Mentink en Marijke Bleijenberg

Zondag 2 oktober 2022 m.m.v. koor 'Irene'

Voorganger: Ds. C. Hendriks, Ede
Ouderling: Wietse Tolsma
Diaken: Tineke Logtmeijer
Ontvangst: Arie de Jonge
Beeld en geluid: Piet Rosseel
Organist: Jack Blok
Oppas: Hennie Rosseel en Annelien Frentz
Koffie en thee: Hennie Rosseel en Jannie Mentink

AGENDA

Er zijn deze week geen activiteiten.

De diensten zijn ook LIVE te beluisteren en te bekijken via
Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen uit Weerklank lied 421

“Als een hert dat verlangt naar water”

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed

Votum

Zingen: Psalm 84: 1

Gezongen geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 423: 1, 2 en 3

Gebed

Schriftlezing: Gen. 1: 1-5, Johannes 8: 1-12, Mattheus 5: 13 – 16

Zingen: Psalm 36: 3

Preek Thema: Van Ik naar u!

Zingen: Psalm 27: 1 en 2

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de Gaven (bij de uitgang)

Zingen Weerklank 440

1 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
o trouwe gids.

Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan volg ik U, met rust in 't veilig spoor.

2 'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want 'k had geen gids;

ver dwaald' ik af, totdat ik ernstig bad:

'Heer, wees mijn gids.'

Hij heeft verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

3 Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!

't Zij door woestijn, of ook langs heg en steg
leidt mij mijn gids.

Licht, vriend'lijk licht straalt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Zegen

Gezongen Amen

Orgelspel



BLOEMENGROET

De bloemen gaan als hartelijke felicitatie van de gemeente naar dhr. Dhont, die op 27 september zijn verjaardag hoopt te vieren.

VANUIT DE KERKENRAAD

Het was een indrukwekkende dienst vorige zondag. Wat een feest om getuige te mogen zijn van de doop van de kleine Maria Henriët, dochter van Bernard en Rachel Roos. We mogen ook spreken van een bijzonder jaar, met de doop en openbare belijdenis in het voorjaar van een grote groep.

En nu opnieuw een doops-bediening. De verkondiging maakte gewag van de ernst van de doop: het is een (af)sterven van jezelf door de doop in de dood (Romeinen 6). Maar Goddank ook weer uit het water herrezen en ingelijfd in het lichaam van Christus in de gemeente. Een groot geschenk waarmee we het leven aan kunnen. Wat de toekomst ook moge brengen!

Met onze voorzitter Wim Hesselink gaat het beter, zoals Kees Smits al meldde. We zijn er dankbaar voor. Wilt u blijven bidden voor de gemeente en de kerkenraad?

Namens de kerkenraad, Wietse Tolsma

MEELEVEN MET DE ZIEKEN UIT ONZE GEMEENTE.

Zuster J.P. Schoonderwald-van der Teems, Meester Merxstraat 52, verblijft op dit moment in Pleyade. Zij gaat haar weg in vol vertrouwen op de goedheid en genade van haar Hemelse Vader.

Broeder J.W. Hesselink, Didamseweg 116, Zevenaar reageert goed op de behandeling. Hij voelt zich steeds wat beter. We wensen broeder en zuster Hesselink Gods zegen toe in de verdere weg van herstel. We hopen dat de vakantie hen goed zal doen.

Zuster M. Weenk-Noordhof, Insula Dei, Velperweg 138 K Noord 413, heeft opnieuw last van longontsteking. Op haar hoge leeftijd gaan de gedachten ook vaak over de eeuwige dingen. Zuster Weenk is geen mens van veel woorden. Zij vindt haar rust in de psalmen. Vanuit psalm 25 ervaart zij rust en geborgenheid bij de Heere.

Laten we onze zieken in onze gebeden gedenken. Een kaart met een persoonlijk woord kan iemand ook zeer bemoedigen.

Met vriendelijke groet,
Pastor Kees Smits.

BEDANKT

Iedereen hartelijk bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn ziek zijn.

Lieve groet, Joke Schoonderwaldt

EEN MOOI BERICHTJE VAN DE NET GESTARTE JONGEREN-BIJBELKRING

Beste broeders en zusters,
Arnold en ik zijn recent een jongerenkring gestart en het leek ons leuk jullie daarvan op de hoogte te brengen. We traptens dinsdag 13 september af met appeltaart, kennismaken en zingen bij de piano; wat ons betreft al heel geslaagd.

We zijn van plan maandelijks te kringen op dinsdagavond. Inhoudelijk hopen we een aantal gedeelten uit het evangelie van Lukas te behandelen waarbij we roulerend zullen inleiden.

De kring telt nu zo'n tien leden, maar mocht u zich tijdens deze berichtgeving afvragen of er nog ruimte is: die is er zeker. Het

begrip 'jongeren' is in dezen breed: de leeftijd varieert op dit moment zo tussen de twintig en zestig.

Neem gerust contact op als je ervoor voelt om mee te doen! We hebben zin om elkaar beter te leren kennen en samen gestructureerd bezig te gaan met Gods woorden en hebben vertrouwen in een gezegend kringjaar met elkaar.

Hartelijke groet,

Arnold en Annemarie Dekker
06-34196192 06-31189591



TEKST EN UITLEG

Ds Kamp preekte over
Exodus 2:1-10 en Hebr 11:23

In deze dienst werd gedoopt Maria Henrët Roos, dochter van Bernhard en Rachel Roos, zusje van Juda

Exodus 2:1-10

Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg zij hem drie maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg

medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.

Hebr 11:23

Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd.

Veilig in de ark van het behoud

De farao van Egypte en zijn volk voelen zich bedreigd door het sterk gegroeide volk Israël. Hij geeft daarom het bevel dat alle Hebreeuwse jongetjes in de Nijl moeten worden geworpen. De Nijl, voor Egypte de levensader, wordt de doodsrivier voor de jongetjes van Israël.

Als een moeder in Israël een jongetje baart, ziet ze dat hij mooi is. Er staat: "tov". De ouders vatten de schoonheid van het kind op als een teken dat God iets bijzonders met hem voorheeft. Ze volgen niet het bevel van de farao, maar in geloof zetten zij het jongetje in een biezen mandje óp het water van de Nijl. Ze geven het prijs aan de doodsrivier, maar dan wel geborgen in een ark. Want hier wordt hetzelfde woord gebruikt als voor het schip van Noach.

Als farao's dochter het kind vindt, adopteert zij hem. Ze geeft hem de naam "Mozes", wat in Egyptisch betekent "kind van de Nijl" of

zoon van het water”. De naam Mozes is klank-verwand met de Hebreeuwse naam voor “degene die uittrekt”.

Vanmorgen houden de ouders de kleine Maria ten doop. Dat is een waagstuk als we beseffen dat doopwater eigenlijk doodswater is. Maar dan wel doodswater, waaraan Maria wordt toevertrouwd, veilig geborgen in een ark. Immers, in geloof geven wij onze kinderen over aan het doopwater omdat het kind in het doopwater gaat met Christus, de ark. Met Hem zijn de kinderen het oordeel van de dood ingegaan. Met Hem mogen de kinderen dan vervolgens delen in zijn Opstanding. Opstaan uit het water van de dood, als een mens die is gered. Als Maria wordt gedoopt, dan komt er een klein Mozesje uit het doopwater naar boven. Behouden van het oordeel, geroepen en getrokken tot een nieuw, een werkelijk leven.

Wij moeten wel beseffen dat de Here Maria heeft gered in de weg van het geloof. God vraagt altijd weer dat wij geloven in zijn reddende kracht. Dat Hij dood kan veranderen in leven. De doop brengt Maria, en ons, niet automatisch in de hemel. De doop vraagt geloof, een leven lang.

Om dagelijks weer bij God te komen en te belijden: “Here God, mijn leven is lang niet volmaakt en de zonde heeft steeds weer de overhand op mij. Maar ooit ben ik het doodswater van de doop ingegaan met Christus. En dáárom pleit ik op zijn volbrachte werk. Pleit ik op het Leven dat Hij door de dood heen heeft gebracht en verworven. Als wij pleiten op de belofte van God dan is dat tegelijk ons geloof, dat je hand legt op die belofte in het volste vertrouwen dat God zijn belofte altijd vervuld.

Dat Hij zijn woord waarmaakt voor een ieder, die gelovig zijn levenshuis op Hem bouwt.

Hans Boer

BIJBELLEESROOSTER VOOR DE KOMENDE WEEK

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt voor elke dag van 2022 een Bijbeltekst.

zo 25 sep	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
ma 26 sep	Psalm 131	Stil
di 27 sep	1 Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo 28 sep	1 Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
do 29 sep	1 Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktegod
vr 30 sep	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld
za 1 okt	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?

COLLECTE-AFKONDIGING

- **De eerste collecte** is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. Het is ook mogelijk om uw bijdrage (voor de eerste collecte) over te maken naar rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 25 september.

- **De tweede collecte** is bestemd voor Kerk in Actie. Vandaag is het Vredes zondag. Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een

belangrijke inspiratiebron.

U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 25 september.

- **De derde collecte** is bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 25 september.

JOHANNES DE HEER-ZANGDIENST

zondag 9 oktober om 15:30 uur

Hervormde Wijkgemeente 'De Rank' en het team van 'Prijs met Johannes de Heer' nodigen iedereen van harte uit voor de eerstvolgende (interkerkelijke) Johannes de Heer-zangdienst in de Bonifatiuskerk, die gepland staat voor zondagmiddag 9 oktober 2022, Deo volente.

Het thema luidt: 'Ik vind rust bij U, ...'

Op het programma staan: gebed, samenzang, Bijbellezingen, een korte meditatie door kerkelijk werker dhr. Kees Smits, muzikale bijdragen, etc.

Van harte uitgenodigd om de lofzang met ons gaande te houden! Na afloop is er de gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee, te ontmoeten in het ds. Van Oosterzeehuis, naast de kerk.

INGEZONDEN BERICHTEN



Gospelkoor Voices houdt op 25 september een open repetitie.

Van 19.15 tot 21.15 uur in de Salvatorkerk, Salvatorplein 274 Arnhem.

U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.

Op **maandag 3 oktober** is er om 20:00 uur een lezing van Gert-Jan Segers in de Grote Kerk te Velp over zijn boek: 'De verloren zoon en het verhaal van Nederland'.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, schreef een boek over het onbehagen en de polarisatie in Nederland. In zijn boek gaat hij op zoek naar hoop voor dit verdeelde land. Hij liet zich inspireren door het Bijbelse verhaal van de Verloren Zoon. Het boek geeft een bijzondere dimensie aan een oud verhaal. Maar wat betekent het verhaal van de verloren zonen eigenlijk in deze tijd? Hoe kunnen we een gemeenschappelijk thuis vormen waarin mensen elkaar in alle verscheidenheid kennen en vasthouden?

Gert-Jan Segers neemt ons mee in zijn visie op de maatschappij **Locatie: Kerkstraat 32 in Velp**, koffie en thee staan voor u klaar vanaf 19:30 uur, iedereen is welkom. Toegang is gratis, de organisatie vraagt voor de drankjes tijdens de pauze en na afloop een kleine bijdrage.

CONTACTGEGEVENS

Bijstand in het pastoraat: dhr. C.J. Smits

e-mail kerkelijkwerker@derankarnhem.nl / tel. 033-2460826

Voor kerkelijke- of administratieve zaken kunt u terecht bij onze scriba
mevr. Jannie Mentink

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / tel. 026- 3618422

Contact met de kerkenraad, ook voor algemene vragen, via voorzitter
dhr. Wim Hesselink

e-mail: voorzitter@derankarnhem.nl / tel. 06-57334854

Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@derankarnhem.nl

Ouderlingen: ouderlingen@derankarnhem.nl

Diakenen: diaconie@derankarnhem.nl

Ledenadministratie (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de
gemeente') via dhr. Piet Rosseel

e-mail: ledenadministratie@derankarnhem.nl / tel. 026-3636335

Contactpersoon bloemendienst is dhr. Hans Boer

e-mail: bloemendienst@derankarnhem.nl / tel. 026-4437934

Ook met vragen over geluid en uitzending van de kerkdiensten kunt u
bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: uitzendingen@derankarnhem.nl

Contactpersoon vrijwilligerswerk is dhr. Jack Theunissen e-mail:

kerkrentmeesters@derankarnhem.nl / tel. 026-3115164

Onze websitebeheerders zijn te bereiken via:

websitebeheer@derankarnhem.nl

Alles rondom financiën via dhr. René Vos

e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72

Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze website: www.derankarnhem.nl

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?

Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:

weekbrief@derankarnhem.nl