



Week 47

19 t/m 25 nov 2023

Hervormde Wijkgemeente 'De Rank'  
in de Bonifatiuskerk van Elden (Arnhem)

## PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

### Zondag 19 november 2023

Voorganger: Prop. H. v.d. Werf, Amersfoort  
Ouderling: Piet Rosseel  
Diaken: René Vos  
Ontvangst: Geesje Albertus  
Beeld en geluid: Kees van Oosten  
Organist: Klaas van Hal  
Oppas: Bregje van Oosten en Annelien Frentz  
Koffie en thee: Jannie Mentink en Hennie Rosseel

### Zondag 26 november 2023 *herdenking overledenen*

Voorganger: Ds. J.B. Kamp, Elden  
Ouderling: Arie de Jonge  
Diaken: Jannie Mentink  
Ontvangst: Marry Roeland  
Beeld en geluid: Hans Boer  
Organist: Klaas van Hal  
Oppas: ?  
Koffie en thee: Marijke en Hans Bleijenberg

## AGENDA

Er zijn geen agendapunten voor komende week.

De diensten zijn ook **LIVE** te beluisteren en te bekijken via  
**Kerkomroep:**

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

## ORDE VAN DIENST 19 NOVEMBER 2023

*Voorganger in deze dienst is prop. H. v.d. Werf uit Amersfoort.*

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst zingen we uit  
Weerklank lied 267: 1, 4 en 6

**“Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer”**

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

Welkom en mededelingen

**Zingen:** Psalm 27: 2

Stil gebed

Votum en Groet

Geloofsbelijdenis (gesproken)

**Zingen:** Gezang 430: 1

Gebed

Schriftlezing: Lukas 19: 1 – 10 (HSV)

**Zingen:** Psalm 27: 4 en 7

Verkondiging thema: "Zien en gezien worden"

Tekst: Lukas 19: 5

Meditatief orgelspel

**Zingen:** Psalm 119: 6 en 13

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

**Zingen:** Gezang 430: 3 en 4

Zegen

Gezongen AMEN

Orgelspel

## BLOEMENGROET



De bloemen gaan ter bemoediging naar mw Kramp, die herstellende is van een operatie waarbij zij een nieuwe knie heeft gekregen.

## UIT DE KERKENRAAD

We naderen het einde van het kerkelijk jaar. Het jaar dat we achter ons gaan laten was een bewogen jaar, maar we gaan vooruit kijken. We beginnen met goede moed. Wat we als gemeente vooral nodig hebben zijn diakenen. We hebben er na januari nog maar één over.

Afgelopen zondag sprak een gemeentelid mij aan met de vraag hoe wij dat doen met ambtsdragers verkiezingen. Wij hebben ooit op papier gezet dat we tweetallen aan de gemeente zouden willen voorstellen, waarna gekozen kan worden. Veel kerken hebben deze regeling ook, maar in mijn kerkelijk leven heb ik nooit meegemaakt dat er gekozen moest worden. De praktijk was dat de meeste ambtsdragers vaak opnieuw aangesteld werden. De meeste gemeenten zijn al lang blij dát ze kerkenraadsleden hebben. Als twee gemeenteleden zouden laten weten dat ze wel diaken willen worden, dan worden ze dat ook alle twee, zal ik maar zeggen.

Er is wel eens geopperd gewoon iemand uit de gemeente te beroepen, maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Aan de nieuw te beroepen ambtsdaggers wordt immers gevraagd of ze ervan overtuigd zijn dat de Heer zelf hen tot het ambt geroepen heeft, en wat moet je dan antwoorden? Ik persoonlijk vindt dat heel moeilijk. Maar het blijft een groot probleem, niet alleen in onze gemeente, maar in heel kerkelijk Arnhem is er geen man of vrouw te vinden die ouderling of diaken wil worden. We brengen dit probleem biddend bij de Heer en we geloven dat bij Hem alle dingen mogelijk zijn.

Afgelopen dinsdag was er weer bijbel kring. We hebben een start gemaakt met het overdenken van de 10 geboden. Ook deze middag hadden we met elkaar weer een goed gesprek over dit onderwerp.

Verder kan Jannie Mentink nog wel een paar vrijwilligers gebruiken voor de kerstmiddag op 19 december, dus als iemand denkt dat lijkt me wel leuk om te helpen meld je dan aan bij haar.

Tot slot een korte tekst

*Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.*

*Laten wij geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.*

Een gezegende week,  
Arie de Jonge.

## TEKST EN UITLEG



Ds Groeneveld preekte over Hand 17: 15-34

*En zij die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheüs te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond.*

*En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder dat u Hem kent, verkondig ik u. De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,*

*woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.*

*Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan.*

*Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met hen.*

Paulus verkondigt het evangelie meestal in de grote steden. Die zijn de centra van de cultuur en het levensgevoel. Zo ook Athene, indertijd beroemd om zijn schoonheid, kunst en wetenschap. Wandelend in Athene ontdekt Paulus dat het wemelt van de tempeltjes en de altaren. Gewijd aan de Griekse goden. Bijvoorbeeld aan Apollo, de god van de cultuur, aan Aphrodite, de godin van de liefde, aan Ares, de god van de oorlog en van de

moed, en aan Nike, de god van de overwinning. De Atheners deden alles om deze goden tevreden te stellen. In hun denken over de goden plakten de Grieken hun levensfilosofie, hun idealen, hun hartstochten, op die god-machten in de onzienlijke wereld. Dus in die goden verafgoodden zij feitelijk de mens, dus zichzelf.

Bij het zien van deze verslaving aan de afgodendienst raakt Paulus' geest geprikkeld. Al helemaal toen hij een altaar ontdekte, gewijd aan "de onbekende god". Het evangelie bruist op in Paulus, en zo komt hij bij de wijzen en geleerden op de berg Areopagus. Paulus' verkondiging sluit aan bij de Griekse gedachten, door een dichter te citeren: "wij zijn van zijn geslacht". Ergens in het Griekse denken leefde de notie dat er een Schepper is, die de mens, zijn lichaam, zijn geest, zijn bestaan, zijn gaven, geschapen heeft.

"Deze God" zegt Paulus, "woont niet in een tempel door mensenhanden gemaakt". Met wat God schenkt, mogen wij Hem dienen. En een leven leiden dat bevrijd is van de slaafsheid aan de afgoderij. Die bevrijding brengt God, want "Hij heeft een dag vastgesteld, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man, Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan (vs 31)".

Die wijze, van de Griekse godendienst overtuigde mannen van de Areopagus, spotten met deze boodschap, of zijn er onverschillig voor. Zij, die altijd uit zijn om iets nieuws te horen, pruimen niet het evangelie dat Paulus brengt. Slechts enkele mensen komen tot bekering.

Als Paulus in onze tijd zou rondwandelen, zou hij afgoden tegen komen die verwant zijn aan de Griekse: muziek en dans (Apollo), ontspoorde sexualiteit (Aphrodite), sportverdwazing (Nike), alle nadruk op handel en winstbejag (Hermes). Wie van deze dingen zijn al maakt, die wordt leeg. Van die leegte in ons binnenste

kunnen de scherpe kantjes wat worden weggeslepen door Zen, Yoga of Transcedente meditatie. Of door één of ander “ietsisme”. De tijdgeest kan ons zo beïnvloeden, dat God geruisloos voor ons een onbekende god wordt.

Luister naar Paulus: *“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.....”* Naar Hem toe, Jezus Christus, die ons verzoent met God, ons leven verlost van verslaving en het oordeel van God over ons heeft gedragen. Onze Rechter is ook onze Redder. Jezus verandert je gemoed, zodat je op een andere manier omgaat met geld en goed, anders gestalte geeft aan je leven te midden van een door de tijdgeest gedicteerde cultuur. Anders omgaat met je relaties.

*Want Hij is onze God,  
En wij Zijn 't volk van Zijne heerschappij,  
De schapen, die Zijn hand wil weiden;  
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,  
Geloof Zijn heil- en troostrijk woord;  
Verhardt u niet, maar laat u leiden.*

*Hans Boer*

## DE BONIFATIUSKERK EEN GEWONE PGA-GEMEENTE?

In de afgelopen week zat ik in de wachtkamer van de fysiotherapeut wat in tijdschriften te bladeren. In Elsevier van 10 juni 2023 las ik een artikel over de klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion op de A12 bij Den Haag. Ik las het volgende:

*“In een Rotterdamse protestantse kerk is vorige week zondag een klimaatactivist gedoopt met water afkomstig uit het waterkanon van de politie. Een medeactivist had het water opgevangen en in een flesje meegenomen.”*

Het bleek om een “gewone” PKN-gemeente in Rotterdam te gaan.

Ik ben blij lid te zijn van een “ongewone” PKN-gemeente. Ook al beweert de Protestantse Gemeente Arnhem in het nieuwe kerkblad dat de Bonifatiuskerk een “gewone” PGA-gemeente is.

Dopen met water uit een waterkanon van de politie! Het kan dus kennelijk nog steeds gekker.

Rien Pranger.



## COLLECTE-AFKONDIGING

- **De eerste collecte** is bestemd voor het Bartiméus Fonds

Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Wij geloven in 100% leven. Daarom ondersteunen we het werk van Bartiméus. Daarnaast bieden we subsidies voor innovatieve initiatieven van derden. En we ontwikkelen onze eigen projecten, binnen drie thema's: mobiliteit, onderwijs en werk, en vrije tijd.

U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer:  
NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem  
met vermelding: **de Rank en collecte 19 november.**

- **De tweede collecte** is voor het plaatselijk kerkenwerk. Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2<sup>e</sup> collecte 19 november.

- **De derde collecte** is voor het onderhoud van de kerkgebouwen. Overmaken kan op rek.nr: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3<sup>e</sup> collecte 19 november.

## COLLECTEBONNEN

Collectebonnen kunt u bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op de wijkkas: NL54 INGB 0001 5599 72, onder vermelding van collectebonnen en de kleur.

Er is de keuze uit:

Wit € 0,50 per stuk (20 bonnen van €0,50 = €10,-)

Geel € 1,00 per stuk (20 bonnen van €1,00 = €20,-)

Groen € 2,00 per stuk (20 bonnen van €2,00 = €40,-)

De bonnen krijgt u de eerstvolgende zondag van Piet Rosseel. Voor vragen kunt u contact opnemen met Piet Rosseel of René Vos.

## BIJBELLEESROOSTER VOOR DE KOMENDE WEEK

“Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.”

*Jesaja 40:8 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021)*

Het bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap biedt voor elke dag van 2023 een tekst uit de Bijbel.

zo 19 november	Openbaring 13:1-10	Standvastigheid en trouw
ma 20 november	Openbaring 13:11-18	Het getal van het beest
di 21 november	Openbaring 14:1-13	In verbondenheid met de HEERE
wo 22 november	Openbaring 14:14-20	Rijp voor de oogst
do 23 november	Psalm 12	Bescherming tegen verraders
vr 24 november	Mattheüs 25:1-13	Wachten op de bruidegom
za 25 november	Mattheüs 25:14-30	Welkom bij het feestmaal



## CONTACTGEGEVENS

Voor **kerkelijke- of administratieve zaken** kunt u terecht bij onze scriba mevr. Jannie Mentink

e-mail: [scriba@derankarnhem.nl](mailto:scriba@derankarnhem.nl) / tel. 026- 3618422

Contact met de **kerkenraad** via [info@derankarnhem.nl](mailto:info@derankarnhem.nl)

**Kerkrentmeesters:** [kerkrentmeesters@derankarnhem.nl](mailto:kerkrentmeesters@derankarnhem.nl)

**Ouderlingen:** [ouderlingen@derankarnhem.nl](mailto:ouderlingen@derankarnhem.nl)

**Diakenen:** [diaconie@derankarnhem.nl](mailto:diaconie@derankarnhem.nl)

Aanvragen voor **pastoraal bezoek** via Hennie Rosseel tel. nr. 026-3636335

**Ledenadministratie** (lidmaatschap, gastlidmaatschap of 'vriend van de gemeente') via ledenadministratie PGA e-mail:

[ledenadministratie@pgarnhem.nl](mailto:ledenadministratie@pgarnhem.nl) / tel. 026-3030437

Contactpersoon **bloemendienst** is dhr. Hans Boer

e-mail: [bloemendienst@derankarnhem.nl](mailto:bloemendienst@derankarnhem.nl) / tel. 026-4437934

Ook met vragen over **geluid en uitzending** van de kerkdiensten kunt u bij dhr. Hans Boer terecht. e-mail: [uitzendingen@derankarnhem.nl](mailto:uitzendingen@derankarnhem.nl)

Contactpersoon **vrijwilligerswerk** is vacant, e-mail:

Onze **websitebeheerders** zijn te bereiken via:

[websitebeheer@derankarnhem.nl](mailto:websitebeheer@derankarnhem.nl)

Alles rondom **financiën** via dhr. René Vos

e-mail: [financien@derankarnhem.nl](mailto:financien@derankarnhem.nl)

Het rekeningnummer van onze **wijkkas**: NL54 INGB 0001 5599 72

Ons **algemene** e-mailadres: [info@derankarnhem.nl](mailto:info@derankarnhem.nl)

Onze **website**: [www.derankarnhem.nl](http://www.derankarnhem.nl)

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of juist niet meer?

Maak dit a.u.b. kenbaar door een e-mail te sturen naar:

[weekbrief@derankarnhem.nl](mailto:weekbrief@derankarnhem.nl)