

WEEKBRIEF

Week 48

28 nov. t/m 4 dec. 2021



Hervormde Gemeente 'De Rank'
in de Bonifatiuskerk te Elden

PLANNING KERKDIENTEN VOOR DE KOMENDE WEKEN

Zondag 28 november 2021

Voorganger: Ds. R. van Laar, Rhenen
Ouderling: Jack Theunissen
Diaken: Ali Spang
Organist: Dik Berkhout
Ontvangst: Jaap Franken

Zondag 5 december 2021

Voorganger: Ds. A.D. Poortman, Veenendaal
Ouderling: Jack Theunissen
Diaken: René Vos
Organist: Jack Blok
Ontvangst: Geesje Albertus

AGENDA

Do 2 dec 19.30 u. kring "Geloven en Belijden"

De diensten zijn ook LIVE te beluisteren en te bekijken via Kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057> of via onze website.

ORDE VAN DIENST 28 NOVEMBER 2021

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Zingen: Intochtslied Psalm 98: (1 gesproken) en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Gezang 67:1

Lezing Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 476: 1

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 1: 46-55

Zingen: Gezang 66: (1 en 2 gesproken) en 3

Prediking

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 66: (4 en 5 gesproken) en 6

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de Gaven

Zingen: Psalm 34: 1

Zegen

Orgelspel



BLOEMENGROET

De bloemen gaan met een hartelijke felicitatie naar mw Wagenaar, die op 29 november haar verjaardag hoopt te vieren. Ook gaan er bloemen naar mw Weenk, die maandag jl. verhuisde naar Insula Dei.

HELP HELP!!

Afgelopen week hebt u als gemeente een oproep tot aandragen van namen van kandidaat ambtsdragers ontvangen. En in de dienst van afgelopen zondag heeft ds. Kamp ons als gemeente ook gewezen op onze verantwoordelijkheid om voor voldoende ambtsdragers te zorgen. Tot op heden is hier nauwelijks op gereageerd er is slechts één naam aangedragen, dat is niet voldoende.

NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID EN DRAAG NAMEN VOOR.

Wij hopen dat u als gemeente alsnog namen aandraagt voor zaterdag 27 november.

Let wel het voortbestaan van onze gemeente staat op het spel.



TEKST EN UITLEG

Ds Kamp preekte over psalm 14 en Mattheus 25:1-13

Psalm 14, Een psalm van David, voor de koorleider.

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goed doet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht.

Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten?

Zij roepen de HEERE niet aan.

Daar worden zij door angst bevangen, want God is bij het geslacht van de rechtvaardige!

Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de HEERE is zijn toevlucht.

Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam! Wanneer de HEERE de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.

Mattheus 25:1-13

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.

En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!

Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Doet God nog mee? Of staat Hij buiten spel.

“De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God” Daarmee wordt niet gezegd, dat God niet bestaat. Nee, daarmee wordt gezegd dat God niet mee doet. Hij heeft afgedaan, Hij doet er niet toe. Kan deze gedachte ook niet bij ons opkomen als we naar deze verscheurde wereld kijken? Een wereld zonder de vrede, waarvan de engelen zingen. Een wereld met angst, met hopeloosheid. Het lijkt wel of God verstoppertje speelt.

Als deze overwegingen zich vastzetten in ons denken, dan komen we in het gezelschap van de 5 dwaze maagden. Hun dwaasheid blijkt daaruit, dat ze geen reserveolie hebben. Dit betekent, dat ze de komst van het Koninkrijk van God niet serieus nemen. Want wie al redenerend God buiten spel zet, sluit zich af voor de belofte dat het Koninkrijk van God aanstaande is. Voor het feit dat God er bij is, dat Hij alle dingen in zijn hand heeft. En dat Hij zijn Rijk naar de voltooiing leidt. Als het goed is houden wij aan deze toekomstvisie vast. Dwars door al het leed dat op ons pad kan komen. Ondanks dat, is ons oog gericht op de komst van de Bruidegom. Op het Rijk van Christus, dat eenmaal voluit doorbreekt. Al gaande, op weg naar de voleinding, worden we door Gods genade, in Christus, herschapen tot nieuwe mensen. Zelfs als wij struikelen en fouten maken.

De 10 maagden sliepen in de nacht. Alles is donker, wij zien niets, maar werkt God niet in het verborgene? Werkt Hij niet van binnenuit? Zodat we het soms niet eens merken?

Om dát te zien heb je wijsheid nodig. Daarvan spreekt Paulus op diepzinnige wijze in 1Cor 29: “Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing”. “Wijs” wordt diegene genoemd die deze boodschap in zijn hart heeft. Het hart is de plaats waar het leven wordt gemaakt. Waar je besluit hoe je in het leven wil staan. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. De dwaas maakt zichzelf tot norm. De wijze

overweegt steeds: Leef ik zó, met de oren gespist om Jezus' voetstap in mijn geschiedenis te horen. Ben ik er bij om in de Naam en in de Kracht van Jezus Christus de boodschap van het Koninkrijk van God te verstaan en die ook te illustreren in mijn handelen. En zó iets te laten zien van het Koninkrijk, waarheen God met mij op weg is.

Christus wil door jou heen iets van zijn Rijk gestalte geven. Diep in het hart leeft het geloof. De olie van de wijze maagden, de feestgangers die uiteindelijk ook de feestzaal binnengaan. Het geloof, dat komt van God, die in Christus op gebed het geloof schenkt en in stand houdt.

De slaap van de dwazen eindigt buiten, in de donkere nacht, in de dood. De wijzen worden, ook al sliepen zij, herkend door de Bruidegom en binnen gelaten in de feestzaal. Zij hebben volhard, in het vasthouden aan het woord, de belofte van God. Zij zijn gesterkt in het krachtenveld van Gods woord en van zijn Geest.

Laten wij mensen zijn die waken en bidden, elke dag opnieuw.

ouderling Hans Boer

OMZIEN NAAR ELKAAR

Zr. Weenk is verhuisd naar "Insula Deï" aan de Velperweg. Haar exacte adres, met kamernummer, krijgt u nog van me.

Br. J. van Beek ontving het bericht dat hij waarschijnlijk binnen enkele weken in Nieuwegein zal worden opgenomen voor de hartoperatie.

We hopen en bidden met hem, dat de ingreep niet uitgesteld hoeft te worden vanwege capaciteitsproblemen.

Kringwerk I

Aanstaande donderdag- 2 december- om half acht komen we als kring "Geloven en Belijden" weer bij elkaar in het Ds. Van Oosterzeehuis.

Welkom!

Kringwerk II

Door een misverstand werd in "Kerkperspectief" vermeld dat de Bijbelgesprekskring op 7 december samenkomt.

In december is er echter nooit Bijbelkring, omdat in deze maand de kerstmiddag valt.

Met de Bijbelgesprekskring hopen we op de tweede dinsdag in januari weer te starten.

Tot slot

We gaan de adventstijd binnen.

Zondag is het de Eerste Advent.

Hoe de adventstijd zal verlopen, weten we niet.

Vragen als: hoe gaat het met de kerstdienst en kan de kerstmiddag doorgang vinden, blijven nog even open, totdat we een update hebben gehad van de overheid.

We hopen dat het allemaal doorgang kan vinden, maar veiligheid gaat boven alles. Daarom moeten we toch voorzichtig met de dingen omgaan.

Ik wens u een gezegende adventstijd als voorbereiding op het Geboortefeest van onze Heere.

Een hartelijke groet van Betty en mij.
ds. Johan Kamp.

VANUIT DE KERKENRAAD

Diensten in coronatijd

Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus is er besloten om zoveel mogelijk maar een couplet per lied te zingen.

Zoals reeds afgekondigd zal het koffie drinken na de dienst voorlopig weer worden afgeschaft het risico is te groot. Wij beseffen dat de teleurstelling hierover groot is. De teleurstelling binnen de kerkenraad is ook erg groot.

Ook zijn de zitplaatsen niet meer vrij maar worden u aangewezen zodat de zitplaatsen van voren naar achteren in gebruik worden genomen en andersom verlaten.

De dienstdoende predikant bepaald of hij het verantwoord om buiten te gaan staan om de gemeente te groeten.

Bovenal houdt u aan de basisregels houdt 1,50 meter afstand en draag bij betreden en verlaten van de kerkzaal een mondkapje.

Kerkenraad

Kijk eens naar de website deze is bijgewerkt passend bij de adventstijd.

Gemeentemorgen (herhaling)

De vorige week hebben wij een gemeentemorgen aangekondigd op zaterdag 27 november. Helaas kan deze door de explosie van coronabesmettingen geen doorgang vinden.

Middels de mailing van enkele dagen geleden bent u op de hoogte gesteld van de vacatures binnen de kerkenraad die dringen ingevuld moeten worden. Wij hopen en bidden dan ook dat er namen zullen worden aangedragen.

Ook bent u middels die mailing op de hoogte gesteld van de wensen die wij hebben. Mocht u hierover vragen of opmerkingen daarover hebben, dan kunt u spreken met de commissie leden Hans Boer, Jannie Mentink of mij.

Ik wens u allen mede namens de kerkenraad een gezegende week toe,

Wim Hesselink, voorzitter

EERSTE ADVENTSZONDAG

n de hand van Johann Sebastian Bach

Het oudste kerstlied *Veni Redemptor Gentium* (Kom verlosser der volken) wordt toegeschreven aan Ambrosius (340-397).

Maarten Luthers vertaling hiervan *Nun komm der Heiden Heiland* is eeuwenlang Gezang 1 in de gezangboeken van de Duitse Evangelische Kerken geweest. Wij kennen het als Gezang 122 in ons Liedboek voor de Kerken.

Johann Sebastian Bach gebruikte dit lied in de vertaling van Maarten Luther in 1714 voor zijn cantate *Nun komm der Heiden Heiland* (BWV 61).

Johann Sebastian Bach is 29 jaar als hij in Weimar elke maand voor nieuwe kerkmuziek moet zorgen. Hij voert deze cantate voor het eerst uit op de eerste Adventszondag in 1714. Negen jaar later zal hij deze cantate nogmaals in Leipzig uitvoeren.

Nun komm der Heiden Heiland,	Komt tot ons, de wereld wacht,
der Jungfrauen Kind erkannt,	Heiland, kom in onze nacht.
des sich wundert alle Welt,	Licht dat in de nacht begint,
Gott solch Geburt ihm bestellt.	kind van God, Maria 's kind.

Bach verwelkomt de Heiland met een Franse ouverture, de muziekvorm waarin de Zonnekoning Lodewijk XIV in de Franse theaters wenste binnen te schrijden. Het lijkt wel alsof Bach de rode loper voor de Hemelse Koning uitlegt en verwijst daarmee met zijn muziek naar Mattheüs 21 vers 8. Dit schriftgedeelte werd en wordt namelijk vaak gelezen op de eerste Adventzondag: "En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg."

Bach gebruikt Luthers vertaling van het *Veni Redemptor Gentium* in zijn openingskoor. Sopranen, alten, tenoren en bassen verwelkomen verwachtingsvol om beurten de koning:

Nun komm der Heiden Heiland. Welkom, redder van de wereld.

Of in de woorden van Gezang 122: "Kom tot ons, de wereld wacht." De hele wereld verwondert zich er over hoe God met deze aanstaande geboorte tot ons komt.

Rien Pranger.

VERANTWOORDING ONTVANGEN GIFTEN

verjaardagsfonds: €25, €25, €10, €10 en €70

pastoraat: €100, €100, €40, €334, €25 en €30

diaconie: €50

giften: €75, €2,50, €250 en €60

melkbus: €8

COLLECTE-AFKONDIGING

- **De eerste collecte** is bestemd voor het diaconale werk in Arnhem en wereldwijd. Het is ook mogelijk om uw bijdrage (voor de eerste collecte) over te maken naar rekeningnummer:

NL43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding: collecte 28 november.

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. U kunt uw bijdrage (voor de tweede collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 2^e collecte 28 november.

- **De derde collecte** is bestemd voor de aanschaf van nieuwe zenders voor de kerkradio met daarbij een camera waardoor we tegelijk beeld en geluid kunnen uitzenden van de kerkdiensten in de kerkgebouwen. U kunt uw bijdrage (voor de derde collecte) ook overmaken naar rekeningnummer: NL97 RABO 0373 7154 47 t.n.v. Protestantse Gemeente Arnhem met vermelding: 3^e collecte 28 november.

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Zondag 48

123. *Wat is de tweede bede?*

"Uw koninkrijk kome." Dat wil zeggen: regeer ons zó door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen. Zorg voor Uw kerk en breid haar uit; doe het werk van de duivel teniet evenals elke macht die tegen U in opstand komt, en ook alle plannen die tegen Uw heilig Woord beraamd worden, tot de tijd komt dat Uw rijk volmaakt is, wanneer U alles in allen zult zijn.

CONTACTGEGEVENS

Onze bijstand in het pastoraat is ds. J.B. Kamp

e-mail: dominee@derankarnhem.nl / tel. 026-4721796,

Vragen over kerkelijke - of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba mevr. Jannie Mentink.

e-mail: scriba@derankarnhem.nl / Tel: 026- 3618422

Vragen over lidmaatschap of 'vriend van onze gemeente' (gastlid) via dhr. Piet Rosseel

e-mail: ledenadministratie@derankarnhem.nl / Tel: 026-3636335

Vragen over bloemendienst via dhr. Hans Boer

e-mail: kerkrentmeester-hans@derankarnhem.nl /

Tel. 026-4437934

Vragen over corona-protocollen en vrijwilligerswerk kunt u stellen aan Jack Theunissen

e-mail: kerkrentmeester-jack@derankarnhem.nl /

tel. 026-3115164

Vragen over renovatie ds. Van Oosterzeehuis via dhr. Wim Hesselink

e-mail: voorzitter@derankarnhem.nl / Tel. 06-57334854

Financiële zaken via e-mail: financien@derankarnhem.nl

Het rekeningnummer van onze wijkkas:

IBAN NL54 INGB 0001 5599 72

Ons algemene e-mailadres: info@derankarnhem.nl

Onze website: www.derankarnhem.nl

De weekbrief digitaal ontvangen

Wilt u de weekbrief digitaal ontvangen of niet meer ontvangen?

Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar:

wb@derankarnhem.nl