

# **BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF**

**Hervormde Wijkgemeente  
DE RANK**

Datum: 2 december 2018

Week: 49

Tel.: 026-7505810



Voorganger: Ds. J.B. Kamp, Arnhem (Elden)  
Ouderling: Hans Boer  
Diaken: Ali Spang  
Gastheer: Jaap Franken  
Organist: Jacques Ros

Als het orgel klinkt, gaat het internet aan, dus ..... fijn als het stil wordt!

---

**Voorganger: 9 december Ds. J.B. Kamp, Arnhem (Elden)**

---

### **Voor aanvang van de dienst zingen we**

**"Ons die met Christus sterven"** tekst ds. Romein,

Melodie gezang 117: Hoe zal ik U ontvangen

Ons die met Christus sterven wacht leven voor altijd,  
volharden in geloven brengt ons tot heerlijkheid,  
wij mogen eeuwig heersen over zijn koninkrijk  
samen met de messias in volle majesteit.

Maar wie de Heer negeren, verloochenen zijn naam,  
zal Hij de rug toekeren om van hen weg te gaan.  
Die willens afgeweken zijn nodiging weerstaan -  
Hij zal de band verbreken, Hij laat hen buiten staan.

Toch zal Hij niet verlaten hen die onzeker zijn,  
tot ontrouw zijn vervallen, tot twijfelen geneigd,  
zijn trouw zal nooit bezwijken, wat Hij in ons ook ziet  
immers: zichzelf verloochenen dat kan de Here niet.

### **Liturgie 2 december 2018**

Welkom en mededelingen

**Zingen** Intochtslied: Ps. 100 : 1 en 2

Stil Gebed

Bemoediging en Groet

**Zingen** Psalm 100 : 3 en 4

Gods Geboden en Beloften

**Zingen** Psalm 130 : 3

Gebed

Schriftlezing: Psalm 100

**Zingen** Gezang 121 : 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 1 : 44 - 56

**Zingen** Gezang 121 : 4

Verkondiging n.a.v. Psalm 100 : 1 - 3

"Dien de Heere met blijdschap"

**Zingen** Gezang 127 : 1 en 5

Dankgebed en Voorbeden

Inzameling van de Gaven

- **De eerste collecte:** De decembermaand is voor veel mensen een gezellige maand. Voor mensen in een minimumsituatie is dit niet vanzelfsprekend. Is er geld voor een Sintcadeautje voor de kinderen? Is er geld voor een winterjas en schoenen voor de kinderen? Wat doen we met Kerst? Vragen die het dagelijks leven beheersen. Uw bijdrage aan de eerste collecte maakt het mogelijk iets extra's te doen zodat ook deze mensen kunnen toelevan naar de Kerstdagen.

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

- **De derde collecte (bij de uitgang)** is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

**Zingen** Psalm 108 : 1 en 2 (Oude Berijming)

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,  
Is tot Uw dienst en lof bereid;  
'k Zal zingen voor den Opperheer,  
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.  
Gij, zachte harp, gij schelle luit,  
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.  
'k Zal in den dageraad ontwaken  
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o Heer', Uw wonderdaân,  
Uw roem den volken doen verstaan;  
Want Uwe goedertierenheid  
Is tot de heemlen uitgebreid.  
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,  
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.  
Verhef U boven 's hemels kringen,  
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Zegen

Orgelspel

---

## Als groet van de gemeente en met een hartelijke felicitatie gaan de bloemen naar:

mevrouw Wagenaar. Zij was 29 november jarig.



---

## Verantwoording ontvangen offeranden:

18 november: 1<sup>e</sup> collecte € 68,50; 2<sup>e</sup> collecte 50,50; 3<sup>e</sup> collecte € 54,90

25 november: 1<sup>e</sup> collecte € 159,80; 2<sup>e</sup> collecte 78,05; 3<sup>e</sup> collecte € 69,50



---

## Rondom het Woord

Het was goed om elkaar op de eeuwigheidszondag rondom het Woord te ontmoeten. Er waren speciaal vijf families uitgenodigd, omdat de naam van één van hun geliefden werd genoemd. De meesten van hen waren ook vertegenwoordigd.

Prediker 12 en Jesaja 40 boden voldoende uitgangspunten om houvast te zoeken in het Woord van God. In een tijd, waarin er veel 'geroepen' wordt, was het voor Jesaja de vraag "wat zal ik roepen?". Dat werd hem in een visioen meegedeeld en dat gaf ook ons te denken.

Zoals het vallend blad ons in deze weken vertelt "djoewita, djoewita", dat betekent "voorbij, voorbij", zo geldt dat ook voor het broze mensenleven. Vooral voor de vijf, die werden genoemd. Maar het laatste, dat Jesaja ging roepen was: "maar het Woord van God blijft eeuwig". En dat Woord was ook hen bekend en dat Woord spreekt over de troost van het eeuwige leven voor een ieder, die Jezus Christus als zijn of haar Zaligmaker leerde kennen. En daarom kan Jesaja dat beroemde hoofdstuk ook beginnen met de woorden: "troost, troost".

Daarover zongen we ook in deze dienst met verschillende begeleiders en het was bijzonder om na afloop in het ds van Oosterzeehuis samen te kunnen zijn, ook met deze familieleden.

## Meeleven

Hoewel **br. Koos Quartel** al maanden niet in onze kring is gezien en hij ook nog wat verscholen achter een dijk woont, is zijn conditie na de ingrijpende en gecompliceerde hartoperatie toch nog steeds langzaam aan het vooruitgaan. Hij ziet dat ook zelf als een zegen en we blijven hopen, dat mooier weer en een komend onderzoek door zijn cardioloog hem ook wat verder op de dijk en van huis gaat brengen.

## **Bijbelkring**

Dinsdagmiddag hadden we weer onze Bijbelkring, waar we stilstaan bij Nehe-mia, één van de laatste boeken in de Joodse Bijbel en die ook wel gerekend wordt tot de 'vroeg profeten'.

We waren toe aan hoofdstuk 9:20-10:1, waarin we zomaar middenin een ont-roerend gebed vielen, dat ook ons veel te zeggen had. Opnieuw verbaasden we ons erover, dat dit Bijbelboek zoveel handvatten geeft om hierdoor kritisch naar onze eigen tijd en onze eigen kerk te kijken en daarbij ook ons eigen leven niet te vergeten.

We spraken af om D.V. **15 januari** weer verder te gaan, omdat we elkaar op de **Kerstbijeekomst van 15 december** toch ook weer hopen te ontmoeten.

## **Jongerenkring**

Dinsdagavond kwamen we ook weer met deze kring bijeen. Ditmaal had Diane de inleiding over hoe je als christen moet omgaan met de vragen rond orgaan transplantatie en donatie. Ze had het grondig voorbereid en we hielden er een drietal stencils aan over, waarvan we pagina 1 hebben besproken. Het werd een heel boeiende en van tijd tot tijd ook wat lichtvoetige avond, waaraan de ernst toch niet ontbrak. We spraken af om op dinsdagavond **15 januari** weer bij elkaar te komen om 19.15 uur in het ds van Oosterzeehuis. We gaan dan verder met het zoeken naar een Bijbelse verantwoording, waarvoor Diane ons ook al aardig wat teksten heeft aangereikt.

Wat de deelnemers aan deze avond betreft hadden we aan de grote tafel maar net genoeg en als er de volgende keer nog meer belangstelling voor mocht zijn: geen bezwaar, er zijn ook grotere tafelschikkingen mogelijk! Het onderwerp is be-langrijk genoeg om er met elkaar bij stil te staan. Save the date!

## **Kerstbijeekomst**

Op dinsdagmiddag **18 december** hopen we weer onze jaarlijkse Kerstbijeekomst te houden.

Meestal beginnen we dan in het ds van Oosterzeehuis met een eenvoudige versnapering, gaan daarna naar de kerk om te zingen en te mediteren en een paar mooie gedichten te horen. Ik heb begrepen, dat onze diakenen ons ditmaal ook wat willen verrassen en dat laten we ons natuurlijk allemaal graag.

Omdat we na afloop ook met elkaar een eenvoudige Kerst broodmaaltijd willen gebruiken, is het fijn als iedereen zich tijdig opgeeft. Dat maakt de voorbereiding voor onze diakenen gemakkelijker. Inmiddels hebben zich al velen opgegeven. Maar..... er kunnen er nog bij!

### **Tafeltje dek je**

Van tijd tot tijd is er op een vrijdagmiddag in het ds van Oosterzeehuis een Open Tafel, de ene keer voor alleengaanden en een andere keer voor iedereen. Op 23 november was er weer zo'n Meet and Eat ontmoeting met een groot aantal deelnemers en een aantal verschillende stampotten door het echtpaar Jan en Driekie Kramp en hun team verzorgd. Ik hoorde er hele enthousiaste reacties op, ook over het brood voor het hart, dat door br Jacques werd aangereikt. In de Zondagsbrief wordt de volgende Meet and Eat ontmoeting vermeld.

### **Zending**

Ditmaal denken we aan de pastores en hun gezinnen op Cuba. Veel pastores hebben het erg druk, waardoor het niet mogelijk is om er af en toe tussen uit te gaan om lichamelijk en geestelijk weer op krachten te komen. Laten we bidden dat zij daarvoor de gelegenheid krijgen, zodat zij niet alleen hoeven te geven, maar mogen ontvangen.

### **Doppen welkom**

Nog steeds worden de (geschikte!) plastic doppen voor de opleiding van blinden geleide honden ingezameld en doorgegeven. Dus: hartelijk aanbevolen in de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis. Diane zorgt voor transport.

### **Nieuwe Schakel**

Rond 1 december moesten we de copy voor de nieuwe Schakel inleveren. Ik hoop, dat dat een ieder is gelukt en dat de redactie er mee uit de voeten kan, zodat vóór de drukke Kerstdagen de verspreiding weer rond is.

### **Tot besluit.**

Vandaag is het de eerste Adventszondag. In de komende weken zingen we meer dan anders. Mooie liederen met vaak ook een heldere boodschap. Daar hoort ook zeker de Lofzang van Maria bij. In Weerklank vond ik op diezelfde wijs *de lof-*

zang van Hanna, naar aanleiding van 1 Samuel 2:1-10. Ook zij was een vrouw in wier leven het verlangen om te staan in de rij der geslachten naar de komst van de Messias groot was.

Moge dat verlangen naar de vrede van God, die alle verstand te boven gaat ook bij ons leven en dit jaar in vervulling gaan.

De lofzang van Hanna is een mooi lied met tien verzen, waarvan ik er twee bij dezen doorgeef:

*Mijn hart verheugt zich zeer en roemt in God, de Heer',  
Hij doet mij 't hoofd opsteken. Hij heeft mijn eer gered.  
Ik kan vrijmoedig met al wie mij hoonden spreken.*

*Niemand ter wereld is van rang en stand gewis,  
want God alleen is heilig. Maar wie zijn onmacht kent  
en tot de Heer' zich wendt, is in Zijn hoede veilig.*

Van harte wens ik u allen, ook zij, die via het internet soms ver weg en toch altijd dichtbij met ons verbonden zijn, mede namens Leni een gezegende dienst en zondag toe en ook een goede nieuwe week.

Uw P. Vermaat, v.d.m.

### **Beste kerkleden,**

In het nieuwe jaar 2019 zijn wij op zoek naar nieuwe tellers voor de collecten die elke zondag in de verschillende wijken opgehaald worden. Voorafgaand door een kopje koffie, worden elke dinsdagmorgen vanaf 9.00 uur de collecten geteld op het kerkelijk bureau aan de Rosendaalseweg 507 in Arnhem. Het tellen duurt ongeveer anderhalf uur en gebeurt in tweetallen.

U zult ongeveer 1 keer in de maand aan de beurt zijn om de collecten te tellen. Lijkt u het leuk om bij te dragen aan het tellen van de collecten? Dan zien we uw reactie graag voor 21 december 2018 tegemoet.

Wilt u zich opgeven voor het tellen, dan kunt u een mail sturen naar: [kb@pgarnhem.nl](mailto:kb@pgarnhem.nl).

Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het kerkelijk bureau, tel. 026-4420987.

Met vriendelijke groet,  
Het College van Kerkrentmeesters

Het **Kerstconcert** van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Irene is op zaterdag 15 december in de Lucaskerk Rijksweg West 52 aanvang 20.00 uur.

De entree bedraagt € 7.50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee.

Entree kaarten zijn te bestellen bij de leden van het koor, of bij Ineke Abbenhuis(secretariaat) mailadres : [zangverenigingirene@hotmail.com](mailto:zangverenigingirene@hotmail.com).

Bij de Rank kan er na afloop van de dienst entree bewijzen besteld of gekocht worden in Het Oosterzeehuis bij Jan en Roelie v.d. Harst.

## UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

### Zondag 49

124. *Wat is de derde bede?*

“Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”

Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen loslaten wat we zelf willen, en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan wat U wil, want alleen wat U wilt is goed. Dan zal iedereen het werk waartoe hij geroepen is net zo gewillig en trouw vervullen als de engelen in de hemel dat doen.

Bent u voor het eerst in onze kerk? Wilt u met deze gemeente meeleven? Hebt u behoefte aan bezoek van wijkouderling of predikant? (Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die al meeleven en bezoek wensen).

**Laat het even weten. U bent van harte welkom!**

**Wijkpredikant: ds. P. Vermaat: 0318-510161.**

**Ook kunt u na de dienst één van de aanwezige kerkenraadsleden aanspreken.**

**Voor kerkelijke en of administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze scriba:**

dhr. P. Rosseel, 026-3636335.

e-mail: [info@gemeentederankarnhem.nl](mailto:info@gemeentederankarnhem.nl). site: [www.gemeentederankarnhem.nl](http://www.gemeentederankarnhem.nl)

Rekeningnummer wijkkas: IBAN: **NL54 INGB 0001 5599 72**