

BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF

Hervormde Wijkgemeente
DE RANK

Datum: 13 januari 2019

Week: 3

Tel.: 026-7505810



Voorganger: Ds. A. Groeneveld, Lunteren
Ouderling: Jan Kramp
Diaken: Joke Schoonderwaldt
Gastvrouw: Dinie Melaard
Organist: Jacques Ros

Als het orgel klinkt, gaat het internet aan, dus fijn als het stil wordt!

Voorganger: 20 januari Ds. J.B. Kamp, Arnhem (Elden)

**Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 15
"Geprezen zij God"**

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Liturgie 13 januari 2019

Welkom en mededelingen

Zingen Intochtslied: Psalm 92 : 1

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 92 : 3 en 8

Wetslezing

Zingen Psalm 32 : 2 en 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 2 : 1-11 (NBG vert.).

Zingen Gezang 166 : 3 en 4

Verkondiging n.a.v. Johannes 2 : 11

Zingen Gezang 74

Dankgebed-voorbede

Inzameling van de gaven

- **De eerste collecte** is bestemd voor straatkinderen in Colombia.

Tienduizenden kinderen in Colombia groeien op in grote armoede of leven zelfs op straat. De Presbyteriaanse Kerk van Colombia trekt zich het lot van deze kinderen aan. In een aantal steden is in arme wijken opvang geregeld waar de kinderen na schooltijd terecht kunnen. De kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving.

De GZB steunt twee van dit soort projecten: zowel in Bogotá als Ibaqué worden zo'n 70 kinderen opgevangen. Er wordt van alles georganiseerd: muzieklessen, sport- en spelactiviteiten, er wordt gezongen en een Bijbelverhaal verteld. Ook worden de kinderen geholpen bij het maken van hun huiswerk. Omdat er thuis meestal te weinig geld is voor voldoende eten, krijgen de kinderen iedere dag een gezonde maaltijd. Regelmatig zijn er medische controles en worden er lessen gegeven over persoonlijke hygiëne. Ook de ouders worden bij het programma betrokken. Er worden bijvoorbeeld avonden georganiseerd over opvoeding, waar naast een lezing ouders terecht kunnen met hun vragen.

Zonder de opvang door de kerk zouden kinderen op straat terecht komen en lopen zij groot risico om in de criminaliteit te belanden.

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Zingen Psalm 149 : 1 en 3

Zegen

Orgelspel

Koffiedrinken na de dienst



Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee of fris in het ds. van Oosterzeehuis, naast de kerk.

Een ieder, van jong tot oud, is hartelijk welkom.

Als groet van de gemeente en met een hartelijke felicitatie

gaan de bloemen naar: het echtpaar Scheperboer, dat 18 januari hun 40-jarig huwelijksfeest hoopt te vieren.



Verantwoording ontvangen giften:

Pastoraat: € 50 van J.O., € 50 van J.O., € 200 van H.M., € 200 van A.R., € 100 van D.R., € 50 van J.O., € 100 van A.W., € 50 van J.O., € 30 van M.V., € 30 van P.K. en € 40 van S.K.

Verjaardagsfonds: € 10 van J.Q., € 10 van G.K. en € 70 van S.V.; Diaconie: € 100 van A.W., € 25 van P.R. en 25 van J.O.; Giften: € 2,50 van M.S., € 60 van A.S., € 100 van W.Z., € 300 van R.S. en € 75 van W.T.; Melkbus: € 27,50.

Verantwoording ontvangen offeranden:

6 januari: 1^e collecte € 84,55; 2^e collecte 59,65; 3^e collecte € 80,85



Rondom het Woord

Het was misschien wel wat veel gevraagd op de eerste zondag van het nieuwe jaar al gelijk drie verschillende Bijbelgedeelten. Genesis 37, Mattheus 1 en Lukas 23. Maar het ging wel driemaal over dezelfde naam Jozef, met die bijzondere betekenis "aan één niet genoeg". Omdat het de eerste zoon van Rachel was, die zolang naar kinderen had verlangd, begrepen we wel iets van die naam, zeker omdat het ons voor de vraag stelde "waaraan hebben wij in 2019 genoeg?" En zo'n vraag paste wel bij deze nieuwjaarszondag.

Dat er achter elke Jozef wel dezelfde bijnaam kon worden geschreven, *de dromer*, bleek ook redelijk uit de verschillende teksten af te leiden.

En dat voor alle drie gold, dat zij ook 'timmerman' waren - de een met hout en de ander met steen - kon ook duidelijk gemaakt worden.

Maar dat van alle drie mocht gelden - in voorspoed en tegenspoed! - dat zij zelf wél aan 'Eén genoeg hadden', waardoor ze alle drie hun eenzame weg hebben kunnen gaan, werd in de preek steeds duidelijker. "Ik heb mijn God en dat is mij genoeg, ik wens mij niets daarneven...."

En daarom was het eigenlijk een prachtig thema voor de eerste zondag van dit nieuwe jaar. We hebben allemaal zo onze verwachtingen en misschien ook wel onze dromen over heel mooie dingen, maar aan deze drie Jozefs hebben we kunnen zien, dat een mens nog weleens moet overrekenen. Hoopvolle verwachtingen, die niet uitkomen. Gezondheid, die niet meer vooruit gaat, een droombaan, die aan jou voorbij gaat.

Hoe belangrijk is het, dat we door het geloof in Hem, Die ons leven leidt, de vrede vinden om Zijn weg te gaan, ook dit jaar. En daarbij denken we niet alleen aan onszelf en aan de mensen om ons heen, maar ook aan onze gemeente en aan het geheel van de kerk in Arnhem.

Als we aan Jezus Christus, gekruisigd voor onze zonden en opgestaan tot onze vreugde, genoeg hebben, dan hebben we geen Nashville verklaring nodig om te weten welke liefde Hij ons gegeven heeft en tot welke liefde Hij ons ook oproept.

Het was goed om na de dienst elkaar ook nog te kunnen ontmoeten en de verbondenheid met elkaar als een zegen te ervaren.

Meeleven

Onze **oud diaken Wil van Gijn** wordt nu verpleegd op de afdeling Geriatrie in Rijnstate en wacht daar op overplaatsing naar een zorgcentrum. Een moeilijke en verdrietige weg voor hem en voor zijn vrouw. We leven biddend met hen mee.

Onze **oud BHV-er Henk Schoonderwaldt** moest overgebracht worden naar het Hospice in Rozendaal. Heel verdrietig voor zijn (klein)kinderen en naaste familieleden. We bevelen hen in Gods hoede en bescherming aan.

Dat er in één week **een drietal gemeenteleden** moesten worden uitgedragen was een heel moeilijk begin van dit nieuwe jaar. Gelukkig sprak ik na afloop van de dienst zondag ook **een aantal ouderen en jongeren**, die **voor het eerst** of sinds kort onze kerkdiensten bezoeken. Ik heb goede hoop, dat sommigen van hen de lege plaatsen komen opvullen. Wat zal dat een zegen zijn!

Bijbelkring

Op dinsdagmiddag **15 januari** willen we weer bijeenkomen met de Bijbelkring. We zijn dan toe aan Nehemia 10, waar veel namen in voorkomen, maar ook een aantal verzen, die leerzaam zijn ook voor ons nu. Dus hoop ik dat we weer een goede ontmoeting met elkaar mogen hebben.

We zullen ook wel enige aandacht moeten geven aan diegenen, die ons zijn ontvallen en natuurlijk hopen we dat ook hier de leeggevallen plaatsen worden

aangevuld. Zou dat ook misschien de betekenis van die namen in dit hoofdstuk kunnen zijn?

We beginnen om twee uur en gaan – na een rustige pauze – rond vier uur weer uiteen.

Jongeren Bijbelkring

Op dinsdagavond **15 januari** willen we ook weer bijeenkomen met deze jongerenkring. We beginnen **om kwart over zeven**.

De vorige keer begon Diane aan haar inleiding over 'orgaandonatie' en andere medisch ethische vragen. Het maakte heel wat tongen los. Ze had zich er grondig in verdiept en daardoor moesten we halverwege stoppen. Dus gaan we er ditmaal mee verder en komen dan toe aan een Bijbelse visie op het menselijk lichaam, waarvoor ze heel wat Bijbelteksten heeft verzameld. Ik ben zeer benieuwd hoe we daar met z'n allen mee zullen omgaan. Wie weet komt dan ook nog de zogenaamde Nashville verklaring aan de orde. Of kunnen we die beter aan de overkant van de oceaan laten?

Ik hoop, dat we er allemaal weer bij kunnen zijn en dat we met elkaar (en wie weet, ook nog met nieuwe deelnemers?!) een goede avond zullen hebben.

Open Tafel

Op vrijdag 25 januari willen Driekie, Riekie en Jan weer een Open Tafel organiseren voor **alleengaanden**. Een datum om alvast op de nog nieuwe kalender te zetten!

Kerkbalans

De komende weken wordt weer de aktie Kerkbalans gehouden. De enveloppen liggen in het ds van Oosterzeehuis klaar. Laat een ieder ze vrijmoedig meenemen, ook om ze vrolijk door te geven aan mensen in de buurt.

En laten we bij het invullen onthouden, dat we er dit jaar allemaal wat op vooruit gaan en dat mag de kerk dan ook best merken!

Voor mij is Kerkbalans altijd een soort thermometer. Wat is het kerk-zijn ons waard en wat wordt de totale opbrengst in vergelijking met vorig jaar?

Ds van Oosterzeehuis

In de afgelopen week is er weer gewerkt aan de wankele vloer in ons verenigingsgebouw, zodat we er zonder gevaar kunnen verblijven.

Ook gaat het centrale college van kerkrentmeesters met nog meer voortvarendheid op zoek naar een blijvender oplossing. We zijn benieuwd.

Zending

In Cosovo zijn overal sporen te vinden van de oorlog. Ook is er een enorme werkeloosheid en uitzichtloosheid, zeker onder jongeren. 96% van de bevolking is moslim. Rik en Machteld Lubbers werken vanuit het kleine kerkje van Keja aan gemeentestichting. We bidden dat hun werk gezegend mag worden.

Doppen welkom

Nog steeds worden de (geschikte!) plastic doppen voor de opleiding van blinden geleide honden ingezameld en doorgegeven. Dus: hartelijk aanbevolen in de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis. Diane zorgt voor transport.

Tot besluit.

We leven als gemeente nog een beetje versuft met het verwerken van de lege plaatsen, die er gekomen zijn. De kale bomen van de wintertijd versterken dat gevoel nog eens. Daarom beëindig ik het gemeentenieuws ditmaal met een deel van een gedicht van André Troost. Hij maakte dat bij Habakuk 3:17 en volgende verzen (je zou dat eens moeten opzoeken en zien hoe mooi dat is !):

*Al wachten bladerloos de bomen,
al dreigt ijskoud een harde hand,
wij blijven oude dromen dromen,
vlak voor ons: het beloofde land!
Voorlopig staat één ster te stralen:
de Davidster van Israel;
God zal de winter achterhalen
en winnen zal Immanuel!*

*Dan zegt de zomer alle wonden,
de duivel en de dood vaarwel,
dan zijn vergeven alle zonden -
geprezen zij Immanuel.*

Van harte wens ik u allen, ook zij, die via het internet soms ver weg en toch altijd dichtbij met ons verbonden zijn, mede namens Leni een gezegende dienst en een nieuw kalender jaar toe, waarin we de trouw van God dagelijks als een zegen mogen ervaren.

Uw P.Vermaat, v.d.m.

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Zondag 3

6. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen?

Nee; God heeft de mens juist goed en naar Zijn beeld geschapen, dat wil zeggen: de mens was werkelijk rechtvaardig en heilig. God wilde dat de mensen Hem als hun Schepper echt zouden kennen, Hem hartelijk zouden liefhebben en voor altijd met Hem in zaligheid zouden leven, om Hem te loven en te prijzen.

7. Waar komt deze verdorven aard van de mens dan vandaan?

Door de zondeval van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Zij zijn in het paradijs ongehoorzaam geweest. Zo is onze natuur zó verdorven* geworden, dat wij allemaal in zonden ontvangen en geboren worden. *) In de oorspronkelijke Duitse tekst staat "vergiftigd".

8. Maar zijn we dan zó verdorven dat we niets goeds kunnen doen, en altijd geneigd zijn om het verkeerde te doen?

Ja, behalve als we door de Geest van God opnieuw geboren worden.

Bent u voor het eerst in onze kerk? Wilt u met deze gemeente meeleven? Hebt u behoefte aan bezoek van wijkouderling of predikant? (Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die al meeleven en bezoek wensen).

Laat het even weten. U bent van harte welkom!

Wijkpredikant: ds. P. Vermaat: 0318-510161.

Ook kunt u na de dienst één van de aanwezige kerkenraadsleden aanspreken.

Voor kerkelijke en of administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze scriba:

dhr. P. Rosseel, 026-3636335.

e-mail: info@gemeentederankarnhem.nl. site: www.gemeentederankarnhem.nl

Rekeningnummer wijkkas: IBAN: **NL54 INGB 0001 5599 72**