



# **BONIFATIUSKERK ZONDAGSBRIEF**

**Hervormde Wijkgemeente  
DE RANK**

Datum: 10 februari 2019

Week: 7

Tel.: 026-7505810

Voorganger: Ds. J. van Eck, Lexmond  
Ouderling: Piet Rosseel  
Diaken: Joke Schoonderwaldt  
Gastheer: Arie de Jonge  
Organist: Dik Berkhout

Als het orgel klinkt, gaat het internet aan, dus ..... **fijn als het stil wordt!**

---

**Voorganger: 17 februari Ds. P. van Duijvenbode, Apeldoorn**

---

**Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 432  
"Groot is Uw trouw, o Heer"**

1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

**Refrein:**

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

**Refrein**

## **Liturgie 10 februari 2019**

Welkom en Mededelingen

**Zingen** Gezang 117: 1, 3 en 5

Votum en Groet

**Zingen** Psalm 116: 1, 3, 6 en 8

Wetslezing

**Zingen** Psalm 25: 6,7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Hooglied 1: 1-7 en 2: 8-13

Filippenzen 2: 4-11.

**Zingen** Psalm 63: 1 en 3

Verkondiging n.a.v.: Hooglied 2: 8-9

**Zingen** Gezang 66: 1 en 3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

- **De eerste collecte.** Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor een kinderdorp in Roemenië van Internationale Kinderhulp Nederland.

Het kinderdorp in Roemenië is gestart in 1998. Er wonen 24 kinderen verdeeld over 3 woningen. In 1991 startte ICC (USA) met hulp aan Roemeense kinderen in Boekarest. Omdat er in 1997 enige wetten veranderden werd het voor ICC mogelijk een kinderdorp te starten. De meeste kinderen die destijds als peuter onder de zorg van dit kinderdorp kwamen, zijn nu uitgegroeid tot pubers. Er is een psycholoog aanwezig die de kinderen behandelt doordat ze op deze leeftijd met vragen komen zoals, "waar kom ik vandaan" en "Waarom heb ik geen ouders". Met de hulp van deze psycholoog, kunnen we proberen de traumatische gebeurtenissen, uit hun leven, een plaats te geven. Alle kinderen gaan naar school en zullen een goede opleiding krijgen. Hierdoor vergroten de kansen op een goede toekomst. Dankzij de giften van alle donateurs en sponsors!

Vanwege de strenge winters waarbij het normaal is wanneer er 2 meter sneeuw valt, is stookhout elk jaar een vast gegeven. Het kinderdorp is gebouwd op het platte land waar geen gasnetwerk aanwezig is. Stoken op hout is op dit moment goedkoper dan op gas of olie. Per winter is ongeveer € 8000,- stookhout nodig om de kinderhuizen mee te verwarmen.

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen

**Zingen** Gezang 430: 1, 3 en 5

Zegen

Orgelspel

---

## Koffiedrinken na de dienst



Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie, thee of fris in het ds. van Oosterzeehuis, naast de kerk. Een ieder, van jong tot oud, is hartelijk welkom.

---

**Als groet van de gemeente en ter bemoediging gaan de bloemen naar:** Dhr. Gijs Hartgers



---

## Verantwoording ontvangen offeranden:

3 februari: 1<sup>e</sup> collecte € 112,55; 2<sup>e</sup> collecte 71,25; 3<sup>e</sup> collecte € 76,20



---

### Rondom het Woord

Ds Romein preekte over "Een steen in het water", uitgaande van de volgende 2 teksten

Jer 51:63: "En wanneer gij (Seraja) dit boek uitgelezen hebt, bind er dan een steen aan en werp het midden in de Eufraat, en zeg: Evenzo zal Babel zinken en niet weer bovenkomen, ten gevolge van het onheil dat Ik, de Here erover ga brengen".

Openb 18:21: "En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zo zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden".

Koning Zedekia is door koning Nebukadnezar van Babel gevangen afgevoerd naar Babylon. In Zedekia's gevolg is ook Seraja, zijn hofmaarschalk. Jeremia, de profeet is achtergebleven in het verre Jerusalem. Zedekia had niets met Jeremia, die onheilsprofeet op. Maar Seraja is juist een vriend en volgeling van Jeremia. En zo kan het, dat in Babylon Jeremia's profetie over die machtige stad wordt uitgesproken. Want Seraja krijgt de opdracht van zijn vriend Jeremia om de profetie, vervat in een boekrol, over Babylon uit te spreken; en vervolgens de boekrol, verzwaard met een steen, in de rivier de Eufraat te werpen. En dat doet Seraja. Hij is een geloofsman, die behoort bij "de rest" van Israël. Die rest, dat is de kerngroep van het volk Israël,

zij die volharden in het geloof in de Here. En die vol vertrouwen zijn op de beloften en geboden van God.

Seraja roept aan de oever van die grote rivier de Eufraat: "de Here heeft zelf over deze plaats gesproken, dat Hij hem zal uitroeien, dat er geen mens en geen dier meer zal zijn". Het lijkt in volkomen tegenspraak met de werkelijkheid. Babylon, een enorme wereldstad, een praalstad, een sterke stad. Omringd door dikke muren en brede grachten. Daar is de fraai versierde Isjtarpoort, gewijd aan de godin Isjtar. En de grote tempel van Mardoek, de hoofdgod. En de Zikkurath, de tempeltoren. Babylon is een super-stad. Militair onoverwinnelijk, met een fijne cultuur en een toonaangevende religie. Centrum van handel en techniek. God gaat Babel gebruiken om zijn oordeel over het ongehoorzame Israël te voltrekken. Maar later. dan wordt ook Babylon verwoest! Slechts zand en stenen blijven er van over. Jeremia's profetie, uitgesproken door Seraja, het is een openbaring! En dat is heel wat anders dan een politieke visie of een utopisch ideaal.

Seraja's geloof let niet op de schijnbare onoverwinnelijkheid van Babel, maar hecht uitsluitend waarde aan Gods openbaring. Seraja's geloof is geloof dat niet ziet en toch zeker weet.

Babel, Babylon, deze namen zijn in de Bijbel geworden tot symbool-woorden. In deze namen wordt samengevat alles wat zich tegen God verzet. Babylon is het verkeerde, het kwaad, het goddeloze, het demonische leven zoals het zich vroeger maar ook vandaag de dag manifesteert. We leven in een ongeloof-klimaat. Het zit in de harten van mensen en van beleidsmakers. Dat komt naar buiten in de vorm van conflicten tussen landen en tussen mensen. Crimineel en discriminerend gedrag. In dingen als vrije abortus, euthanasiasme, voltooid willen leven, porno via internet, haat en nijd tussen mensen. Perverse kunstuitingen, goddeloze lectuur, buitensporige verrijking door enkelingen ten koste van de armen. Vergis je niet, deze geest van Babylon dringt ook door in de kerken. Scheuringen, verachten van andere kerken, de theologie waarbij het verstand het enige en laatste woord heeft. Maar die geest van Babylon dringt ook door in het mensenhart. Ieder wil toch zelf baas zijn? Vallen we niet voor de mode en de waan van de dag, en scheppen we niet ons eigen godsbeeld? Zondebesef? Dat is toch uit de tijd!

In de tijd dat Johannes het boek Openbaringen schreef was vergaan. Maar op het nieuwe, nog machtiger rijk van Rome was voluit het symbool-woord Babylon van toepassing. Het christendom werd verboden en de christelijke gemeente vervolgd.

Het romeinse rijk was het nieuwe Babylon, anti-goddelijk, demonisch, beest uit de afgrond. Zal de christen dit overleven? Johannes krijgt van de Here deze openbaring: "ja, Babylon zal vallen". Zoals Seraja de steen in de Eufraat gooide, zal een sterke engel Babylon neerwerpen en zij zal niet meer gevonden worden. De profetie van Seraja, 700 v C valt samen met de profetie van het heden en de toekomst: God wint! Dat is het geloof, het gaat naar Gods overwinning. Het antieke Rome is vergaan. Zó zal ook het Babel-leven vergaan. Nee, nu woeden nog de machten van het kwaad. Maar de vraag of je eraan kunt ontkomen mag met "ja" beantwoord worden. Want Johannes tekent het beeld van de Overwinnaar als "een Lam, staande als geslacht". Geslacht want: gekruisigd. Staande want: opgestaan. Hij droeg de zonde van de wereld. Hij heeft de doodsmacht overwonnen.

Lijd je onder het kwade? Geloof in dit Lam, Schuil bij dit Lam, blijf bij dit Lam-staande-als-geslacht. Schenk Christus alle vertrouwen, ook al woeden de machten. Hij balsemt je wonden en heelt alle smart. En volhardt, bidt om de Geest van de volharding. Ja, de Heilige Geest is de grote Tegenstander van Babylon. Want het is die Geest, die ook de diepten van God doorzoekt, zoals Paulus schrijft. Als het over deze geestelijke dingen gaat, gaat het over eeuwige dingen. De openbaring van Johannes is tijdloos, hij geldt het verleden én het heden én de toekomst. Zo verwachten wij uit de hemel de neder daling van het anti-symbool van Babylon. Dat is het hemelse Jerusalem, de stad van God.

*Aan de eindpaal van de tijden  
ziet ons oog de geest van 't kwaad,  
moe geworsteld en ontwapend,  
tot geen afval meer in staat.  
Als de Here God in allen,  
en in allen alles is,  
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,  
licht uit licht en duisternis.*

Ouderling Hans Boer

## **Meeleven**

Op het moment dat deze zondagsbrief wordt samengesteld is de situatie van Henk Schoonderwaldt nog steeds zeer kritisch. Wij leven mee met de familie en bidden hun kracht en troost toe.

Gijs Hartgers zou op 4 februari geopereerd worden aan z'n enkel. Maar helaas, hij moest zijn plaats afstaan aan iemand die accuut geopereerd moest worden. Nu is Gijs op 25 februari aan de beurt en moet dus nog 2 weken in spanning zitten. We hopen dat een bloemetje een beetje fleur geeft aan zijn situatie.

## **Zending**

Wij bidden deze week voor zuidelijk Afrika. Gerrit van Steenbergen begeleidt vanuit Nederland Bijbelvertaalprojecten in zuidelijk Afrika. Bid om bescherming voor Gerrit bij zijn reizen.

In Namibië wordt in vier lokale talen een kinderbijbel vertaald. Bid dat de vertalers de juiste woorden vinden om het Woord van God in duidelijke taal voor kinderen over te brengen.

Alfred Lihelu is één van de vertalers van de Ellomwe Bijbel in Malawi. Bid dat hij - nu dit werk bijna is afgerond - zijn opgedane kennis en ervaring op een andere plek in Gods Koninkrijk kan gebruiken.

Bid voor ds. Petrus Khariseb uit Namibië. Hij heeft jaren gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Khoekhoegowab. Petrus heeft ernstige gezondheidsproblemen. Bid om genezing en ook om geloof en vertrouwen in deze moeilijke situatie.

## **Doppen welkom**

Nog steeds worden de (geschikte!) plastic doppen voor de opleiding van blinden geleide honden ingezameld en doorgegeven. Dus: hartelijk aanbevolen in de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis. Diane zorgt voor transport.

## **Bijbelkring**

De eerst volgende Bijbelkring is op D.V. dinsdagmiddag 19 februari.

## **Jongeren Bijbelkring**

Op dinsdagavond 19 februari hoopt ook de jongerenkring weer bijeen te komen. Save the date!

## UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

### Zondag 7

20. *Worden dan alle mensen weer door Christus zalig, net zoals ze door Adam verloren zijn gegaan?* Nee: alleen diegenen die door een echt geloof bij Hem gaan horen,\* en die al zijn weldaden aannemen. \*) In de oorspronkelijke versie staat "ingelijfd". Dit betekent: deel worden van Zijn lichaam, bij Hem gaan horen.

21. *Wat is een echt geloof?* Een echt geloof is allereerst zeker weten dat alles wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft, betrouwbaar is. Daarnaast is het een vast vertrouwen, dat God niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid gegeven heeft. God geeft dit alles uit pure genade, alleen om wat Christus voor ons gedaan heeft. De Heilige Geest werkt dit vertrouwen door het Evangelie in mijn hart.

22. *Wat moet een christen geloven?* Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt. De twaalf artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof geven hiervan een samenvatting.

23. *Hoe luiden deze artikelen?* 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; 5. op de derde dag weer opgestaan van de doden; 6. opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 8. Ik geloof in de Heilige Geest. 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. vergeving van de zonden; 11. wederopstanding van het lichaam; 12. en een eeuwig leven.

Bent u voor het eerst in onze kerk? Wilt u met deze gemeente meeleven? Hebt u behoefte aan bezoek van wijkouderling of predikant? (Dit geldt uiteraard ook voor gemeenteleden die al meeleven en bezoek wensen).

**Laat het even weten. U bent van harte welkom!**

**Wijkpredikant: ds. P. Vermaat: 0318-510161.**

**Ook kunt u na de dienst één van de aanwezige kerkenraadsleden aanspreken.**

**Voor kerkelijke en of administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze scriba:**

dhr. P. Rosseel, 026-3636335.

e-mail: [info@gemeentederankarnhem.nl](mailto:info@gemeentederankarnhem.nl). site: [www.gemeentederankarnhem.nl](http://www.gemeentederankarnhem.nl)

Rekeningnummer wijkkas: IBAN: **NL54 INGB 0001 5599 72**