

Liturgie 14 juli 2019 Ds Borsje uit Ede

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 143: 8 en 9

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 96: 1 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 86: 1 en 4

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 5:24-42 (HSV)

Zingen Psalm 25: 2 en 4

Verkondiging n.a.v: Handelingen 5:24-42 Thema: "Een leerzaam tussenuur."

Zingen Gezang 177: 1, 2, 4 en 7

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 481: 3 en 4

Zegen Orgelspel

Tekst & uitleg. Ds Borsje preekte over Hand 5:24-42 "Een leerzaam tussenuur"

In het boek Handelingen lezen we, dat de Hogepriester en de Saduceeën de apostelen gevangen zetten. "Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven". Toen de Hogepriester van deze wonderlijke bevrijding hoorde "...vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden". De apostelen geven na hun bevrijding weer onderwijs in de tempel. Maar dit onderwijs wordt onderbroken door de tempelwacht. Die brengt de apostelen naar de Hogepriester, naar de Raad. Daar getuigt Petrus op vrijmoedige wijze van kruisdood en opstanding van Jezus. En dat Hij nu aan Gods rechterhand zit. Dit getuigenis wekt woede in de Raad. Die woede, letterlijk staat er in het Grieks: hun hart werd in tweeën gesneden. Zij willen de apostelen doden. Maar dan staat Gamaliël op. Hij behoort tot de partij van de farizeeën. Die vormen in de Raad een minderheid, de Sadduceeën een meerderheid. Maar Gamaliël is een zeer gezien man. Hij is een leraar. Het blijkt, dat hij echt niet van plan is om de Naam van Jezus Christus te gaan belijden. En wij? Welke leraar heeft het voor 't zeggen in ons leven? Laten we ons met Hem verzoenen; en volgen zijn onderwijs? In de joodse traditie neemt in een leerschool ieder het juk van de leermeester op. Daarom zegt Jezus: "neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen". Hij schenkt bekering, en vergeeft onze, ook heimelijke, zonden mits wij die Hem belijden.

Gamaliël, die andere leraar, geeft 2 voorbeelden van sektes, die vanzelf zijn uitgedoofd. Het eerste voorbeeld is dat van Theudas, met een aanhang van 400 man. Maar Theudas werd gedood en van z'n beweging bleef niets over. Het tweede voorbeeld is dat van Judas de Galileeër. Hij stichtte een beweging in de dagen van de volkstelling. Maar ook deze beweging ging op dezelfde wijze teloor. Gamaliël stelt, dat als het mensenwerk is, de "sekte" van de apostelen zal verlopen, verdampen. "...maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden". De leerlingen van leraar Gamaliël, dat zijn de leden van het Sanhedrin. Zij stemmen in met Gamaliël. Zij laten de apostelen gaan. Maar niet, nadat zij hen gezeseld hebben. Zo ontmoet iedere getuige van Jezus afwijzing, weerstand, boosheid. De apostelen hebben Jezus in de Bergrede horen zeggen: "Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd". Nu wordt deze waarheid voor hen werkelijkheid. Want: "Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijdt, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn". Wij zijn leerlingen van Jezus. We zitten ons leven lang bij Hem in de klas. Zijn lesstof staat in de Bijbel. Lees er in. Bestudeer het. Nu is nog de genadetijd. Koester de verkondiging. En getuig van het rijke Evangelie.