

Liturgie 30 juni 2019 Ds Leeflang uit Veenendaal

Welkom en mededelingen

Zingen Aanvangslied: Psalm 92: 1 en 2

Zingen Psalm 92: 7 en 8

Geloofsbelijdenis zingen

Schriftlezing: Galaten 5:13-26 (HSV)

Zingen Psalm 85: 3 en 4 Preek "Wandelen door de Geest"

Zingen Gezang 252: 1, 2 en 4 Inzameling van de gaven

Gezang 304

Zegen

Orgelspel

Tekst en uitleg

Ds Leeflang preekte over Gal 5: 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

In de gemeente van Galatië worstelt men met de vraag of je behouden wordt door het geloof òf door het houden van de wet. Daarin lijken sommigen in de gemeente terug te vallen. En dat, terwijl Paulus hen toch de genade heeft verkondigd. Wij leven op grond van het werk van Jezus Christus. We zijn verlost door Hem van de vloek van de zonde. En geroepen tot vrijheid. "Want" schrijft Paulus in vs 13 "u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf". Deze vrijheid betekent niet dat je alles maar kunt doen. Maar die vrijheid bestaat binnen de omheining van de liefde.

De Geest overtuigt je, dat Christus in jouw plaats is gaan staan. Dat zijn gerechtigheid de jouwe is geworden. Hier in ligt je behoud, en nergens anders in. Dit bedoelt Paulus met "door de Geest leven". Paulus laat hier direct op volgen: "laten wij dan ook door de Geest wandelen". Dit is dus geen vanzelfsprekend gevolg van het leven door de Geest. Je wordt bij je bekering niet als het ware overgenomen door de Geest. Nee, Paulus doet een oproep: "Laten wij...". Als je dat niet doet, verval je zo maar weer in de werken van het vlees. Die somt Paulus op in vs 19: "Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpacten, en dergelijke; waarvan ik u voorzegg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven". Dit alles kan een rol spelen in het leven van een christen als hij zich niet laat leiden door de Geest. De dingen die Paulus noemt, maken je leven stuk. En dat van anderen. Je laten leiden door de Geest betekent, dat je met deze dingen naar God gaat en vraagt om vergeving. Bij Hem is geen zonde zo groot, dat die niet vergeven zou kunnen worden. God vraagt wel van ons dat wij de zonde uit ons leven weg doen. Want als wij een kanaal willen zijn voor Gods Liefde, dan zijn deze zonden een verstopping. En kan Gods liefde niet door ons heen stromen. Wandelen door de Geest betekent ook er dagelijks, en met volharding, om bidden. We leren van de discipelen, die de Geest die beloofd was, ontvingen met Pinksteren na dat ze er samen intens om gebeden hadden. Elke dag bidden of de Geest onze gids wil zijn in onze wandel. Een gebed, persoonlijk maar ook als gemeente samen. Dan komt de vrucht van de Geest in je leven. En ook in het leven van de gemeente. Dat komt naar buiten in het betrokken zijn op elkaar. En op de wereld om ons heen.