

Zondagsbrief 13 oktober 2019

Voorganger	Ds. M. Baan Veenendaal
Ouderling	Jan Kramp
Diaken	Joke Schoonderwaldt
Gastheer	Jaap Franken
Organist	Jacques Ros



Hervormde Gemeente De Rank
Bonifatiuskerk te Elden

Als het orgel speelt begint ook de uitzending op internet: graag Psstt!!

Voor aanvang van de dienst zingen we uit Weerklank lied 288

“Wees stil voor het aangezicht van God”

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
3. Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Liturgie 13 oktober 2019

Welkom en mededelingen

Votum en Groet

Zingen Gezang 66 : 1, 3

Tien geboden

Schriftlezing: Genesis 11 : 26 - 12 : 13

Zingen Psalm 25 : 2, 7, 8

Verkondiging n.a.v: Genesis 11 : 31 en 12 : 5

Thema: "Halverwege"

Zingen Psalm 138 : 3

Dankgebed

Inzameling van de gaven

- De eerste collecte Kerk in Actie: Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá in Colombia houden drugsgeweld en zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijkste wijken van de stad is een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties worden 180 jongeren opgeleid. Geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken!

- **De tweede collecte** is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

- **De derde collecte** (bij de uitgang) is voor het onderhoud van de kerkgebouwen.

Zingen Gezang 383 : 7

Zegen

Orgelspel

Voorganger 20 okt. Ds. A.R.D. Borsje, Ede

Koffiedrinken na de dienst!



Na afloop van de dienst bent u welkom in het ds. Van Oosterzeehuis voor een kopje koffie, thee of een glas fris. Het is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Als groet van de gemeente en ter felicitatie gaan de bloemen naar:

Wanda Hartgers, die 16 oktober jarig hoopt te worden. En naar René Vos die 18 oktober jarig hoopt te worden.



Verantwoording ontvangen offeranden 6 oktober:

1^e collecte € 89,22; 2^e collecte € 130,76; 3^e collecte € 115.65.

Rondom het Woord

Samen met het koor Irene mocht ik afgelopen zondag het Woord van God doorgeven in ons vertrouwde kerkje. Nog eenmaal hoop ik dat samen met hen te kunnen doen in de andere Eldense kerk bij de Kerstzangdienst op vrijdag 13 december.

Hun beginlied *'Heer, ik kom tot U'*, zette al meteen de toon voor het vervolg van de dienst. Daarbij was het *'Christus is gekomen om onze Herder en Gids te zijn'* ook meteen een mooi vervolg.

De iets minder bekende Psalm 8 en 141, die we samen zongen vormde de opmaat voor het thema van de verkondiging: *'Jona in de vis, geloof jij dat nog?'*

In de prediking heb ik geprobeerd (zij het anoniem) een aantal van de wonderen van God van de afgelopen jaren in het midden van onze gemeente nog eens te benoemen, in de stille hoop dat Zijn Naam er opnieuw door geroemd zou worden.

Hoe snel vergeten wij de wonderen van Zijn Hand, als we toch weer genezing ontvangen of door moeilijke tijden in ons persoonlijk, maar ook in ons kerkelijke leven door Hem worden heen gedragen.

De bekende woorden uit Psalm 75 *'daarom vertelt men in ons land al de wonderen van Uw Hand'* worden binnen de beslotenheid van een kerkgebouw graag gezongen, maar er buiten soms erg weinig gehoord. Laten we elkaar wakker houden om met deze stroom niet mee weg te drijven van de rijkdom van Gods Woord.

Maar het grootste wonder is natuurlijk wat we lezen in Mattheus 12:38-42, waar het gaat over het wonder van de vis en Jezus' aankondiging van Pasen. Wat zijn we als kerk geestelijk arm geworden, als we in dit wonder niet meer geloven, maar het rangschikken onder 'de mooie verhalen van vroeger'.

Triest als Jezus' vermaan, dat we dan ook als kerk behoren tot het *"verdorven en overspelig geslacht"* van de wereld, die voor zich *'eigen goden'* maakt.

Het muzikale antwoord op de preek van onze maandelijkse gastorganist *Jack Blok* deed mij goed. Er zijn *veel vijanden*, waarbij ook die van mijn eigen twijfel en ongelooft, die we niet weerloos tegemoet hoeven te gaan.

Wie bouwt op Hem, die *"mijn Schild en mijn Verlosser"* wil zijn is in onze tijd minder weerloos dan we weleens denken, maar dan moet het *"Brood des levens"*, wel op onze dagelijkse menukaart staan!

Vandaag is er weer een Veenendaalse voorganger, maar ik dacht niet dat hij al eens eerder bij ons is voorgegaan. Ik wens u, ook met hem, een gezegende dienst toe.

Meeleven

In ons gebed blijven we meeleven met broeder en zuster **Wim en Sara Pos-Groeneveld** en natuurlijk ook met hun gezin en familie. Vroeger zong ook Sara graag mee in een koor en wat er veel mooie liederen, die ook in zo'n fase van je

leven houvast kunnen geven. Daarbij denk ik met name aan dat mooie lied: *“er is een God, Die hoort”*.

We bidden voor hen en wensen hen toe, dat ook zij dat mogen ervaren.

Bij het klimmen van de jaren zijn er allerlei kleine, maar soms pijnlijke gebreken, die je naar een ziekenhuis leiden. Eén daarvan is het heupprobleem, waar gelukkig tegenwoordig veel aan gedaan kan worden. Heel wat gemeenteleden (ook recent nog) zijn daaraan met succes geholpen.

Een goede waarnemer begreep dat ook mijn geliefde wederhelft **Leni** zich de laatste maanden steeds meer strompelend ging voort bewegen, ook richting het ziekenhuis voor een dergelijke operatie. Die heeft in de afgelopen week in Ede plaats gevonden en samen zijn we er weer eens van overtuigd geraakt, dat er zo veel deskundige en lieve mensen in het ziekenhuis op je pad kunnen komen. Wat is daar toch veel deskundige hartelijkheid.

Maar dat laatste geldt ook van de gemeenteleden die zo hartelijk met haar meelevens en ook met mij in mijn nieuwe rol van mantelzorger. We mogen ditmaal ook samen ervaren, dat er een God is, die hoort, want waarschijnlijk zal ze vóór de zondag, zij het dan nog wel met krukken, weer thuis zijn.

Christenen voor Israël en Open Tafel

Door mijn echtgenotelijke verplichtingen kon ik donderdagavond niet naar de Israël avond en ook vrijdag niet naar de maaltijd voor alleengaanden (waarvoor ik me ditmaal vol gaarne had mogen melden!).

Maar volgende week wil ik daar toch wel graag even op terugkomen.

Zending

Ongeveer 50% van de bevolking van Mozambique hoort bij een kerk. Anderen zijn nog veel bezig met voorouderverering en magie. Bid dat ook zij de Here Jezus leren kennen.

Doppen blijven welkom

Ja, nog steeds ook in de toekomst blijven de (geschikte, hard plastic) doppen hartelijke welkom voor **de aktie blinden geleide hond**.

Diane vond in de echtgenoot van Tineke Logtmeijer een waardige opvolger, die met hetzelfde enthousiasme onze inzameling gaat bezorgen op het bekende adres.

Dus: de doos bij de ingang van het ds van Oosterzeehuis kan regelmatig gevuld worden met harde plastic doppen.

Tot besluit

Vaak kom ik voor gemeenteleden in een ziekenhuis, maar nu ik er ook weer eens privé moest komen dacht ik weer aan het gedicht dat ik eens van iemand kreeg en waarmee ik misschien ook anderen een plezier kan doen:

Het ziekenhuis

Ik moest op kamer achttien komen
voor een routine onderzoek
eerst steeds de rode pijlen volgen
en dan linksaf, vlak om de hoek.

Een zuster liet me vriendelijk binnen
en bracht me naar een zwarte bank
daar moest ik rustig op gaan liggen
haar stem klonk fris en had een blijde klank.

Ik zou wat felle schokken voelen
en de machine stond al klaar
ik werd zorgvuldig aangesloten
de dokter zei waarom en waar.

Hij praatte met zijn assistente
de schokken joegen door me heen
de dokter noemde wat getallen
o God, wat voelde ik me alleen.

Maar U bent dáár waar anderen vergeten
dat je een mens bent met een bevend hart.
U stond niet koel en nuchter naast me
ik was niet meer door angst verward.

Ik voelde hoe mijn handen zich ontspanden
voor U word ik nooit een geval
geen sterveling staat mij ooit nader
U kent de maat en het getal,

van wat ik kan en wat ik moet verdragen
ik ben aangesloten op Uw net
waaruit een levensstroom zich baan breekt
die mij weer in de ruimte zet

die mij bevrijdt uit kamer achttien,
o God, Uw trouw is wereldwijd
voor anderen ben ik nummer zoveel
voor U, Uw kind in eeuwigheid.

Met een hartelijke groet, ook mede namens Leni, wens ik u allen, dichtbij en verder weg, een gezegende zondag en een goede nieuwe week toe,

Uw P.Vermaat, v.d.m.

Dorcas kledinginzameling

Dorcas houdt op zaterdag 19 oktober een kledingactie in Arnhem. U bent tussen 10.00 en 12.00 uur welkom bij het depot van Dorcas aan Graanhoeve 25 in Arnhem Zuid (06-48090786 / www.dorcasarnhem.nl) om de kleding persoonlijk af te geven. U kunt al uw textiel inleveren, zolang het mooi en bruikbaar is, en niet kapot. Denk aan kleding, schoenen, linnengoed, tassen, kleedjes en gordijnen, maar liever geen kussens en dekbedden. Ook mobiele telefoons kunt u inleveren.

ARNHEMMERS DOEN ER TOE

Medio oktober start de jaarlijkse actie van de diaconie voor mensen met een krappe beurs in Arnhem. Per mail schrijven we de gemeenteleden aan.

De Diaconie wil er zijn voor stadsgenoten die tijdelijk een vangnet nodig hebben.

Vanuit onze passie komen we op voor kwetsbare mensen. Met uw gift, groot of klein kunnen we het leven van mensen die het niet redden weer even dragelijk maken. Arnhemmers doen er immers toe!

Doet u mee met onze actie?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL21RABO 0373 7369 91 t.n.v. College van Diakenen o.v.v. Arnhemmers doen er toe.

Pieter Jan Veenstra, voorzitter College van Diakenen.

Zondagsbrief digitaal ontvangen

Mocht u de zondagsbrief elke week digitaal willen ontvangen, maak dit kenbaar via een mail naar zb@gemeentederankarnhem.nl.

UIT DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

Zondag 42

110. Wat verbiedt God in het achtste gebod?

God verbiedt niet alleen het stelen dat door de overheid wordt gestraft; ook alle andere plannen en daden waarmee we het bezit van onze naaste in handen proberen te krijgen, noemt Hij diefstal. Dat kan zijn met geweld of op een manier die eerlijk lijkt, zoals met valse maten en gewichten, bedrog met geld of goederen, door woeker, of op welke manier dan ook die God verboden heeft. God verbiedt ook alle hebberigheid, evenals alle misbruik en verkwisting van Zijn gaven.

111. Maar wat gebiedt God in dit gebod?

Dat ik, waar ik maar kan, het welzijn van mijn naaste zoek, en dat ik hem zo behandel als ik zelf behandeld zou willen worden. Ook dat ik trouw mijn werk doe, om zo de armen te kunnen helpen.

Hartelijk welkom in deze dienst! In het bijzonder als u voor het eerst onze kerk bezoekt. Iedere kerkganger met vragen of opmerkingen kan na de dienst één van de leden van de kerkenraad aanspreken. U kunt dan ook aangeven of u bezoek wilt ontvangen van een ouderling, een diaken of van de voorganger.

Onze voorganger is ds. P. Vermaat, telefoon (0318) 51 01 61.

Vragen over kerkelijke of administratieve zaken kunt u stellen aan onze scriba de heer P. Rosseel, telefoon (026) 363 63 35

Of via ons e-mailadres: info@gemeentederankarnhem.nl.

Website: www.gemeentederankarnhem.nl

Rekeningnummer van de wijkkas: IBAN NL54 INGB 0001 5599 72